

34 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΑΙΟΣ 2009

Εισήγηση Αραβαντινού Αντωνίου μέλους ΔΣ ΟΣΥΕ

Κύριε υπουργέ, αγαπητοί κύριοι προσκεκλημένοι της ομοσπονδίας μας, αγαπητοί συνάδελφοι της Κύπρου, συνάδελφοι εργαζόμενοι στις ελληνικές φυλακές, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο 34ο καταστατικό συνέδριο της ομοσπονδίας μας. Από ότι φαίνεται όμως μας έχει ξεφύγει ότι πρόκειται για ένα καταστατικό συνέδριο κατάρτισης διεκδικητικού πλαισίου και πρότασης. Ως τέτοιο, το αντιμετωπίζει η ΠΑΣΚ και θα επικεντρωθεί απόλυτα στην ενότητα της θεσμικής παρέμβασης και της συγκρότησης ουσιαστικής πρότασης προς την κατεύθυνση της επίλυσης θεσμικών ελλείψεων και στα εξ αυτού του λόγου προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των φυλακών.

Ένα συνέδριο, επαναλαμβάνω, που θα αναδείξει τα οργανωτικά προβλήματα, θα προτείνει θέσεις και δεν θα ασχοληθεί, θα μου επιτρέψετε πρόεδρε, με το τι είπε ο κύριος υπουργός δικαιοσύνης πριν ενάμισι μήνα για ένα ούτως ή άλλως πολύ σοβαρό θέμα, την απόδραση Παλαιοκώστα – Ριζάι.

Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε, εννοώ δηλαδή να μην το αφιερώσει η ΠΑΣΚ εκεί το συνέδριο, όταν οι φυλακές της χώρας παρουσιάζουν αυτή την κατάσταση που παρουσιάζουν και η παρατεταμένη κατά τη γνώμη μας συνδικαλιστική, ανομβρία-ακίνησία, έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι βιώνουμε περιόδους σαν αυτές στις βιβλικές αναφορές περί ισχνών αγελάδων που δεν τις δημιούργησε βέβαια σε μας η παγκόσμια κρίση, τις βιώνουμε άλλωστε αρκετό καιρό τώρα, σίγουρα όμως τις ενίσχυσε.

Για την ΠΑΣΚ η έλλειψη συνδικαλιστικής δράσης δεν είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να μας συμβεί. Κατά καιρούς από διάφορες πλειοψηφίες είτε με τη μορφή κοιλιάς είτε με τη μορφή πραγματικής έλλειψης δράσης έχουν καταγραφεί κι άλλες. Εμάς μας θορύβησε περισσότερο η ομιλία σας κύριε πρόεδρε.

Το θέμα, επαναλαμβάνω, του συνεδρίου σήμερα και οι προτεραιότητές του είναι να ασχοληθούμε με την όποια παρέμβαση είχε κάνει ο κύριος υπουργός για τα γεγονότα με το ελικόπτερο; Εμείς δηλαδή δεν φταίμε κάπου; Μήπως λέω χάσαμε για λίγο έστω την λεβεντιά μας και την παρρησία ώστε να κάτσουμε απέναντι στα γεγονότα απόλυτα αντικειμενικά και γιατί όχι σκληρά και αποφασιστικά;

Μήπως φτάσαμε ως εδώ κύριε πρόεδρε γιατί αντί να διεκδικούμε λύσεις, να καταθέτουμε προτάσεις, μετά από τόσο καιρό απλά ερχόμαστε να διεκδικήσουμε κάποιοι το ρόλο μας; Μήπως αντί να συνεχίζουμε με τις καταθέσεις προτάσεων και τις δημόσιες τοποθετήσεις και ομιλίες μας, να κατακτούμε μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, την έξωθεν καλή μαρτυρία που κατά καιρούς μας έχει αμφισβητηθεί;

Εμείς, αντί να κάνουμε αυτό, χάσαμε με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε τα γεγονότα ακόμα και την έσωθεν καλή μαρτυρία;

Γιατί η τοποθέτηση του κυρίου υπουργού που άξιζε σχολιασμό, είχε και τέτοια στοιχεία. Γιατί εμείς κύριε υπουργέ, όπως όλους τους υπουργούς, εμείς σας θεωρούμε έσωθεν. Είστε έσωθεν, δεν είστε έξωθεν κι όταν οι διαπιστώσεις αυτές γίνονται εκ των έσωθεν, έχουν άλλη αξία.

Μήπως θα έπρεπε να πούμε μαζί και με τον κύριο υπουργό ότι είναι άλλο πράγμα οι συνάδελφοι και άλλο πράγμα οι συνυπηρετούντες; Μήπως είναι αυτό που δεν μας αναγνωρίζει η κοινωνία; Μήπως είναι αυτό που δεν μας αναγνωρίζει ο κύριος υπουργός όταν έκανε τις δηλώσεις που άλλωστε ήταν κι ένα μήνα υπουργός; Αυτό δεν έχουμε υποχρέωση να το λέμε; Μήπως δεν είχαμε περάσει άλλες πιο σημαντικές περιόδους με φυλακίσεις, προφυλακίσεις; Γιατί να αιφνιδιαστούμε τόσο; Και να δείξουμε την εντύπωση ότι δεν έχουμε κι εμείς την ίδια άποψη ότι όντως υπάρχει διαφθορά και στο χώρο μας.

Είναι αυτοί που έχουμε παραδεχτεί και εμείς κατά καιρούς στις ομιλίες μας είτε σε συνέδρια είτε σε δημόσιες συζητήσεις. Ίσως να μας ενόχλησε η εύκολη και γρήγορη αναφορά περί χρηματισμού. Όσες διώξεις και να κάνετε κύριε υπουργέ, πειθαρχικές, δεν θα έχουν κανένα νόημα και θα είναι άδικες όταν αυτές γίνονται για αποδράσεις με ελικόπτερα αλλού είναι το πρόβλημα. Μην φιλοδοξείτε να δημιουργήσετε, άμεσα τουλάχιστον ή μην πιστεύετε ότι έχετε υπηρεσίες τέτοιες σαν αυτές της γαλλικής δημοκρατίας που μόλις προχθές πήγε ένα ελικόπτερο και πήρε από εκεί κρατούμενους για δέκατη φορά.

Εάν όμως συνεχίζω κι εγώ να απαντώ ή να μιλώ γι' αυτό το θέμα, θα έχω πέσει στην ίδια παγίδα. Θα έχω ξεχάσει ότι αυτό το συνέδριο είναι ένα συνέδριο κατάθεσης προτάσεων για να αποτελέσουν μετά την υπερψήφιση τους από το σώμα την επίσημη διεκδικητική πρόταση της ομοσπονδίας. Θα το κάνω έτσι τηλεγραφικά, με επιγραφές δηλαδή γιατί σέβομαι το πρόγραμμα το οποίο και για άλλους λόγους δεν πρόκειται να το τηρήσουμε, ας μην φταίω κι εγώ λοιπόν που θα το βγάλουμε πιο πολύ έξω.

Η πρώτη διεκδικητική πρόταση είναι να διεκδικήσουμε την υλοποίηση των τριών προηγούμενων διεκδικητικών πλαισίων η ΠΑΣΚ έλεγε ότι την αγωνιστική δράση, την μάχιμη συνδικαλιστική αντίληψη την αντικαταστήσαμε ή πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου δηλαδή με προσφυγές στη δικαιοσύνη. Παρίσταμαι διά ή παρίσταμαι μετά το κάναμε συνάδελφοι γι' αυτό έχουμε σήμερα αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε.

Ναι έχουμε για 5 αιτήματα καταφύγει στη δικαιοσύνη, και δεν έχουμε όμως για κανένα από αυτά απάντηση εύκολα οι επόμενοι υπουργοί θα λένε, τι θέλετε τώρα; Αφού έχετε κάνει προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ότι πει η δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν είναι για την ΠΑΣΚ το πρώτο συνδικαλιστικό αίτημα. Η διεκδίκηση υλοποίησης των προηγούμενων διεκδικητικών πλαισίων.

Αμέσως μετά επειδή όπως είπα το αφιερώνουμε αυτό το συνέδριο στην ανάγκη θεσμικής παρέμβασης, θα έβαζα κύριε υπουργέ την παράκληση και της παράταξής μου να επαναφέρετε στην ολομέλεια πλέον γιατί από την επιτροπή τελείωσε η συζήτηση, τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αναφέρονται στο 23 και 23^α του Π.Κ και θα ρυθμίζουν αλλιώς πώς, από ό,τι ισχύει σήμερα, τις διαδικασίες της υφ' όρων απόλυσης 105-108 του Π.Κ.

Δεν μπορεί κανείς, ούτε ο πολιτικός φορέας τον οποίο εμείς στηρίζουμε σαν ΠΑΣΚ, να μιλάει για πρόοδο, να μιλάει για ανθρώπινο σωφρονιστικό σύστημα, να δίνει ελπίδες στους εγκλείστους και ουσιαστικά να αναιρεί τον εαυτό της λέγοντας ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 7-8-9-10 χρόνια φυλακή, είναι όλοι έμποροι ή μεγαλέμποροι ναρκωτικών και αν μια ρύθμιση που θα αποφυλακίζει αυτούς τους ανθρώπους περάσει, θα πρόκειται ουσιαστικά περί ελευθέρωσης εμπόρων ναρκωτικών που όλοι ξέρουμε πόσο απέναντι είναι η κοινωνία σε τέτοιες

αντιλήψεις.

Από την άλλη, οι ίδιοι καταδικάζουν και καταγγέλλουν τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Αν τους υπενθυμίσεις κάποιος αυτό, θα πουν, ας φτιάξει το κράτος φυλακές. Ακόμη και αύριο το πρωί όμως αν αρχίζαμε να κτίζαμε φυλακές, θα χρειαστούν 2-3 χρόνια να κτιστούν. Ας πουν λοιπόν ότι για 2-3 χρόνια ας πεθάνουν αυτοί που είναι μέσα για να μην βγουν κάποιοι έξω. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν ένα χρονικό περιθώριο μέχρι να φτιάξουμε φυλακές ώστε να είναι εν τη πράγμασι ανθρώπινες οι συνθήκες κράτησης.

Σήμερα οι ελληνικές φυλακές κυρίως λόγω της υπερπλήρωσης παραπέμπουν σε συνθήκες σταβλισμού, η μάλλον υπολείπονται και αυτών ακόμα των συνθηκών σταβλισμού γιατί στο στάβλο, μόνο τα ζώα που θέλουν κοιμούνται κάτω. Στις ελληνικές φυλακές έχουμε φτάσει εδώ και πολύ καιρό στο σημείο να κοιμίζουμε αρκετούς ανθρώπους κάτω.

Η ΠΑΣΚ κύριε υπουργέ αν όπως είπατε επαναφέρετε αυτό το θέμα θα το στηρίξει δημόσιες με ανακοινώσεις. Είμαστε απόλυτα μαζί σας σ' αυτή την κατεύθυνση και για έναν άλλο λόγο. Όπως πάει η κοινωνία και η παραβατικότητα με τα ναρκωτικά, συνάδελφοι εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους, έχουν να κάνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα 2/3 των κρατουμένων. Είναι καιρός λοιπόν αυτό το πρόβλημα να το δούμε κάπως διαφορετικά

Όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγα χρόνια, θα έχουμε στρατιές ισοβιτών. Ξέρετε, δεν υπάρχουν πλέον άλλες ποινές για τα ναρκωτικά έτσι όπως έχουν διατυπωθεί οι νόμοι. Ή 20 χρόνια ή ισόβια. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που στηρίζουν ή υποστηρίζουν θέσεις που είναι μακριά από την καταστολή. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη η καταστολή. Αλλά αυτή πια η αντίληψη στο δικαίό μας, δεν είναι απλά καταστολή, είναι μόνο καταστολή.

Φανταστείτε κύριε υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από 10 χρόνια να έχουμε ας πούμε τον Κορυδαλλό που έχει 2000 κρατουμένους, να έχουμε 1000 ισοβίτες και 1000 με χρόνια. Έτσι θα γίνει πλέον το δίκαιο στην Ελλάδα; Ή 20 χρόνια ή ισόβια; Και μια και είμαι στην ενότητα για τα ναρκωτικά, θα πρέπει οπωσδήποτε κύριε υπουργέ να εμπεριέχεται στο νομοσχέδιό σας και η επέκταση των κέντρων απεξάρτησης.

Κάνατε μια αναφορά για ένα τρίτο κέντρο απεξάρτησης, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να φαίνεται τόσο αδύναμη αυτή η πρόταση, θα μπορούσατε να είχατε προσδιορίσει και το χώρο και την περιοχή και τον τρόπο που θα πρέπει να γίνονται εκεί τα προγράμματα. Και προγράμματα απεξάρτησης τουλάχιστον στα καταστήματα κράτησης, δεν μπορεί να είναι πρόγραμμα με υποκατάστατα. Πρόγραμμα στις φυλακές είναι μόνο ένα, το στεγνό.

Στα κέντρα αυτά, να γίνονται και οι τρεις φάσεις του προγράμματος και η α και η β και η γ φάση. Μην περιμένουμε από ανθρώπους που βρίσκουν εύκολα ή δύσκολα, με ευθύνη ή χωρίς ευθύνη και των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ναρκωτικά στις φυλακές, να τα κόψουν ώστε να πάνε στον Ελαιώνα. Αυτό είναι σαν να βάζουμε πρώτα το κάρο και μετά το άλογο.

Ας τους πάρουμε όλους εκεί και όσοι προσπαθήσουν, να τους κρατήσουμε. Τους άλλους ας τους γυρίσουμε πίσω. Νομίζω ότι όπως είναι σήμερα πιο πολύ βολεύεται το προσωπικό, όχι όλο, ένα κομμάτι του. Σήμερα στον Ελαιώνα έχουμε κύριε υπουργέ κύριε πρόεδρε, 132 υπαλλήλους και δεν έχουμε ούτε 32 κρατούμενους.

Πάμε στις διάφορες φυλακές ως πεφωτισμένοι illuminati σε ανθρώπους που πάσχουν, που είναι άρρωστοι και τους ζητάμε να μας αποδείξουν ότι έχουν κόψει τα ναρκωτικά για να τους πάμε στον Ελαιώνα.

Αν τα έχουν κόψει τι να κάνουν εκεί; Πρέπει και η πρώτη φάση να γίνεται στα κέντρα απεξάρτησης και αν θέλετε να επεκτείνω λίγο αυτή την πρόταση, θα σας πω ότι είναι πανεύκολο, να γίνουν λυόμενες κατασκευές. Να φτιαχτεί στον χώρο του Ελαιώνα, εκεί που φιλοξενούνταν οι συνάδελφοι της εξωτερικής φρουράς, ένα κτίριο που θα χωράει 250 άτομα και από εκεί να γίνεται επιλογή.

Αμέσως μετά, για μας, τοποθετείται το αίτημα, η πρόταση, της ανάδειξης του ρόλου των αγροτικών φυλακών. Έχει αποδειχτεί πλέον στην πράξη είτε ως μορφή εργασιοθεραπείας είτε ως μορφή απασχόλησης, ο μόνος τρόπος που μπορεί να ενταχθεί στα πολύ χαλαρά όρια της σωφρονιστικής παρέμβασης, είναι η εργασία η απασχόληση. Είναι το να σκεφτώ κάτι άλλο.

Εάν αναδείξουμε τις αγροτικές φυλακές, βάζοντας πραγματικούς στόχους που θα είναι υπόλογοι οι συνάδελφοι των αγροτικών φυλακών όταν δεν τους πιάνουν, θα δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Θα σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε την εργασία στις φυλακές και όσους την σκέφτηκαν ως μέτρο σωφρονιστικό, να σταματήσουμε λοιπόν να παρουσιάζουμε καταστάσεις όπως οι σημερινές. Δηλαδή 4000 μεροκάματα στον λαχανόκηπο της τάδε αγροτικής φυλακής και παραγωγή 600 κιλά λάχανο. Ούτε τα λιπάσματα δεν βγαίνουν έτσι.

Είναι ντροπή ειδικά για την κυβέρνηση σας που κινείται ιδεολογικά στο χώρο της αγοράς, και της ελεύθερης οικονομίας, να έχετε 300 ζευγάρια εργατικά χέρια για ένα χρόνο και με τις συνθήκες που λειτουργούν, να μην βγάζουν ούτε τα έξοδά τους. Δεν θέλουμε να παράγουν οι αγροτικές φυλακές για να τα βγάζουν έξω και να στερήσουμε από άλλους παραγωγούς χρήματα από προϊόντα που θα μπουκ στην αγορά.

Αυτή η παραγωγή θα ενταχθεί στις ανάγκες των ίδιων των καταστημάτων και την μείωση των δαπανών τους ακόμα και άλλων φυλακών. Αν φτάσουμε σ' αυτό το επίπεδο θα μπορέσει να γίνει πιο κατανοητή η αμέσως επόμενη πρότασή μας για την εισαγωγή της επ' αμοιβή εργασία στις φυλακές.

Κύριε υπουργέ η μέχρι τώρα εργασία έχει καταντήσει ουσιαστικά ένας μηχανισμός απόσβεσης της ποινής και τίποτε άλλο. Αν θέλετε, γι' αυτό έχουν πειστώσει και οι δικαστές και όπως λένε οι κρατούμενοι, μοιράζουν τα χρόνια σαν στραγάλια. Ξέροντας ότι με τα 10 χρόνια που λέει ο δικαστής, και με το μέτρο 105, 110 της υφ' όρων απόλυσης και με την δήθεν εργασία, αυτά θα γίνουν 2,5 με 3, σου λέει, θα του βάλω 15 για να κάτσει τουλάχιστον 6.

Μιας και είμαστε σ' αυτή την ενότητα, είδατε καμιά παρασυρόμαστε, ας αλλάξουμε κύριε υπουργέ και τον τρόπο που μπαίνουν στα μεροκάματα οι κρατούμενοι. Φτιάξαμε επετηρίδα για να μπαίνουν οι κρατούμενοι στα μεροκάματα. Στον επόμενο τόνο θα είναι ο Αραβαντινός, στον επόμενο τόνο θα είναι ο Αρβανιτίδης.

Η πρόβλεψη της επ' αμοιβής εργασίας στις φυλακές, με έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πώς θα διανέμεται αυτή η αμοιβή, θα λύσει πολλά προβλήματα.

Φανταστείτε έναν κρατούμενο και θα είναι και συνδεδεμένοι με την παραγωγή, προσέξτε, φανταστείτε έναν κρατούμενο ο οποίος από το χ ποσό που θα παίρνει, ένα χιλιάριο ας πούμε, έτσι για να έχω ένα παράδειγμα, από τις 1000 δραχμές που θα παίρνει ως αμοιβή, το 1/3 από αυτές να τις κρατάει ο ίδιος για να βιώνει αξιοπρεπώς μέσα στη φυλακή, για να μην πλένει τα σώβρακα και τις φανέλες του συγκρατούμενου του, να

μην είναι λεγκενι όπως λένε οι Αλβανοί, υπηρέτης δηλαδή άλλων κρατούμενων. Να μπορεί να τρώει, να πίνει μια κόκα κόλα παραπάνω, όπως πίνουν οι συγκρατούμενοί του. Το υπόλοιπο χρηματικό ποσό να αποδίδεται στην οικογένειά του.

Υπάρχουν οικογένειες και το ξέρουμε όλοι, που πριν ο κρατούμενος αυτός γίνει κρατούμενος, συντηρούσε μόνο αυτός την οικογένειά του. Ένας δούλευε στην οικογένεια, ο πατέρας ή η μάνα αντίστοιχα. Αυτός τώρα είναι φυλακή. Τι κάνουμε εκεί;

Το υπόλοιπο λοιπόν ποσό θα μπορεί να δίνεται είτε θέλει ο έγκλειστος είτε δεν θέλει, στα μέλη της οικογενείας του που αυτός τα έχει ορίσει νωρίτερα και γιατί όχι, ένα μικρότερο ενδεχομένως ποσό, να κατατίθεται εντόκως στην τράπεζα κι όταν αποφυλακίζεται αυτός ο άνθρωπος, να μην περιμένει όπως περιμένουν οι φαντάροι τα φύλλα πορείας, την κατάσταση επιβίβασης εν πάση περιπτώσει, για να πάει στο χωριό του. Να έχει τουλάχιστον τρεις δραχμές στην τσέπη του.

Και εν πάση περιπτώσει, με την επ' αμοιβή εργασία, θα λυθεί κι ένα άλλο τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα από τους συνανθρώπους μας που είναι μέσα κρατούμενοι. Όταν δουλεύει ένας, θέλει 105 τουλάχιστον ένσημα (όταν δούλευα εγώ στον ιδιωτικό τομέα ήθελε 105 ένσημα) το χρόνο για να έχει ασφαλισμένα ιατρικά και φαρμακευτικά τα παιδιά του. Σε αυτές τις οικογένειες λοιπόν που δούλευε ένας και τώρα είναι κρατούμενος, γιατί να μην είναι ασφαλισμένα τα παιδιά του;

Γιατί να μην μπορούν να κάνουν κι αυτά τα εμβόλια όπως κάνουν όλα τα άλλα παιδιά; Εγώ θα έλεγα κύριε υπουργέ, ακόμη κι αν δεν γίνει ποτέ η επ' αμοιβή εργασία ή αργήσει, τώρα που έχουμε ένα μεγάλο έσοδο που λέγετε διανεμητικός λογαριασμός, μπορούμε όμως να βρούμε χρήματα και από τον προϋπολογισμό του υπουργείου.

Όλοι οι κρατούμενοι οι οποίοι ήταν αποδεδειγμένα τα μόνα άτομα που δουλεύανε έξω, να τους βάζουμε όχι για συνταξιοδοτικά, τα απαραίτητα ένσημα που θα μπορεί η οικογένειά τους να πηγαίνει να κάνει τις στοιχειώδεις ιατρικές εξετάσεις και να έχει την στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι απλές σκέψεις που μπορεί όμως να απαντήσουν ότι έστω οριακά είμαστε σωφρονιστική υπηρεσία και δεν είμαστε μια φυλακτική υπηρεσία. Ένα σύστημα κράτησης και μόνο αυτό.

Αμέσως μετά κύριε υπουργέ θα πρέπει να δείτε το ζήτημα της υπερπλήρωσης των φυλακών όχι με έναν τρόπο μεταφυσικό που θα σας φορτώσουμε ευθύνες να ελέγξετε για το πόσο θα παρανομούν οι Έλληνες ή οι αλλοδαποί φιλοξενούμενοι στη χώρα μας. Όχι, αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε.

Μπορείτε όμως να ρυθμίσετε νομοθετικά το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα των ελληνικών φυλακών, που κρατάμε-φιλοξενούμε στις φυλακές ανθρώπους χωρίς ποινή καταργώντας το γνωστό "nullum gimen, nulla poena sine lege". Αυτοί οι δύστυχοι, λαθρομετανάστες όχι όλοι, κάποιοι στημένα, που παλεύουν κάθε φορά με τα κύματα του Αιγαίου, κοντεύουν να γίνουν επιπρόσθετη πληγή στο σωφρονιστικό μας σύστημα και επειδή υπηρετώ σε μια φυλακή ανηλίκων, πριν φύγουν από εκεί, έχουν μάθει δύο λέξεις, ότι είναι από το Ιράκ και έχει σημασία αυτό που λέω και το άλλο, ντέκα επτά. Δεν έπαθε κάτι η γλώσσα μου, απλώς το μεταφέρω όπως το λένε, ντέκα επτά. Σου λέει, δεν μπορεί, κάποιες από τις ερωτήσεις που θα μου κάνουν, θα μου πουν από πού είσαι και πόσο χρόνων.

Είναι λοιπόν όλοι 17. Γιατί είναι όλοι 17; Γιατί 17 χρονών θα έρθουν όλοι στη φυλακή ανηλίκων. Και έχουμε δυστυχώς κύριε υπουργέ τους ειδικούς χώρους κράτησης και τα πειθαρχεία της φυλακής Αυλώνας γεμάτους από τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι, επαναλαμβάνω, επί της ουσίας δεν έχουν ποινή, απλά στερούνται ταξιδιωτικά έγγραφα ή όποιοι έχουν ποινή 6 μήνες, και άντε σε ένα μήνα, δύο, θα έβγαινε, έρχονται τα ελληνικά δικαστήρια και τους βάζουν και 3000 - 6000€ πρόστιμο. Ε, δεν έχουν ψωμί να φάνε το τυρί τους, αν βρουν πουθενά τυρί, τους βάζουμε και 6000 € πρόστιμο.

Κι αν θα δείτε με τις τιμές που πληρώνουν για κάθε μέρα, αυτοί θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο ακόμα κρατούμενοι. Εκεί πρέπει κάτι οπωσδήποτε να κάνουμε. Γιατί επειδή δεν θα σταματήσει η λαθρομετανάστευση στη χώρα, αν η φτώχεια άγγιξε εδώ φανταστείτε πώς επιβιώνουν οι άλλοι πίσω, θα έχουμε ακόμα πιο μαζικά λαθρομετανάστευση.

Σας χρωστάω μια εξήγηση. Λένε όλοι από το Ιράκ γιατί είναι γνωστό ότι όποιες χώρες είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν απελευνούνται σε αυτήν οι υπήκοοι της. Θεωρώ κύριε υπουργέ ότι είστε υποχρεωμένος σαν μέλος αυτής της κυβέρνησης να πάρετε αυτή την απόφαση γιατί είναι αυτή η ίδια η κυβέρνηση είναι που πήρε απόφαση η χώρα μας να αποτελεί χώρο φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων και μάλιστα με επ' αμοιβή το ελληνικό δημόσιο παίρνει και 3000 ευρώ για τον καθένα.

Αυτά τα 3000 ευρώ που παίρνουμε για τον καθένα, ας τα δίνουμε για να πληρώνουμε το πρόστιμο που τους βάζουν τα ελληνικά δικαστήρια και για το οποίο παραμένουν κρατούμενοι. Ι

Ξέρετε; Είχαν χαθεί σχεδόν από τη χώρα και από τις ελληνικές φυλακές αρρώστιες όπως η φυματίωση, η ψώρα και οι ηπατίτιδες α και β. Τώρα και λόγω αυτών των κρατούμενων κάνουμε αγώνα και χωρίς τα απαραίτητα μέσα, υπάρχουν κι εδώ τρομερές ελλείψεις. Να μην πάρουν χαρακτήρα επιδημίας στο χώρο των φυλακών οι παραπάνω ασθένειες.

Ότι έχουν αυξητικές τάσεις, το ξέρετε φαντάζομαι γιατί αποδεδειγμένα ασχολείστε με τον τρόπο που εσείς βέβαια έχετε επιλέξει με τον χώρο των φυλακών, με συγκεκριμένη ευθύνη και προτεραιότητες.

Αμέσως μετά η θεσμική μας παρέμβαση έχει να κάνει με τη δική μας τη λειτουργία, την οργανωτική συγκρότηση. Εμείς που φιλοδοξούσαμε κάποτε να αλλάξουμε το σύστημα και προτείναμε, είχαμε μιλήσει και για τη δημιουργία της εξωτερικής φρουράς φυλακών που θα αντικαθιστούσε τους αστυνομικούς.

Σήμερα έχουμε και εξωτερικούς φρουρούς και αστυνομικούς. Σήμερα όμως που είδαμε, που βιώσαμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, λέμε ότι επιβάλλεται να αντιμετωπίζεται όπως εξ αρχής εμείς είχαμε προτείνει. Δηλαδή μια υπηρεσία, μια οργανική μονάδα, πολλοί κλάδοι.

Να συγχωνευτεί λοιπόν η υπηρεσία εξωτερικής φρουράς με τον κλάδο εσωτερικής φύλαξης. Ή εν πάση περιπτώση να έχουμε κλάδο εξωτερικής φύλαξης όπως έχουμε και κλάδο εσωτερικής φύλαξης. Και προσωπικό θα εξοικονομήσουμε πολύ και πιο ουσιαστική θα είναι η παρέμβαση και πιο ενοποιημένοι θα είναι οι εργαζόμενοι και η πληροφόρηση θα είναι αμφίδρομη και από τη μια μεριά και από την άλλη και θα υπάρχει μια απολογία. Αν κάτι γίνει θα φταίνε οι εργαζόμενοι στις φυλακές, δεν θα ψάχνουμε αν φταίνε οι μέσα εργαζόμενοι ή οι έξω εργαζόμενοι και εν πάση περιπτώσει αν για τώρα κοντά, αυτό φαντάζει λίγο μακρινό, θα φαντάζει και γελοίο μετά από 5-10 χρόνια, να λέμε ότι οι φυλακές φυλάσσονται απ' έξω σαν να κινδυνεύουν να

έρθουν άνθρωποι απ' έξω να μπουν μέσα στη φυλακή και όχι ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των φυλακών μήπως από μέσα βγουν οι κρατούμενοι έξω.

Είναι χαζό να ισχυριζόμαστε ότι με παραδοσιακούς τρόπους όπως των παππούδων μας που βάζανε περιμετρικά στα χωράφια κάτι κόκκινες κορδέλες ή γέμιζαν ένα σακάκι με άχυρα ώστε να μοιάζει με άνθρωπο, σκιάχτρα τα λέμε εμείς στον Πύργο, ώστε να φαίνεται ότι κάποιος είναι εκεί και να μην μπαίνουν τα πουλιά να τρώνε τους σπόρους.

Έτσι έχει καταντήσει, κύριε υπουργέ, σήμερα η εξωτερική φρούρηση. Και δεν έχει να κάνει με τους συναδέλφους που υπηρετούν εκεί, έχει να κάνει με τις πραγματικές λειτουργίες. Έχουμε πιάσει 4 γωνίες, έχουμε βάλει στους μινιάρδες 4 υπαλλήλους και αυτό είναι η φύλαξη των ελληνικών φυλακών;

Εδώ σε μια πολυκατοικία μπαίνουμε και στην πιλοτή κάτω μόλις πατήσουμε, ανοίγει το ρανταράκι και φωτίζει όλο τον τόπο. Δεν μπορούμε με τέτοια τεχνικά μέσα να ελέγξουμε απόλυτα την ασφάλεια μέσα στις φυλακές κι όλο αυτό το προσωπικό να πάει σε κλάδους που έχουν ελλείψεις; Δεν μπορούμε σε όλες τις φυλακές να έχουμε νεκρές ζώνες κι όλο αυτό το δυναμικό που χάνεται στους μινιάρδες να κάνει μηχανοκίνητα κάθε τρία λεπτά τον κύκλο της φυλακής; Τόσο πολύ δύσκολο είναι να γίνει; Θα παρακαλέσουμε να το δείτε.

Για να γίνουν όμως αυτά θα πρέπει να αλλάξει και ο οργανισμός των φυλακών κι αφού θα αλλάξει ο οργανισμός των φυλακών, να τρέξω λίγο την κουβέντα, ας δημιουργήσουμε ενδιάμεσους βαθμούς για να επικοινωνεί καλύτερα η επετηρίδα. Εμείς αντί να φτιάξουμε ενδιάμεσους βαθμούς, φτάσαμε από την κομματικές ανάγκες και ρουσφέτια, να έχουμε 5 αρχιφύλακες στον Κορυδαλλό, 4 στη Θεσσαλονίκη, 3 η Λάρισα, 3 η Πάτρα. Αν ήταν έτσι γιατί να μην θέλει και τρεις διευθυντές; Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει αυτή η πρωτοτυπία;

Ας φτιάξουμε λοιπόν ενδιάμεσους βαθμούς που θα πάρουν κάποια καθήκοντα από τους αρχιφύλακες. Για να μην μακρηγορώ υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση επ' αυτού. Ας την αποδεχτούμε και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Να προσθέσουμε επίσης στις μεγάλες φυλακές πέρα από τους ενδιάμεσους βαθμούς, κι έναν ακόμα τμηματάρχη διοίκησης. Να χωρίσουμε δηλαδή το τμήμα διοίκησης από τη γραμματεία. Να έχουμε τμήμα οικονομικό, τμήμα γραμματείας και τμήμα διοίκησης.

Αυτός ο τμηματάρχης θα παίζει το ρόλο του υποδιευθυντή και θα είναι έτοιμος αν χρειαστεί να διευθύνει. Θα προετοιμάζουμε λοιπόν στελέχη και θα περιφρουρούμε αν θέλετε τους διευθυντές, απαλλάσσοντας τους από καθήκοντα που δεν τους επιτρέπουν τίποτα άλλο από το να υπογράφουν και να διεκπεραιώνουν όλη τη μέρα έγγραφα. Εγώ κατάλαβα μετά την κουβέντα που είχαμε, την ειλικρινή αγωνία σας στο ερώτημα, έχουμε ρε παιδιά στελέχη; Και η απάντηση μία. Με την υπάρχουσα διαδικασία, όχι δεν έχουμε όσα στελέχη χρειαζόμαστε. Έχουμε όμως δυνατότητα να φτιάξουμε στελέχη; Δεν ξέρω τι απαντάτε εσείς κύριε υπουργέ, η ΠΑΣΚ και οι εργαζόμενοι στις φυλακές λέμε, ναι, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε στελέχη. Υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι μεταξύ μας που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και ειδικότερα με τον τρόπο που λειτουργεί η κεντρική υπηρεσία και οι κρίσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων, δεν έχουν καμία διάθεση να αποδείξουν ότι είναι στελέχη. Εάν εμείς δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, θα γίνουν.

Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τους διευθυντές των φυλακών. Αν είχατε και εσείς την ευκαιρία να μιλήσετε με το σύνολο των υπαλλήλων που θα μπορούσαν

κάποια στιγμή να γίνουν διευθυντές-τμηματάρχες-αρχιφύλακες, η έκπληξή σας θα ήταν ευχάριστη και θετική, όχι αρνητική. Καλέσατε στο υπουργείο και είδατε νομίζετε τους διευθυντές των φυλακών. Όχι δεν είδατε τους διευθυντές των φυλακών. Είδατε αυτούς που δεν είχαν κανένα λόγο να μην είναι διευθυντές φυλακών, Είδατε αυτούς που οι διαδικασίες δεν επέτρεψαν και σε κάποιους άλλους να είναι μαζί τους.

Έχουμε στελέχη. Σίγουρα πρέπει να διοριστούν και άλλοι. Όλοι παλιοί και νέοι όμως χρειάζονται τη στήριξη σας, την αξιοκρατική κρίση και την αίσθηση ότι δεν θα χάνουν το κεφάλι τους για ψύλλου πήδημα. Να λοιπόν πως φτάσαμε ως εδώ. Είχα πει σε προηγούμενους υπουργούς, ότι με τον τρόπο που λειτουργούν προκειμένου να αποδώσουν ευθύνες δεν θα βρίσκουν σε λίγο, ούτε διευθυντές, ούτε τμηματάρχες, ούτε αρχιφύλακες, όσους και αν διορίσουν. Εκτός εάν κάναμε τις ελληνικές φυλακές Γκουαντάναμο και παραγγείλουμε από κει τίποτα διευθυντές και αρχιφύλακες.

Δεν ξέρω ποια θεωρείται σε μια κυβέρνηση η πιο επισφαλής θέση ή το πιο επισφαλές υπουργείο, αλλά στη δημόσια διοίκηση η πιο επισφαλής θέση είναι ο διευθυντής φυλακών και ο πιο επισφαλής τμηματάρχης είναι ο τμηματάρχης φύλαξης - αρχιφύλακας. Χάνει το κεφάλι του ακόμα κι όταν ένα ελικόπτερο έρχεται και παίρνει έναν κρατούμενο από το προαύλιο. Εγώ δεν είδα στη Γαλλία να φύγει κανένας διευθυντής φυλακής.

Δικαιολογώ και το λέω δημόσια στο συνέδριο, την απόφαση σας κύριε υπουργέ για όσα κάνατε γιατί είχατε πεισθεί ότι η απόδραση ήταν στημένη και ότι κάποιοι τα είχαν πάρει. Μας κοιτάξατε στα μάτια και μας το είπατε φάτσα μπάτσα τα πήρατε κύριοι. Αυτό αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να εκτιμηθεί. Και σας λέω τώρα, κύριοι αποτύχαμε. Γιατί είχα πει κάποτε ηττηθήκαμε συνδικαλιστικά πρόεδρε, και βάλατε τις φωνές. Κύριοι αποτύχαμε να πείσουμε τον υπουργό ότι δεν είμαστε ένα τσούρμο δολίων αρπακτικών, εκδορών, βυρσοδεψών ή απλωμένων χεριών όπως ο ίδιος είπε.

Το ανέκδοτο για το απλωμένο χέρι το ξέρετε όλοι και δεν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν το ξέρετε. Εγώ το πρωτόπα και μάλιστα σε γενική συνέλευση παρουσία πολλών από αυτούς που ήμαστε σήμερα σε αυτήν την αίθουσα. Είχα πει χαρακτηριστικά σε κάποιον ότι αν ήταν Ινδιάνος, επειδή οι Ινδιάνοι έχουν περιφραστικά ονόματα, θα τον λέγανε απλωμένο χέρι, καθώς λένε, βροντερή αστραπή, καθιστός ταύρος. Αυτόν θα τον λέγανε απλωμένο χέρι. Δεν είναι ψέματα αυτά κύριοι και το ξέρετε.

Άλλο θέμα κύριε υπουργέ. Η επιθεώρηση φυλακών. Ειλικρινά αυτό δεν είχαμε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε αλλά είδα μια αγωνία σ' αυτό και μια διάθεση να τη στελεχωσετε. Πώς; Εντάξει, όχι από το Γκουαντανάμο. Από άλλες υπηρεσίες; Κοιτάξτε να δείτε. Έλεγε ένα παλιό σύνθημα του κομμουνιστικού κόμματος, αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το ΚΚΕ. Ούτε αλλαγή της σωφρονιστικής υπηρεσίας γίνεται χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων στη σωφρονιστική υπηρεσία κι αν πιστέψετε ότι αυτή η κουβέντα που κάνουμε εδώ έτσι δημόσια, είναι ειλικρινής κι αν πιστέψετε ότι δεν είμαστε ένα τσούρμο δολίων ανικάνων κλπ., θα βρούμε τρόπους να φτιάξουμε μια πολύ αξιοπρεπή σωφρονιστική υπηρεσία, εκ των έσω όμως, όχι με δανεικούς. Όχι με, θυμηθείτε το, με υποψήφια golden boys και στις φυλακές. Γιατί η θέση του manager στις ελληνικές φυλακές έτσι όπως είναι διαρθρωμένα ή οργανωμένα τα δικηγορικά γραφεία, θα είναι πολύ επίζηλη θέση.

Ενδεχομένως στην προσπάθειά τους να έρθουν και manager στις φυλακές, να αποποιηθούν και το μισθό τους και να έχει υπό αυτή την έννοια όφελος το κράτος και τα

6000 € που θα τους δίνετε. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ο κρατούμενος θα παραβατεί, η αστυνομία θα τον πιάνει, ο διευθυντής των φυλακών θα του βρίσκει δικηγόρους, θα μεριμνά για την κάλυψή τους, τα πάντα του, θα τα έχει όλα.

Η επιθεώρηση των φυλακών, καλά το έχετε πιάσει το θέμα, είναι το Α και το Ω. να στελεχωθεί από μέσα όμως, είχαμε πει κάποτε, σε επίπεδο διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων. Ποιος ξέρει καλύτερα από μας τι γίνεται σε μας; Το είπατε κι εσείς, το ξέρουμε κι εμείς αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, διεύθυνση επιθεώρησης με διευθυντή και τμηματάρχες. Τμήμα επιθεώρησης υγείας, κοινωνικής εργασίας, φύλαξης.

Στρατηγέ μου, πριν μιλήσατε πιστεύω πάρα πολύ σ' αυτό που μας δείξατε ότι είστε, αλλά επιτρέψτε μου, δεν ξέρετε καλύτερα από μας τις φυλακές. Μαζί με σας βεβαίως, οποιοσδήποτε έλεγχος για την ασφάλεια, για την ετοιμότητα στα σωφρονιστικά καταστήματα, κύριε υπουργέ, θα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και θα είναι πιο πιστή αναφορά. Μην το κάνετε κι αυτό ερήμην μας.

Ποιος αρχιφύλακας θα κρυφτεί ξέρω εγώ από τον Βαλσάμη; Να πάει ο Βαλσάμης να κάνει έναν έλεγχο σε μια φυλακή. Τι θα του πει ο εκεί αρχιφύλακας; Ποιος ξέρει να τον ελέγξει καλύτερα;

Ας φτιάξουμε λοιπόν μια υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Εάν πιστεύετε ότι αυτό απέτυχε στην αστυνομία, μην την φτιάχνετε. Όμως δεν απέτυχε, δείτε τι αποτελέσματα έχει. Δεν δανείστηκε η ελληνική αστυνομία στρατηγέ μου, κανένα σωφρονιστικό υπάλληλο να στελεχώσει των εσωτερικών υποθέσεων της. Εν πάση περιπτώσει εάν δεν μας βάλετε εσείς σ' αυτή τη διαδικασία να αλλάξουμε το σύστημα και να συμβάλουμε στην ανάδειξη της δολιότητας, και της διαφθορά στις φυλακές, τότε θα έχετε αποτύχει ως πολιτική έκφραση γιατί αυτή είναι η δουλειά του πολιτικού, να δημιουργεί κατευθύνσεις και να εμψυχώνει καθαρές συνειδήσεις. Δεν πρέπει να κοιτάει απλά ποιος περισσεύει από τοπροκρούστειο κρεβάτι της ηθικής και να κόβει ή να τεντώνει ανάλογα την περίπτωση. Πρέπει να δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να χωράμε όλοι σ' αυτό το κρεβάτι.

Χάρηκα ιδιαίτερα που σας προβληματίζει, αν και το τοποθετείτε λίγο πιο μακριά, η μετακίνηση του συγκροτήματος φυλακών Κορυδαλλού. Είμαι κι εγώ υπέρ του συνθήματος που αποτυπώθηκε εδώ στο μηχάνημα πώς το λένε, με την τεχνολογία δεν τα πάω τόσο καλά, ότι δεν πρέπει οι φυλακές να είναι μακριά από τον κοινωνικό ιστό. Θα έλεγα δεν πρέπει να είναι όμως ούτε κατασκευές αποτέλεσμα αντιλήψεων σαν αυτές που έχει η θρησκεία μας, φτιάχνοντας τον Προφήτη Ηλία στην κορυφή του βουνού στη λογική του ότι όσο πιο ψηλά στο βουνό, τόσο πιο κοντά είσαι στο Θεό. Δεν μπορεί να φτιάχνουμε φυλακές αετοφωλιές, για να πω κάτι για τη φυλακή Μαλανδρίνου δηλαδή η οποία έχει ένα κάρο προβλήματα. Οι φυλακές δεν μπορεί να είναι προφήτες Ηλίες, δεν μπορεί να είναι όμως και μέσα στην πόλη.

Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση, την καταθέτουμε κι εδώ να καταγραφεί, ως ο πλέον ενδεικνυόμενος χώρος, το Σχιστό Σκαραμαγκά και να βοηθήσει η εκκλησία εκεί, της εκκλησίας είναι ο χώρος. Ούτε απαλλοτριώσεις θα έχετε ούτε τίποτε. Δημόσιες εκτάσεις είναι και της εκκλησίας η οποία θα βρει κι αυτή τον τρόπο στη συγκεκριμένη περίπτωση να αποδείξει το ενδιαφέρον της για τους εγκλείστους. Γιατί αν δώσει αυτούς τους χώρους, θα φτιαχτούν φυλακές καλές και θα έχουμε καλύτερες συνθήκες κράτησης και είναι ένας χώρος απόλυτα

ενδεδειγμένος, είναι ακριβώς πάνω στους δύο κεντρικούς άξονες που οδηγούν στα δικαστήρια Αθήνα Πειραιά από Καβάλας και στα νοσοκομεία της περιοχής.

Γιατί η ψυχή του Τζαβίκου ξέρει τι τραβάει όταν στέλνει έναν επικίνδυνο κακοποιό με συνοδεία, την όποια συνοδεία, στην Άμφισσα από το Μαλανδρίνο για να τον δει γιατρός. Φαντάζομαι πόσο κι εσείς θα νιώσατε άβολα όταν σας είπαν, αν σας το είπαν κι αυτό, ότι αυτή τη στιγμή φεύγει από την Πάτρα ο Παλαιοκώστας. Φαντάζομαι είπατε, όχι με ελικόπτερο και με αμάξι και θα μου φύγουν τώρα.

Οι φυλακές δεν θα αποτελέσουν ποτέ ίσως κύριε υπουργέ την πυξίδα της κοινωνίας, δεν μπορούν όμως σε σχέση με τη μύτη της να είναι ο νότος . Είναι μέσα στον ίδιο κύκλο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε πότε.

Αδίκησα τους ομιλητές, υποτίθεται ήταν ένας χαιρετισμός, έχω και κάποιες άλλες προτάσεις, θα τις στείλουμε με τις αποφάσεις του συνεδρίου.

Σταματάω σ' αυτά, ευχαριστώ που με ακούσατε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αργότερα εμείς συνάδελφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Α.Σ.Κ Σ.Υ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ