

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 35^{ΟΥ} ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Σ.Υ.Ε

Κορυδαλλός, 27/11/2009

Πρόεδρος: Εύχομαι στους καινούργιους συμβούλους καλή δύναμη, συγχαρητήρια για την εκλογή τους και στους παλιούς ακόμη περισσότερη δύναμη. Να ξεκινήσουμε το διαδικαστικό. Έχει γίνει οικονομική τακτοποίηση των μελών από τα σωματεία. Έχει γίνει ενημέρωση των εκπρόσωπων. Και εν συνέχεια να αναγγείλω ότι ο υπουργός της Δικαιοσύνης ο κύριος Καστανίδης θα καθυστερήσει να έρθει αλλά πέραν θα παρευρεθεί στο συνέδριο όμως στο πέρας των εργασιών. Στο συνέδριό μας, μας κάνουν την τιμή να παρευρίσκονται ο αντιδήμαρχος Κορυδαλλού κύριος Καλούδης Κώστας, ο καθηγητής του εργατικού δικαίου Μητρόπουλος Αλέξης, ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος κύριος Σκυλάκος Αντώνης, ο εκπρόσωπος του Συνασπισμού ο κύριος Πιλάλης Χρήστος, ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Πάτσης Ανδρέας, ο νομικός σύμβουλος της ομοσπονδίας μας κύριος Καλογερός Διονύσιος και παρευρίσκεται και ο δήμαρχος του Κορυδαλλού ο κύριος Κασιμάτης Σταύρος. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ο κύριος Αρβανιτίδης για το χαιρετισμό.

Αρβανιτίδης: Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε καθηγητά, κύριε εκπρόσωπε του Κομμουνιστικού Κόμματος, κύριε εκπρόσωπε του Συνασπισμού, κύριε εκπρόσωπε του ΛΑΟΣ, κύριε νομική σύμβουλε, κύριε διευθυντά, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας σας θα σας καλωσορίζουμε στο 35^ο εκλοαπολογιστικό συνέδριο της ομοσπονδίας μας που πραγματοποιείται στην πόλη του Κορυδαλλού και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το δήμαρχο του Κορυδαλλού τον κύριο Κασιμάτη και τον πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης τον κύριο Βράκα για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφεραν στη διοργάνωση και στην διεξαγωγή των εργασιών του συνεδρίου μας. Αγαπητοί φίλοι, το συνέδριο αυτό πραγματοποιείται σε μια πολύ κρίσιμη χρονική περίοδο. Η πολιτική που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια και που συνεχίζεται με τις επιλογές και της σημερινής κυβέρνησης οδήγησαν και θα διατηρήσουν τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση. Οι εργαζόμενοι δέχονται πρωτοφανή επίθεση στο εισόδημα τους, στα ασφαλιστικά δικαιώματα και τις συντάξεις τους. Στα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και στο επίπεδο διαβίωσης. Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι στο στόχαστρο. Όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη υιοθετούνται μοντέλα που αναδεικνύουν τον ισχυρό ρόλο και τη δράση του δημόσιου τομέα χωρίς τη συνδρομή του οποίου δεν μπορούν να προχωρήσουν τα σχέδια εκτόνωσης της οικονομικής κρίσης. Γίνεται επίσης αντιληπτό από τα μέτρα που πήραν ως τώρα οι κυβερνήσεις στη χώρα μας καλούνται να πληρώσουν και πάλι εργαζόμενοι για τις δημοσιονομικές σπατάλες, την παραοικονομία, την εισφοροδιαφυγή και τις ανείσπρακτες οφειλές δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακούμε το πρόσχημα της ισότητας των δύο φύλων. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο ξεθεμελιώνει το δημόσιο κοινωνικό - ασφαλιστικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων και αποφάσισε ότι τα ταμεία μας είναι επαγγελματικά με καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα, χωρίς αλληλεγγύη των γενεών και χωρίς την εγγύηση του κράτους. Οι κυβερνητικές πολιτικές των κομμάτων εξουσίας είναι στο πρόβλημα της διαίρεσης με νέα και παλαιά μισθολόγια, με νέους και παλιούς ασφαλισμένους. Είναι γεγονός ότι αυτό που κυριαρχεί στην ελληνική πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια είναι το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η υποταγή της κρατικής

μηχανικής μηχανής στη βούληση των ημετέρων. Οι εκθέσεις του υπουργείου οικονομικών, της Τράπεζας Ελλάδος και των ευρωπαϊκών οργανισμών επιβεβαίωσαν δυστυχώς τις εκτιμήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για τη δραματική επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Απογοητεύει όμως τους πάντες η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες συνταγές οι οποίες θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ακόμα μεγαλύτερες ύφεσης και ουσιαστικά θα οδηγήσουν στην εξόντωση των εργαζομένων. Γι αυτό απαιτούμε από την κυβέρνηση να κατανοήσει ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλες αντοχές και οικονομικές δυνατότητες. Επιβάλλεται να αλλάξει άμεσα και ριζικά την οικονομική της πολιτική. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν δυναμικά για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Μετά το πάγωμα των αποδοχών μας για το 2009, τις μηδενικές αυξήσεις για το 2010 και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις γυναίκες είναι σαφές ότι οι δημόσιοι πάλι δέχονται απανωτά και ισχυρά χτυπήματα. Όλα στο όνομα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Όλοι μαζί ενωτικά, με δυναμικούς αγώνες αυτοί είναι στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα τον νέο διοικητικό συμβούλιο για την ανατροπή της σημερινής κατάστασης και τη χάραξη μιας νικηφόρας πορείας του συνδικαλιστικού κινήματος. Μακριά από μικρό - παραταξιακά οφέλη που θα δίνει οριστικές λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων τα οποία έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε όλοι εδώ μέσα. Το νέο Δ.Σ που θα εκλεγεί πιστεύω ότι έχει υποχρέωση να αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για ουσιαστικές αυξήσεις, για να μπει τέλος στη λιτότητα και να παλέψει για τη συνεχή επιμόρφωση και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της σωφρονιστικής υπηρεσίας. Διότι είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους ότι δεν μπορούμε να έχουμε αναβαθμισμένη σωφρονιστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε σωφρονιστική πολιτική με υποβαθμισμένα προσωπικό. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εύχομαι μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου να αναδειχθούν οι ικανότεροι όλων μας που θα διεκδικήσουν στόμα των εργαζομένων ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε το πρόεδρο. Ο κύριος αντιδήμαρχος Κορυδαλλού να απευθύνει ένα χαιρετισμό.

Καλούδης: Καλημέρα σε όλους. Χαιρετίζουμε την ομοσπονδία σας στην πόλη μας. Θέλω να απευθύνω τους χαιρετισμούς του δημάρχου της πόλης του κυρίου Κασσιμάτη. Να ξέρετε ότι σε οποιαδήποτε διεκδίκηση, με όποια μορφή κι αν έχει αυτή θα είμαστε δίπλα σας. Είστε ένα κομμάτι όσον αφορά τους εργαζόμενους στην πόλη του Κορυδαλλού, ένα κομμάτι της πόλης που έχει και προβλήματα, έχει και δικαιώματα αλλά έχει και υποχρεώσεις. Ζούμε σε μια περίοδο η οποία είναι σοβαρή, είναι δύσκολη και πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι μας στο κομμάτι που αναλογεί στον καθένα να συνταχθούμε με σκέψη, με ηρεμία και να δούμε ίσως για πρώτη φορά τη δυνατότητα της συνεργασίας όλων των κοινωνικών φορέων ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και να ξεφύγουμε από αυτή τη βαθιά κρίση που πιστεύω ότι μπορεί να έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία μας. Εμείς θα είμαστε δίπλα σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε όλες αυτές τις αγωνιστικές ίσως οι κινητοποιήσεις που θα έρθουν, γιατί είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι. Δεν ξεχωρίζουμε σε τίποτα από εσάς. Όμως θα ήθελα να μπω σε κάτι το οποίο βασανίζει και την πόλη μας. Θέλουμε να ξέρετε ότι ξεχωρίζουν με αυτή τη στιγμή τα κτίρια από τις ανθρώπινες σχέσεις και από τους εργαζόμενους στις φυλακές του Κορυδαλλού. Σίγουρα είχατε πάρει και εσείς μια απόφαση κάποτε και συμπαρασταθήκατε στο λαό του Κορυδαλλού για την απομάκρυνση των φυλακών. Και αυτό αξιολογείται άνθρωποι και σας ευχαριστούμε γι αυτό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη πόλη που

θα πρέπει να λυθεί αλλά για όσο καιρό οι φυλακές θα παραμένουν στην πόλη να ξέρετε ότι πάντα θα έχετε το Δήμο Κορυδαλλού δίπλα σας συμπαραστάτη σε ό,τι πρόβλημα υπάρχει είτε έχει σχέση με τις να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις, είτε με τη παραμονή σας, είτε με τη δουλειά σας στο χώρο αυτό. Ως συνδικαλιστής γιατί κι εγώ ασχολούμαι και το επάγγελμά μου είναι υπάλληλος του Ι.Κ.Α, γνωρίζω από μέσα όλα αυτά τα θέματα τα οποία πριν από λίγο είπε και ο πρόεδρος, πρέπει όλοι να είμαστε σε μια επαγρύπνηση, σε μια αγωνιστική διαδικασία διότι οι εποχές είναι δύσκολες. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια στις εργασίες τους.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο αντιδήμαρχο. Στο βήμα να έρθει ο καθηγητής κύριος Μητρόπουλος.

Μητρόπουλος: Αξιότιμε κύριε βουλευτά, αγαπητέ Αντώνη, κυρίες και κύριοι ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στις εργασίες του 35^{ου} τακτικού συνεδρίου σας και την τιμή να απευθύνει χαιρετισμό ενώπιόν σας. Χαίρομαι γιατί ομοσπονδία σας, η Ο.Σ.Υ.Ε έχει συμπληρώσει είκοσι τρία χρόνια αγωνιστικής και καρποφόρας διαδρομής. Κυρίες και κύριοι στους κρίσιμους καιρούς που διανύουμε στους οποίους το διαψευσμένο μεν αλλά κυρίαρχο ακόμη νεοφιλελεύθερο πρόσταγμα κάνουν αρχή μεταξύ των άλλων και την αποδόμηση της συλλογικής δράσης, η συσπείρωση όλων των σωφρονιστικών υπαλλήλων γύρω από το διεκδικητικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε. Κυρίες και κύριοι κατάλογο των σωφρονιστικών υπαλλήλων σχετίζεται άμεσα με την δικαιοδοτική λειτουργία στα πλαίσια μιας ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριζόμαστε ότι η ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης αντανάκλα και συναντάται με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της δουλειά σας. Αλλά κυρίως δοκιμάζεται στο πολύ δύσκολο συνδυασμό του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων και στο έργο του σωφρονισμού τους ώστε να αποδίδονται καλύτερα πολίτες την κοινωνία. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι τα σωφρονιστικά καταστήματα δε πρέπει να μεταβάλλονται σε αποθήκες ψυχών πολύ περισσότερο που η ατέλεια των ανθρώπινων νόμων και η στρεβλή πολλές φορές εφαρμογή τους επί των ποικίλων περιστατικών της ζωής δημιουργεί αδικαιώτες ανοχές και καταδίκες του στη νομική γλώσσα αλλά άγονται πεπλανημένες αποφάσεις. Συχνά ακούμε να επαναλαμβάνεται ότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας φαίνεται από τη ποιότητα του σωφρονιστικού συστήματος. Αυτό είναι αναληθές αλλά συχνά λησμονιέται ότι το ποιοτικό αυτό κριτήριο καλείστε να υλοποιήσει εσείς, ένα ιδιαίτερο σώμα υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών στο οποίο το κοινωνικό φαντασιακό και οι ελπίδες των συγγενών των κρατουμένων εναποθέτουν έναν από τους δυσκολότερους δημόσιους ρόλους. Έτσι η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης στο χώρο που λόγω της φύσεώς τον εργοδότη αμβλύνει την κοινωνική φύση των αγώνων, την ταξική φύση των αγώνων, απαιτεί την εμπέδωση της σχέσης εμπιστοσύνης των κρατικών λειτουργών μεταξύ τους. Και ως εκ τούτου οι εκάστοτε κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη συναίσθηση ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι κρατικοί λειτουργοί εκπλήρωσης πολλά πολλών και σύνθετων δημόσιων σκοπών. Κυρίες και κύριοι το πρόγραμμα δημοσιονομικής πειθαρχίας που θα επιβληθεί και θα διαρκέσει για αρκετά χρόνια είναι βέβαιο ότι θα συρρικνώσει τις ελπίδες σας για αύξηση των μισθών, των επιδομάτων, των υπερωριών και των αποδοχών. Εξάλλου η εισοδηματική πολιτική είναι δεδομένη. Η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πολλών κύκλων στην Ελλάδα είναι η ποσοτική και ποιοτική συρρίκνωση των δαπανών όλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Παράλληλα οδηγούμεθα σε ραγδαίες

αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα κυρίως για τους νέους εργαζόμενους. Η κυρίαρχη αίσθηση είναι ότι θα πρέπει να περιοριστούν τα ελλείμματα μέσω της απίσχνασης των δημοσίων πόρων. Την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την ενδιαφέρουν οι χρόνιες πληγές και οι αδυναμίες του ασφαλιστικού συστήματος αλλά το ύψος των δαπανών γι αυτό. Στη λογική αυτή της μονεταριστικής δημοσιονομικής ευταξίας δεν αναγνωρίζονται δικαιολογημένες και εύλογες διακρίσεις υπέρ των γυναικών ή υπέρ όλων των εργαζομένων κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς έκτατες σε συνθήκες όπως οι δικές σας. Έτσι μετά την απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με αυτά των ημερών αναμένεται μεταβολή και της εσωτερικής μας νομοθεσίας. Παρ' ότι η προστασία της μητρότητας, της οικογένειάς της τεχνογνωσίας και της κοινής παιδικής ηλικίας είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που διαρκώς επιδεινώνεται. Επίσης συζητείται κυρίες και κύριοι έντονα η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης όλων εν γένει των υπηρετούντων στο στρατό, στα σώματα ασφαλείας όσο επίσης και στον ιδιαίτερο κλάδο των σωφρονιστικών υπαλλήλων για τους οποίους προβλέπεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης μετά από εικοσιπενταετή πραγματική υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η μεταβολή αυτή φαίνεται βέβαια δεν ζητείται να θίξει αυτούς που έχουν θεμελιώσει σήμερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ως εκ τούτου και η ομοσπονδία σας θα πρέπει να βρῖσει να βρῖσκεται σε εγρήγορση. Να ενισχύσει τους δεσμούς στο ανώτατο επίπεδο και τα υπόλοιπα τμήματα του συνδικαλιστικού κινήματος ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που διανύουμε. Κυρίες και κύριοι ο συνδικαλιστής είναι ο ενεργός εργαζόμενος πολίτης, είναι άνθρωπος του αγώνα και της ελπίδας, προσβλέπει στις καλύτερες συνθήκες του μέλλοντος, αγωνίζεται για την αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ιστορία πορεύεται με ενεργό την ταξική πάλη και τίποτα δεν προοιωνίζεται το τέλος της. Ο νεοφιλελευθερισμός μπορεί ακόμα να κυριαρχεί έχοντας αλλοτρίωση τα κόμματα εξουσίας στην Ευρώπη πλην όμως έχει σοβαρά τραυματιστεί ως προς τη δογματική, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά του να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης βαθιάς κρίσης. Κυρίες και κύριοι γνωρίζω τα πάγια για θεσμικά εργασιακά και οικονομικά σας αιτήματα που παρακολουθώ για χρόνια με το νομικό σας σύμβουλο τον Διονύση τον Καλαματιανό, που θα εκτεθούν βεβαίως από τους υπευθύνους της ομοσπονδίας και τους συνέδρους και ως εκ τούτου παρέλκει να τα επαναλαμβάνω κατά το σύντομο αυτό χαιρετισμό. Θα ήθελα όμως να σας πληροφορήσω για τον επίδομα των 176,00€ του οποίου η δικαστική διεκδίκηση βρῖσκεται σε εξέλιξη και για πολλές άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Ειδική και δε ειδική κυβερνήτη στη λύση θα ήταν να παύσουν τα δικαστήρια για το αυτονόητο και να λυθεί οριστικά το ζήτημα του με τη νομοθετική οδό αφού οι μέχρι σήμερα αποφάσεις τους έχουν κρίνει ότι το ότι το δικαιούνται όλοι επί τη βάση της αρχής της ισότητας και το Δημόσιο έχει χάσει όλα τα δικαστήρια. Περαιτέρω θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο πέρυσι έκρινε δυστυχώς ότι η παραγραφή των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων έναντι του κράτους είναι διετής και μάλιστα από τη γέννηση της αξίωσης. Το ευρωπαϊκό βέβαια δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρόσφατα αποφάνθηκε ότι η εφαρμογή από τα εθνικά δικαστήρια των ειδικών διατάξεων που παρέχουν προνόμια στο Δημόσιο βλάπτει τα δικαιώματα των πολιτών επί τις περιουσίες τους και διαπεράσει τη δίκη ισορροπία μεταξύ των διαδίκων κατά παράβαση του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και ενώ υπάρχει νομοθετημένη υποχρέωση της αυτόματης εφαρμογής των αποφάσεων του δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το ελληνικό Δημόσιο κωλυσιεργεί και δεν την εφαρμόζει. Κλείνοντας θα ήθελα να συγχαρώ την ομοσπονδία σας διότι έχει επιδείξει υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα διαχρονικά στα συνδικαλιστικά τους

καθήκοντα. Εύχομαι καλή επιτυχία και στο μελλοντικό της έργο. Μπροστά μας διανοίγεται μια περίοδος που θα μας αναγκάσει να αγωνιζόμαστε για τη συντήρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας και η προσπάθεια αυτή θα είναι δύσκολη και επιμονή εν όψει των αρνητικών εξελίξεων στο δημοσιονομικό τομέα. Πάνω όμως από τους αριθμούς και τις αναλογιστικές μελέτες των τραπεζιών υπάρχουν οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι και μια κοινωνία παίρνει το δρόμο της παρακμής αν χάσει τη δικαιολογητικής της βάση της κοινωνικής συνύπαρξης που είναι ένα ικανοποιητικό επίπεδο κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Χωρίς αυτό το δεδομένο δεν μπορεί να υπάρξει ούτε οικονομική πρόοδος, ούτε κοινωνική ευημερία, ούτε η ανθρώπινη ευτυχία. Κυρίες και κύριοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εμείς θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στη μόνη προσπάθειά σας για την ποιοτική αναβάθμιση της εργασίας σας και τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή. Το λόγο έχει ο κύριος εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε Σκυλάκος Αντώνιος.

Σκυλάκος: Αγαπητοί φίλοι θα συμφωνήσω με τα περισσότερα απ όσα ειπώθηκαν νωρίτερα. Βρισκόμαστε σε μια γενικευμένη επίθεση του κεφαλαίου και στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η λογική που επικρατεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν ξεσπάσει η κρίση είναι με κάθε μέσον να προχωρήσει η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η επιχειρηματικότητα όπως την λένε. Δηλαδή περισσότερα κέρδη για τις μεγάλες επιχειρήσεις και βεβαίως υπάρχει και ανταγωνισμός όχι μόνο επιχείρησης με επιχείρηση αλλά και κράτους με κράτος πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Πολλά από τα μέτρα τα οποία τα βλέπουμε να αποφασίζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρχονται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα και το ΠΑΣΟΚ τώρα να τα εφαρμόσει ανεξάρτητα με το πως παρουσιάζει, το πως χρυσώνουν το χάπι κάθε φορά για να περιορίσουν τις αντιδράσεις ή να τις καθυστερούν. Να τις περιορίσουν δεν μπορούν, να τις καθυστερήσουν μπορούν. Ανεξάρτητα από αυτά η κατεύθυνσή τους είναι ίδια και οι κατευθύνσεις αυτές είναι επαναλαμβανώ πριν ξεσπάσει η κρίση. Τώρα που ξέσπασε η κρίση επιταχύνονται ορισμένα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων με στόχο την κρίση να την πληρώσει ο εργαζόμενος. Γι αυτό τα πράγματα όπως ειπώθηκαν και πριν θα είναι πιο δύσκολα και στα μισθολογικά και στα συνταξιοδοτικά και στις εργασιακές σχέσεις. Αν θέλετε να πω και κάτι; Και στο ζήτημα του σωφρονιστικού συστήματος. Διότι η φτώχεια, η αδικία οδηγεί και σε μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Ακόμα και αυτά τα μέτρα που λέγονται με τεχνικό τρόπο να αποσυμφορτίσουμε τις φυλακές και για να περιοριστεί η ύλη των δικαστηρίων ώστε να μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις υποθέσεις οι δικαστές και εκεί με τεχνητό τρόπο γίνεται. Όλα τα νομοσχέδια που έχουν περάσει την τελευταία δεκαετία δεν στηρίζονται στη βάση αρχών αλλά στη βάση άμεσης αντιμετώπισης επειγόντων προβλημάτων υπερσυγκέντρωσης, υπερσυμφόρησης και το ίδιο είναι το μέτρο που θα παρθούν τώρα. Με ξεκινούν από τη σωστή αντίληψη για το πως πρέπει να είναι το σωφρονιστικό μας σύστημα, νε ποιους κανόνες, είναι αποσπασματικά μέτρα. Αυτό συμβαίνει και στις άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες ίσως τα προβλήματα να είναι μικρότερα γιατί ξεκίνησαν από καλύτερο επίπεδο δικαιωμάτων ενώ η Ελλάδα τα δικαιώματα μισθολογικά και όλα τα υπόλοιπα ήταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο οπότε κάθε χτύπημα μας, μας πάει ακόμα παρακάτω. Οι άλλοι βρίσκονται ψηλότερα. Κάτι άλλο επίσης θέλω να πω. Ότι βεβαίως το ρουσφέτι, η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, όλα αυτά, η παραοικονομία είναι

προβλήματα τα οποία γεννούν προβλήματα και στην οικονομία μας. Δεν είναι αυτό όμως η κύρια αιτία. Αυτό είναι συμπληρωματικές αιτίες της οικονομικής κατάστασης. Η αιτία είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις στο σκληρό ανταγωνισμό που έχουν, θέλουν να κερδίσουν περισσότερο. Και θα το κερδίσουν και με μέτρα σε βάρος του ιδιωτικού τομέα αλλά και θα παίρνει η μπάλα και τον Δημόσιο τομέα γιατί πρέπει να περισσεύουν χρήματα για να υπάρχουν επιδοτήσεις, για να υπάρχουν φοροαπαλλαγές, νόμιμες φοροαπαλλαγές εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο ζήτημα είναι πόσα είναι τα κέρδη στον ιδιωτικό τομέα και τι μένει για τους εργαζομένους για το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι όπως τη λέμε εμείς κι άκουσε και τον κύριο καθηγητή η ταξική πλευρά του ζητήματος. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που έχει πάρει δημοσιότητα αυτές τις ημέρες. Ερώτημα πρώτο. Τα αιτήματα θα είναι απλώς με το κριτήριο 1,5% που λέει ότι θα δώσει, να το κάνουμε 2,5%; Μπορούμε και με 2,5% και με 5%, υπάρχει ένα ερώτημα, να βελτιώσουμε, να ζήσουμε, να σπουδάσουν τα παιδιά μας; Ή πρέπει να ξεκινάμε από το ποιές είναι οι πραγματικές ανάγκες για μια αξιοπρεπή διαβίωση; Γι αυτό εμείς λέμε 1.400,00€ βασικό μισθό, γιατί ξεκινάμε από αυτή την αντίληψη. Δεν πάμε, «Δώσε μας 3%» και να παρακαλάμε για ψίχουλα και αν κάνεις τέτοιο αγώνα θα αποσπάσεις και οι υπάρχουν ομοσπονδίες στον ιδιωτικό τομέα, το ξέρω πολύ καλά, με ταξικό προσανατολισμό που πήραν μέχρι και αυξήσεις 10%. Οι οποίοι ξεκινούν, έχουν βάλει για τον πήχη. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι συντάξεις. Υπάρχει το επιχείρημα ότι αφού γερνάμε και ζουν περισσότερα χρόνια δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε άρα θα πρέπει να συμβάλουμε όλοι στο να μας κόψει τις συντάξεις και να πάμε σε άλλο αγόρι ηλικίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή δεν είναι ψέμα ότι αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας. Ο πλούτος όμως δεν αυξήθηκε τα τελευταία πενήντα χρόνια; Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι όπως είναι πριν από τριάντα και σαράντα και πενήντα χρόνια; Όταν αυξηθεί και ο πλούτος αυτός ο συνολικός πλούτος που παράγει κοινωνία και τον έπαιρναν οι λίγοι, δεν επιτρέπει να έχουμε περισσότερα και καλύτερα ασφαλιστικά δικαιώματα; Να βγαίνουμε νωρίτερα στη σύνταξη; Να έχουμε καλύτερους μισθούς; Να έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες; Αν μοιράζονταν όπως έπρεπε να μοιράζει το πλούτος. Αυτό είναι λοιπόν το κριτήριο κατά τη δική μας άποψη. Θα χειροτερεύσουν και οι εργασιακές σχέσεις. Υπάρχει και ένα ζήτημα που πήρε έκταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο. Η δική μας πείρα είναι ότι όποιος διάλογος έγινε ιδιαίτερα για το ασφαλιστικό και επί Σιούφα και επί Ρέππα και επί της Πετραλιά, ο διάλογος κινιόταν στην κατεύθυνση για το πώς θα ψαλιδίζουν τα δικαιώματα και όχι πως θα δώσουν δικαιώματα. Αυτά μας έχουν προετοιμάσει και τα προγράμματα των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Εάν κοιτάξετε τα προγράμματα των δύο μεγαλύτερων κομμάτων αυτά λένε. Ανεξάρτητα από τους ελιγμούς που γίνονται σήμερα ότι μια Επιτροπή.... Τι θα πει Επιτροπή; Ότι θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλιώς θα έκανε Επιτροπή που θα πήγαινε κόντρα στην κυβέρνηση; Ας μην κοροϊδευόμαστε. Γι αυτό εμείς είμαστε αντίθετοι με το διάλογο και αυτή είναι η συμβολική παρεμπόδιση ήταν για να αναδεχθεί το θέμα όπως και αναδείχτηκε κι αυτό ενόχλησε όχι ότι τους παρεμπόδισαν και πήγαν μια μέρα πίσω, αλλά το ότι αναδείχτηκε το ζήτημα, ότι ορισμένοι κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και είναι εκπρόσωποι δικοί σας και του ιδιωτικού τομέα για να παζαρέψουν για το τι θα χάσουμε και όχι για το τι θα κερδίσουμε. Η αντίσταση μπορεί να γίνει και χωρίς τέτοιο διάλογο. Εξάλλου ο διάλογος γίνεται δημόσιος γίνεται μέσα στη Βουλή. Ας ερχόταν η κυβέρνηση μέσα στη Βουλή στην αρμόδια Επιτροπή να μας φέρει το σχέδιο της να το δούμε και να ακουστούν όλα τα κόμματα εκεί μέσα κι ας είναι και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, να τους φωνάξουμε σε ακρόαση. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Τελειώνω με τις φυλακές. Επανελάβα ότι με τεχνικό τρόπο δεν λύνονται τα ζητήματα. Πάλι θα ξαναγεμίσουν.

Παρά τα μέτρα που θα έρθει ο Καστανίδης να σας πει, κατέθεσε και μια τροπολογία στη Βουλή, πέρα ότι υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά από νομικούς και γίνονται συζητήσεις αν αυτά τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση ή δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει αυτά τα μέτρα για ένα χρονικό διάστημα θα εκτονώσουν λίγο. Η κοινωνία στην οποία ζούμε θα οδηγήσει στο να μειωθεί η εγκληματικότητα ή να αυξηθεί η εγκληματικότητα. Και μιλάω η κοινωνία και για τους Έλληνες και για τους μετανάστες. Δεν τα φορτώνουν εγώ τους μετανάστες ούτε στους Έλληνες. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Γιατί και οι μετανάστες αναγκάζονται να γίνουν μετανάστες λόγω της κοινωνικής κατάστασης ή της πολιτικής κατάστασης στη χώρα του. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στη δική σας ζωή, στη δική σας δουλειά, οι συνθήκες είναι δύσκολες, είναι πολύ δύσκολες. Είναι ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα. Συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή και πρέπει να σας βλέπουμε με διαφορετικό μάτι και με πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι είναι κοινωνικό λειτουργήμα και συμφωνώ κι εγώ σε αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και τα αναγκαία μέτρα γενικότερα που να υλοποιήσει και αυτή η αντίληψη ότι παίζετε σοβαρό ρόλο σε έναν κρίκο του δημόσιου τομέα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα που αντιμετωπίζεται και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Τι τις θέλουμε τις φυλακές; Να είναι απλώς για να τιμωρούν; Να παίζουν δηλαδή οι τιμωροί αποτρεπτικό ρόλο στο να μη γίνονται άλλα εγκλήματα; Είναι κι αυτό μέσα αλλά το κυριότερο είναι να μπαίνουν και να βγαίνουν σωστοί άνθρωποι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Αυτό όμως χρειάζεται ριζική αλλαγή αντίληψης και πάρα πολλά μέτρα και χρήματα. Σημαίνει εκπαίδευση, σημαίνει θεραπεία γι αυτούς που είναι ναρκομανείς και ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, χρειάζεται μέτρα ώστε όταν θα βγει στην κοινωνία να ενταχθεί στην κοινωνία όχι να ξαναγυρίσει πίσω και να ξαναγυρίσουν χειρότερα εγκλήματα από ότι είχε μπει μέσα. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη σε γενικές γραμμές και με αναβαθμισμένο το ρόλο το δικό σου σε πολλές απόψεις και στο κανονικό και σε όλα τα επίπεδα. Θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό αν θα μας πάρουν και τα υπόλοιπα δικαιώματα να θα μας τα πάρουν πίσω, από το τι θα κάνουν το συνδικάτα. Εμείς τουλάχιστον σαν κομμουνιστικό κόμμα το λέμε καθαρά, δεν ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν στάση οι ηγεσίες των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Υπάρχουν όμως τα πρωτοβάθμια σωματεία, υπάρχουν οι ομοσπονδίες που μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο. Θυμίζω μόνο ότι όταν ο Γιαννίσης κατέθεσε το ασφαλιστικό, ο γενικός ξεσηκωμός πέρα από το τι έλεγαν οι ηγεσίες απέτρεψε το χειρότερο. Έφεραν ένα μικρότερης εμβέλειας ασφαλιστικό. Έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα ότι χωρίς αγώνα θα μας το πάρουν όλα. Καλή δύναμη.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκυλάκο. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος του Λ.Α.Ο.Σ κύριος Πάτσης.

Πάτσης: Κυρίες και κύριοι σύνεδροι σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε μόνος προσκαλέσατε να απευθύνουμε ένα χαιρετισμό στο συνέδριό σας. Όταν ο πρόεδρος του κόμματος χθες με πήρε τηλέφωνο για να μη ενημερώσει ότι θα ήθελε να τον εκπροσωπήσουν στις σημερινές διαδικασίες μου είπε ότι « Δεν ξέρω τι θα πεις ή τι δε θα πεις. Θα ήθελα όμως να θυμάσαι ότι γι αυτούς τους ανθρώπους ένα πράγμα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες.». Ακούγοντας σήμερα και τον κύριο καθηγητή και τον κύριο βουλευτή και όσους άλλους έχουν μιλήσει αντιλαμβάνομαι το χαρακτηρισμό τον οποίο έχει δώσει σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία των εργαζομένων, που όπως πολύ σωστά μου είπαν και οι προλαλήσαντες επιτελείτε πολλαπλών κοινωνικό ρόλο. Είναι οι σχέσεις σας με τους φυλακισμένους. Είναι οι σχέσεις με την κοινωνία. Είναι οι σχέσεις σας με τους συγγενείς. Και είναι πάνω απ

όλα και στο τέλος της ημέρας η προσωπική σας ασφάλεια. Όλα όσα ακούστηκαν δεν έλαβαν υπόψη τους μια παράμετρο και αν θα μπορούσα έτσι με μια άδεια να προσθέσω στο σύνθημά σας. Θα έβαζα σεβασμός και αξιοπρέπεια στον εργαζόμενο και στον άνθρωπο. Λόγω της ιδιότητος μην επιθυμεί δικηγόρος τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει τύχει, δεν έχω θεωρητική προσέγγιση των συνθηκών που υπάρχουν στις φυλακές, γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πως κινείται και λειτουργεί αυτό το σύστημα, θα ήθελα να πω ότι τα φράγματα τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία επικαλούμεθα και επικαλέστηκε και ο κύριος καθηγητής για τους φυλακισμένους θα έπρεπε να τα προεκτείνει και να μιλήσει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα των σωφρονιστικών υπαλλήλων διότι δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι οι φυλακισμένοι και σωφρονιστικοί υπάλληλοι βιώνουν στους ίδιους χώρους και εν πολλοίς τα πολλά τα προβλήματα του ενός ακουμπούν και τους άλλους. Δεν μπορούμε να έχουμε σωφρονιστική πολιτική εάν δεν υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις τις οποίες όλοι γνωρίζουμε αλλά είκοσι χρόνια και όλες οι κυβερνήσεις και οι προγενέστερες και οι μεταγενέστερες τις αγνοούν και σταματάνε σε γενικότερα ευχολόγια. Για να έχεις σωφρονισμό τι πρέπει να έχεις πάνω απ όλα; Μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε η μόνη κατηγορία εργαζομένων η οποία πηγαίνει το πρωί στη δουλειά της ή όταν έχει τη βάρδια με το αίσθημα του κινδύνου. Όσο κι αν δε θέλετε πολλοί να τον γνωρίζετε ότι υπάρχει, στην πραγματικότητα γνωρίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος σε αυτό τον εργασιακό χώρο. Τι χρειάζεται λοιπόν για να μπορέσει να λειτουργήσει το σωφρονιστικό σύστημα και το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτο; Χρειάζεται πάνω απ όλα η υλικοτεχνική υποδομή. Δεν μπορεί να υπάρχει χώρος εργασίας, χώρος για τους κρατούμενους όπως για παράδειγμα είναι οι φυλακές του Κορυδαλλού. Δεν είναι λύση μόνο να αποφυλακιστεί ο κόσμος για να αποσυμφορηθούν αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια όλων σε μια φυλακή των κρατούμενων χ χωρητικότητας να είναι τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι, και θα πρέπει οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι να επιτελέσουν το έργο τους και αν συμβεί κάτι θα φτάνει οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Το δεύτερο είναι η εκπαίδευση και εξοπλισμός. Δεν είναι δυνατό να μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά και ενδεχομένως αν χρειάστηκε και καταστατικά, χωρίς να έχεις την απαραίτητη εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατό να καλούνται οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι σε σεμινάρια αυτοάμυνας μια φορά το χρόνο στο ΟΑΚΑ ή κάπου εδώ κοντά του και να θεωρούμε ότι έχουν τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν αυτό το οποίο συμβαίνει ή μπορεί ενδεχομένως να συμβεί διότι φυλακές μπορεί να έχουμε σε ανθρώπους οι οποίοι από λάθος, από τυχαίο γεγονός, ή οποτεδήποτε μπήκαν αλλά δεν είναι αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρετε καλύτερα που είναι επιρρεπείς στην εγκληματική συμπεριφορά και δεν είναι έτοιμοι για όλα και δεν έχουν να χάσουν παρά πολλά. Απαιτείται λοιπόν εξοπλισμός και εκπαίδευση. Χρειάζεται μετεκπαίδευση διότι ο ρόλος σας είναι πολλαπλός. Χρειάζονται γνώσεις, χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις επιστημονικές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν πολλαπλά να προσφέρετε στο έργο σας που έχει χαρακτηριστικά σωφρονισμού. Σημαντικό επίσης για να λειτουργεί και όλοι το απαιτούν και οποιοσδήποτε όπου και αν εργάζεται είναι η υγιεινή και η καθαριότητα. Φαντάζομαι ότι όσοι δεν έχουν πάει ποτέ σε μια φυλακή ούτε καν ως επισκέπτες δε γνωρίζουν το τι συμβαίνει σε θέματα υγιεινής και καθαριότητας. Αυτά τα τέσσερα για μας θέματα είναι και τα πιο σημαντικά. Άρα εμείς λοιπόν, αν μπορούσαμε να το πούμε επιγραμματικά ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός και αξιοπρέπεια πάνω απ όλα στο σωφρονιστικό υπάλληλο που η πολιτεία, η κοινωνία ίδια του έχει αναθέσει ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να ξέρετε ότι το κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού επεξεργάζεται προτάσεις και θέλει να είναι σε επικοινωνία με την ομοσπονδία, τους εργαζόμενους και τα προεδρεία σας και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος, το Κόμμα και εγώ προσωπικά θα είμαστε αρωγοί

σε όλους τους αγώνες, στη δράση και στην προσπάθεια την οποία κάνετε στον εργασιακό σας χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Πάτση. Ο εκπρόσωπος του Συνασπισμού κύριος Πιλάλης.

Πιλάλης: Φίλες και φίλοι οι σύνεδροι, φίλες και φίλοι που παρακολουθείτε τις διαδικασίες του 35^{ου} τακτικού συνεδρίου της ΟΣΥΕ, κατ' αρχήν εκ μέρους του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση στις εργασίες του συνεδρίου σας. Να πω ότι στο κρισιακό φαινόμενο, το ανέπτυξε πάρα πολύ καλά ο κύριος καθηγητής θα συμφωνήσω και εγώ με τη σειρά μου και έτσι δε θα αναφερθώ σε αυτή την κρίση του ασφαλιστικού, του μισθολογικού, την οικονομική κρίση που υπάρχει συνολικότερα. Δεν θα σας κουράσω λέγοντάς και επαναλαμβάνοντας πράγματα τα οποία ο κύριος καθηγητής νόμιζε ότι τα είπε με πάρα πολύ ορθό τρόπο. Πριν από ένα περίπου χρόνο είχαν την ευκαιρία, τη δυνατότητα να επισκεφτώ τρία σωφρονιστικά καταστήματα. Ήταν τότε η περίοδος των κινητοποιήσεων των κρατουμένων με ένα κλιμάκιο της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ήταν οι φυλακές του Μαλανδρινού, της Άμφισσας και του Δομοκού και μάλιστα πριν από λίγο είδαν και τον κύριο Τσιαβή από το Μαλανδρίνο. Και στις τρεις φυλακές ακούσαμε με προσοχή τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και σημειώσαμε τα προβλήματα τα οποία καταγράψαμε και στη συνέχεια όσα από αυτά μπορέσαμε να προωθήσουμε μέσα από την κοινοβουλευτική ιδιότητα μας. Προβλήματα τα οποία εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλύτερα, τα ζείτε καθημερινά. Τεράστιος αριθμός κρατουμένων. Πληρότητα συνολικά για τα σωφρονιστικά καταστήματα περίπου λένε οι εκτιμήσεις 168%. Το 60% κρατούνται με το νόμο περί ναρκωτικών. Αν θυμάμαι καλά το Μαλανδρίνο που είναι στη μέση του πουθενά όπως και πολλές άλλες φυλακές δηλαδή έξω από τον αστικό χώρο, έξω από την κοινωνία θα έλεγα εγώ, φτιάχτηκε για 280 άτομα και φιλοξένει 390. Χωρίς γιατρό, έτσι ούτως ώστε ό,τι κι αν συμβεί τόσο στους κρατούμενους όσο και στους υπαλλήλους όσο αφορά το θέμα της υγείας για παράδειγμα που είναι το βασικότερο η πρόσβαση σε κάποιο νοσοκομείο είναι τουλάχιστον μια ώρα αν υπολόγισα καλά από την Άμφισσα. Το κατάστημα της Άμφισσας για 100 θέσεις έχει 160 κρατούμενους. Για όλους αυτούς κρατούμενους ο αριθμός των σωφρονιστικών υπαλλήλων που τους ανησυχεί σήμερα έχει μείνει στάσιμος όπως στα περισσότερα σωφρονιστικά καταστήματα. Τα οργανικά κενά όπως γνωρίζουμε είναι πολλά και οι νέες προσλήψεις είναι ανύπαρκτες. Παντού εντοπίζεται η έλλειψη γιατρών. Θυμάμαι του στο καινούργιο κατάστημα του Δομοκού μας έλεγαν ότι υπάρχουν δύο εξοπλισμένα ιατρεία τα οποία όμως είναι όλα πακεταρισμένα τα όργανα, διότι δεν υπάρχουν γιατροί. Εύχομαι να έχει λυθεί το πρόβλημα αλλά νομίζω ότι δεν έχει λυθεί ακόμα. Φίλες και φίλοι ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς πιστεύει ότι οι φυλακές πρέπει να αποσυμφορηθούν άμεσα. Τα όρια των ανθρώπων αντοχών έχουν ξεπεραστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κρατούμενους και σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Στην κατεύθυνση αυτή η φυλάκιση πρέπει να παραμένει ως ποινή μόνο για σοβαρά αν πει ποινικά αδικήματα και τους υπότροπους πραγματικά σοβαρών αδικημάτων. Ζητάμε δηλαδή να εφαρμοστούν και εναλλακτικοί τρόποι έκτισης ποινής όπως οι αγροτικές φυλακές, είναι ελεύθερη διαβίωση και η κοινωνική εργασία. Το μέτρο της προσωρινής κράτησης θα πρέπει να εφαρμόζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή φειδώ και επίσης να γίνει και μια επαναπροσέγγιση των ισχυουσών ποινών απέναντι τουλάχιστον σε κάποιες κατηγορίες αδικημάτων. Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι λογική η οποία υπάρχει

και στη χώρα μας το να χτίζουμε καινούριες φυλακές ως μονομερή πρακτική δηλαδή εάν θα συνδυάζεται με κάτι άλλο απλώς μεταθέτει το πρόβλημα σε μεταγενέστερο χρόνο κυβικά το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και των κακών συνθηκών διαβίωσης, για αυτό και η κατασκευή νέων φυλακών θα πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση αυτών που εισέρχονται σε αυτές. Σε μια κατεύθυνση εξανθρωπισμού των συνθηκών διαβίωσης θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του σωφρονιστικού κώδικα καθώς σειρά διατάξεων που μένουν δυστυχώς ανενεργές κυρίως λόγω της έλλειψης υποδομών, υλικών πόρων και στελέχωσης. Πρέπει οπωσδήποτε όπως προείπα να υπάρχει υγειονομική περίθαλψη και να γίνει ένταξη στο ΕΣΥ του συστήματος υγείας στις φυλακές. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης οικονομικής αναβάθμισης η οποία είναι άμεσα αναγκαία για τους δημοσίους υπαλλήλους, για το δημόσιο τομέα, η οποία όμως με βάση και τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση πριν από ελάχιστες μέρες φαίνεται ότι όχι μόνο δεν θα γίνει αλλά η πορεία είναι αντίστροφη τελείως. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τεράστιες δυσκολίες στην εργασία των υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης. Το σώμα μας τα οικονομικά μέτρα όσο και με την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβαση θα ήθελα να ευχηθώ καλές εργασίες στο συνέδριό σας και καλούς αγώνες στην κατεύθυνση της διεκδίκησης των αιτημάτων σας, αιτημάτων που διεκδικούν το αυτονόητο, της αξιοπρεπούς διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα μιας μερίδας δημοσίων υπαλλήλων που κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά, από το μισθό τους μέσα σε ανθρωπίνες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Πιλάλη. Έχουμε τελειώσει με τους χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε τους παραβρισκόμενους. Θα ακολουθήσει ένα διάλλειμα προκειμένου να γίνει η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής και παράκληση τα πρωτοβάθμια να απευθυνθούν στον κύριο Τσιαβίκο για την οικονομική τακτοποίηση. Ευχαριστούμε τον κύριο Καστανίδη για τη τιμή που μας κάνει να παραβρίσκεται στο συνέδριό μας και θα τον παρακαλούσαμε να απευθύνει ένα χαιρετισμό στους αντιπρόσωπους που σήμερα βρίσκονται κοντά μας.

Καστανίδης: Η πρώτη μου διαπίστωση είναι ότι είσαστε όλοι οι θεριακλήδες διότι στο εντωμεταξύ βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύς καπνός. Θέλω να σας ευχηθώ να είστε κυρίως θεριακλήδες της ζωής σας και της δουλειά σας και εκεί να αποδίδετε και να είστε καλά και εσείς και οι οικογένειές σας και να αποδίδεται τα μέγιστα γιατί το έχουμε ανάγκη μας όλοι στο σωφρονιστικό σύστημα. Καθυστέρησα λίγο να έρθω διότι στη Βουλή σήμερα έπρεπε να συζητηθούν δύο ερωτήσεις επίκαιρες και θα έπρεπε να απαντήσω εγώ. Η μία για λογαριασμό του πρωθυπουργού και παρακάλεσα γι αυτό το λόγο να μην με περιμένετε. Δεν θα ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα στις εργασίες σας ώστε μόλις βρω την ευκαιρία να φτάσω και να συναντηθώ μαζί σας και να πω δύο κουβέντες στο συνέδριο της ομοσπονδίας τους. Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στο ποια είναι η απόδοση των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Το σωφρονιστικό μας σύστημα έχει ανάγκη από πολύ μεγάλες αλλαγές. Ένα σωφρονιστικό σύστημα που περιλαμβάνει καταστήματα κράτησης εκ των οποίων αρκετά από αυτά δεν προσιδιάζουν στο νομικό μας πολιτισμό. Με ένα σωφρονιστικό κώδικα ο οποίος χρειάζεται βελτίωση με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε ένα σωφρονιστικό σύστημα που είναι μακριά από τον κοινωνικό έλεγχο. Και ο κοινωνικός έλεγχος ως βασική αρχή θα πρέπει να αποκατασταθεί στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος. Με λίγα λόγια χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό

σωφρονιστικό σύστημα. Η κυβέρνηση θα δουλέψει προς την κατεύθυνση να αλλάξει σε βάθος χρόνο τη λειτουργία του σωφρονιστικού μας συστήματος. Οι αλλαγές δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά έχει σημασία να γίνονται βήμα - βήμα και σταθερά. Σε αυτή την προσπάθεια να αλλάξει το σωφρονιστικό σύστημα ξέρουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη σωφρονιστικών υπαλλήλων που ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, που είναι πιστοί στο καθήκον τους, που είναι καλά εκπαιδευμένοι και δεν είναι παραμελημένοι. Υπάρχει μία αρκετές φορές ή τις περισσότερες φορές άδικη εικόνα εξαιτίας ορισμένων γεγονότων για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας όταν κανείς βλέπει τα πράγματα από έξω πολλές φορές μπορεί να έχει λανθασμένη εικόνα για αυτό που συμβαίνει μέσα και για αυτό που υφίσταται πολλές φορές ο σωφρονιστικός υπάλληλος. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να βρίσκεσαι μαζί στις φυλακές ασκώντας τα καθήκοντα σου. Ένα γεγονός τυχαίο ή όχι τυχαίο που μπορεί να οφείλεται στην παράλειψη κάποιου ή κάποιων ή μπορεί και να σχετίζεται ή να μη σχετίζεται με ευθύνες των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Μπορεί να δημιουργήσει την εικόνα ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας. Κι όμως αυτή η εικόνα που καμιά φορά είναι τυχαία είναι λανθασμένη και άδικη. Και σας μιλώ με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και εγώ ακόμα παρ' ότι νομικός παρακολουθώντας απ' έξω τα πράγματα μπορεί κατά καιρούς να έχω σχηματίσει στη γενική εικόνα για το σωφρονιστικό σύστημα και κάτι το οποίο μπορεί να είναι λανθασμένο γιατί σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Όμως σας το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ικανοποίηση όταν πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, μαζί με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσιφάρα, μπαίνοντας μέσα σε φυλακές, μπαίνοντας μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα, άκουσα από κρατούμενους να μου λένε τα καλύτερα λόγια για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Και προσέξτε. Δεν εννοώ καλές κουβέντες που γίνονται την ώρα που παρακολουθεί ο σωφρονιστικός υπάλληλος γιατί θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί «Ε, καλά, κρατούμενοι είναι, μπροστά στο σωφρονιστικό υπάλληλο μπορεί να πουν την καλή κουβέντα διότι κάτι προσδοκούν.». Μιλώ για στιγμές που ο κρατούμενος δεν ήταν θεατός. Δεν φαινόταν. Δεν παρακολουθούσε κάποιος αυτή σωφρονιστικού υπαλλήλου. Οπότε τότε ο κρατούμενος θα ήταν δεσμευμένος να πει την καλή κουβέντα. Μακριά από άλλους άκουσα θετικά και αυτό θα πρέπει να σας πω ότι με ικανοποίησε πάρα πολύ. Όπως επίσης κράτησα κάτι που μου έχουν πει ότι ένα μεγάλο μέρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων αισθάνεται εγκαταλελειμμένο από την πολιτεία, μακριά. Ότι δεν υπάρχει πολιτεία που παρακολουθεί τι λένε οι ίδιοι και όχι μόνο για τα θέματα της οργάνωσης ή της λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων άραγε αυτό το κατ'εξοχήν ανθρώπινο παράγοντα. Ότι δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη πολλές φορές και από ψυχολογική στήριξη, έχουν ανάγκη να αισθάνονται ότι η ηγεσία δεν είναι μακριά τους, ότι είναι άνθρωποι με οικογένειες και προβλήματα και ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά σκληρό χώρο υπάρχει ανάγκη υποστήριξης τους. Δεν είναι τυχαίο ότι, το τονίζω αυτό άνθρωποι που έχουν κάνει έρευνες μέσα στις φυλακές, έχουν επίσης ότι έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ καλά με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Και ότι ίσως ένα από τα πιο διαδεδομένα, από τα πιο συχνά επαναλαμβανόμενα παράπονα είναι τι αισθανόμαστε μακριά από την πολιτεία και τη διοίκηση της. Θέλω να ξέρετε ότι επιθυμούμε και εγώ και ο υφυπουργός να μην καταγραφούμε στη χωρία των υπουργών για τους οποίους θα ισχύει το ίδιο παράπονο που εκφράζεται μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν από την πλευρά μας στην προσπάθεια που θα κάνουμε να αλλάξουμε ριζικά και σε βάθος χρόνου το σωφρονιστικό σύστημα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθούμε κοντά στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, θα κάνουμε τι μπορούμε για να τους έχουμε συμμάχους. Θέλω να αισθάνεστε ασφαλείς. Με την τωρινή ηγεσία του υπουργείου

Δικαιοσύνης σας παρακαλώ και το επιθυμώ βαθύτατα δεν αισθάνεστε ασφαλείς. Αυτό που εμείς ζητούμε από εσάς είναι να είσαστε μόνο πιστοί στον όρκο σας και να κάνετε τη δουλειά σας με τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε ότι τιμά τον όρκο σας. Τίποτε άλλο. Δεν πρόκειται να σας ζητήσει ιδιαίτερα αυτός που σας μιλάει κανένα ρουσφέτι. Ανήκω στην κατηγορία των πολιτικών προσώπων που ουδέποτε συναλλάσσονται με την καλή έννοια συναλλάσσονται με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αξιολογώ πολιτικές και συμπεριφορές. Τίποτε άλλο. Με αυτή την ενδιαφέρει είναι να ξέρετε ότι δεν δεσμεύομαι από κανέναν. Δεσμεύομαι μόνο από τη συνείδησή μου γι αυτό και σας παρακαλώ πολύ και εσάς να μη δεσμεύεστε από κανέναν. Να δεσμεύεστε μόνο από τον όρκο σας. Να αισθάνεται τη σιγουριά και την ασφάλεια ότι όταν κάτι σας απασχολεί απευθύνεστε σε εμάς. Από τα θέματα της εκπαίδευσης που δεν είναι καλοί είναι πλημμελής η εκπαίδευση ίσως των σωφρονιστικών υπαλλήλων, μέχρι τα θέματα των υπηρεσιακών συνθηκών και των αναγκών να τις βελτιώσουμε. Και από εκεί μέχρι τα προσωπικά, ανθρώπινα θέματα που απασχολούν τον καθένα από εμάς άρα και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Να αισθάνεστε τη σιγουριά και την ασφάλεια ότι θα βρείτε αυτά που ακούν. Δεν υποσχόμαστε, ούτε υπόσχομαι ότι ισχυρίζονται ότι κάθε τι που θα συζητούμε θα μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Διότι πάντοτε όταν έχεις να διαχειριστείς στενότητα πόρων πρέπει να επιλέγεις προτεραιότητες μέσα στο χρόνο. Αλλά όμως θα είμαστε εκεί για να κάνουμε μαζί σας προσπάθεια. Για άλλη μια φορά θέλω να σας παρακαλέσω να αισθάνεστε ότι θα βρείτε ηγεσία που είναι ευαίσθητη στα μηνύματα άρα με αυτή την έννοια να ξέρετε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουμε άδικες εικόνες που έχουν διαμορφωθεί προς τα έξω. Το μόνο που σας ζητώ, δε σας ζητώ τίποτε άλλο, είναι στην καθημερινή σας δράση να σέβεστε τον όρκο σας. Τίποτε άλλο. Και αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιλήσμονες του όρκου τους τραβάνε ή επιχειρούν να τραβήξει το σώμα έξω από αυτή την καλή εικόνα που θέλουμε να έχει στην κοινωνία και στην κοινωνία όχι μόνο της φυλακής αλλά και στη γενικότερη κοινωνία, να ξέρετε ότι θα πρέπει να τους αποκόψετε διότι τελικά είναι προς το συμφέρον όχι μόνο το δικό σας, αλλά και στο συμφέρον συνολικά της πολιτείας. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και ο ειδικός γραμματέας που θα αναλάβει την ευθύνη των σωφρονιστικών καταστημάτων. Έχουμε κάνει δηλαδή την επιλογή. Δεν θα έχει τις αρμοδιότητες απλώς επιτηρητή των θεμάτων τάξης της ασφάλειας όπως λέμε, στα καταστήματα κράτησης μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία του θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της αναμόρφωσης όπως σας είπα πριν του σωφρονιστικού συστήματος. Κάναμε μάλιστα και μια προσπάθεια αυτά που σας οφείλονται, μιλώ για τα δίμηνα των εξαιρεσίμων και των νυχτερινών, να τα περάσουμε ήδη σε διάταξη την οποία καταθέσαμε στο νομοσχέδιο που καταθέσαμε στη Βουλή και έχει αρχίσει ήδη η συζήτησή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα είναι άλλωστε πριν από τη συζήτησή του προϋπολογισμού ψήφισμά του νομοσχεδίου άρα και η σχετική διάταξη που σας αφορά. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Πολλά ανεξάρτητα από το τι σχεδιάζει η ηγεσία εξαρτώνται από την αποφασιστική συμπεριφορά και από τον καλό τρόπο λειτουργίας των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Αυτό σας παρακαλώ θέλω να μας το δώσατε. Και όταν λέω θέλω να μας το δώσατε δεν εννοώ να το δώσατε στην κυβέρνηση στον υπουργό Δικαιοσύνης ή στον υφυπουργό, να μας τα δώσατε ως πολιτεία. Με μια κουβέντα που επιθυμούμε μέχρι το τέλος μας τους εμπιστευτούμε. Και επιθυμούμε μέχρι το τέλος να διαμορφώσουν ένα καθεστώς ασφάλειας στη σχέση και στη συνεργασία και στην προαγωγή των κοινών υποθέσεων. Αυτό λάβετε τα σοβαρά υπόψη σας στις εργασίες σας. Ιδιαίτερα ο υφυπουργός που έχει εκτός από τη δική μου φυσικά πολιτική ευθύνη έχει και κατανεμημένη την αρμοδιότητα, θα είμαστε πάντοτε επί ποδός "πολέμου", επί ποδός συνεργασίας. Εύχομαι καλή

επιτυχία στις εργασίες σας, να είναι αποδοτικές και να καταλήξετε και με τα αποτελέσματα που η δημοκρατική σας βούληση οργανώνει φαντάζονται αυτό τον καιρό από καιρό πριν από την εκδήλωση των γενικών συνελεύσεων ή των συνελεύσεων της ομοσπονδίας. Καλή ευτυχία λοιπόν και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον υπουργό μας για τη τοποθέτηση. Το συνέδριο μας κύριε υπουργέ, κυρίες και κύριοι είναι απολογιστικό, από το οποίο θα προκύψει νέο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας και το νέο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας θα σας επισκεφτεί για να σας εκθέσει τα προβλήματα για να τα λύσουμε. Παρών είναι και ο δήμαρχος του Κορυδαλλού ο κύριος Κασιμάτης.

Κασιμάτης: Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιδήμαρχος. Εγώ έμαθα ότι ξαφνικά έρχεται ο υπουργός και τον καλωσορίζω στη φιλόξενη πόλη μας. Και εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Ξέρετε ότι ρόλο της αυτοδιοίκησης και του υπουργείου δικαιοσύνης είναι διακριτοί. Αυτό που θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά και παρουσία βεβαίως του υπουργού είναι ότι πάγια θέση όλων των δημοτικών αρχών, όλων των κυβερνήσεων από το 1994 και μετά είναι ότι οι φυλακές πρέπει να φύγουν από τη πόλη και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά αλλά βεβαίως και η δική μας δημοτική αρχή και όλες οι δημοτικές αρχές που προηγήθηκαν έχουμε ξεχωρίσει τα κτίρια από τους ανθρώπους. Συμπαραστεκόμαστε και συμπαραστεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στους εργαζόμενους των σωφρονιστικών καταστημάτων και βεβαίως τους κρατούμενους. Γιατί το γνωρίζει ο υπουργός, τον παρακολουθώ χρόνια και αν θέλετε και αυτό την εσωτερική ανάγκη. Είναι τύχη, το γεγονός ότι βρίσκεται στο τιμόνι του υπουργείου Δικαιοσύνης ο Χάρης ο Καστανίδης. Πρέπει όλοι μαζί να συμπαρασταθούμε και σε εσάς και βεβαίως στους κρατούμενους των φυλακών. Δεν είναι δυνατόν σε ένα χώρο που έχει και να αναφερθώ στις φυλακές του Κορυδαλλού, σε ένα χώρο που έχει κατασκευαστεί για να φιλοξενήσει 600 κρατούμενους να στοιβάζονται σαν τα ζώα 2000 και 2200 που είναι σήμερα μέσα στις φυλακές. Αυτό κάνει σαφώς δυσκολότερο το έργο το δικό σας και βεβαίως σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό τον αγώνα σας εμείς από την πλευρά τη δική μας θα είμαστε κοντά μας σας και θα είμαστε και διπλά σας. Να ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλή επιτυχία στις διαδικασίες που έχετε σήμερα και να σας καλωσορίσω και πάλι στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο δήμαρχο. Ο κύριος Αρβανιτίδης ο πρόεδρος της ομοσπονδίας να κάνει την εισήγηση για τον απολογισμό δράσης.

Αρβανιτίδης: Κύριε Υπουργέ, κύριε δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, με αφετηρία τις αποφάσεις του 33^{ου} τακτικού συνεδρίου και του 34^{ου} ενδιάμεσου τακτικού συνεδρίου της ομοσπονδίας μας παρουσιάζουμε σήμερα τον απολογισμό δράσης χρονικής περιόδου από το Νοέμβριο του 200 μέχρι το Νοέμβριο του 2009. Το σημερινό συνέδριο πραγματοποιείται όπως ανέφερα και στο χαιρετισμό μου, στην εισήγησή μου στην αρχή του συνεδρίου, σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο στην

οποία κυριαρχεί η οικονομική πολιτική του 2009 με το πάγωμα των μισθών για το σύνολο των εργαζομένων στις φυλακές, την οικονομική πολιτική του 2010 με τις μηδενικές αυξήσεις για την πλειοψηφία των εργαζομένων στο δημόσιο, την παράλειψη των ασφαλιστικών δικαιωμάτων με την αύξηση ορίων ηλικίας των γυναικών, τη νέα φοροεπιδρομή που θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές ανισότητες, τη δογματική σκέψη των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτικών σε μια περιοριστική οικονομική πολιτική, όταν την ίδια στιγμή κυρίες και κύριοι η κοινωνία απαιτεί την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν με τις αδιέξοδες πολιτικές που άσκησαν. Δεν θα αποδεχτούμε τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές. Τα κύρια χαρακτηριστικά της προηγούμενης χρονικής περιόδου από το 32^ο συνέδριο τόσο της ομοσπονδίας μας το Νοέμβριο του 2007 με το σήμερα ήταν η καθήλωση των μισθών και των συντάξεων, η ακρίβεια, η ανατροπή της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, η ακύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο δημόσιο. Αν πραγματικά θέλουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεφύγουμε απ αυτές τις πολιτικές, να υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας θα πρέπει στην ολοκλήρωση του συνεδρίου μας και μέσα από τη διατύπωση των θέσεων μας στο επόμενο συνέδριο να βγούμε πιο δυνατοί. Αξιοποιώντας το δημιουργικό διάλογο που θα πρέπει να αναπτυχθεί. Έτσι ώστε αφού αξιολογήσουμε και το παρελθόν να εκτιμήσουμε τις σημερινές συνθήκες και να καθορίσουμε με υπευθυνότητα τους στόχους μας για το μέλλον. Η θητεία που θα διανύσει το νέο διοικητικό συμβούλιο θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Με την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει είναι η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, ο περιορισμός των εργασιακών δικαιωμάτων και η υποβάθμιση της θέσης των υπαλλήλων. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμείς τόσο ως ομοσπονδία στείλαμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα συμβιβαστούμε με την αναξιοκρατία, την ανισότητα και την αδικία που κυριαρχούν. Συνάδελφοι τη διετία που διανύσαμε το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας είχε σαν στόχο την ιεράρχηση αλλά και την υλοποίηση τόσο του διεκδικητικού πλαισίου όσο και των αποφάσεων του συνεδρίου της ομοσπονδίας. Με βασική κατεύθυνση την πρόθεση και την επίλυση όλων των μικρών και των μεγάλων προβλημάτων που απασχόλησαν τους εργαζόμενους στις φυλακές αλλά και στο Δημόσιο γενικά. Χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση των στόχων και των αποφάσεων μας κάθε πρόσφορο μέσο. Απεργίες, στάσεις εργασίας, στάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις και πορείες. Προβάλλαμε με κάθε τρόπο τις διεκδικήσεις και τα προβλήματα των εργαζομένων στις φυλακές με συνεντεύξεις και δελτία τύπου, ανακοινώσεις και γενικά χρησιμοποιώντας κάθε μορφή επικοινωνίας για να γνωστοποιηθούν τα προβλήματα μας πάντοτε με μοναδικό στόχο την επίλυσή τους. Αποκορύφωμα πιστεύω αποτέλεσε και η ευεργετική κινητοποίηση το Μάιο του 2009 ενάντια στις στη ζήτηση των ρυθμίσεων του πρώην υπουργού που έθιγαν βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως το υπηρεσιακό συμβούλιο και την οποία ρύθμιση την οποία απέσυρε τελικά από το νόμο που ψήφισε η Βουλή ικανοποιώντας το αίτημα μας. Η ομοσπονδιακών όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και εξέφρασε την αγωνία για τα συμφέροντα των χιλιάδων εργαζομένων στις φυλακές και τα ιδρύματα της χώρας. Το επόμενο συνέδριο

αξιολογώντας τον απολογισμό δράσης που θα κάνουμε σήμερα εδώ και αφού ανέδειξε τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα πρέπει να προχωρήσει σε ένα πλαίσιο δράσης με αφετηρία και μοναδικό κριτήριο τα προβλήματα και τις ανάγκες των υπαλλήλων για μια διετία προβολής και στήριξης κοινών διεκδικήσεων και κοινών αγώνων. Όπως είπα πριν για να περάσουμε στη δράση της ομοσπονδίας με αφετηρία τις αποφάσεις των συνέδριων που κάναμε τη διετία που πέρασε προχωρήσουμε σημαντικά στην ανανέωση του πλαισίου διεκδικήσεων με αιχμή τις ρυθμιστικές διεκδίκησης οι οποίες πρέπει να καθοριστούν με γνώμονα το καλό του εργαζόμενου, τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων και της αξιοκρατικής αξιολόγησης των ικανοτήτων του. Συνεχίστηκε και την περίοδο αυτή η απαξίωση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων καθώς διαχρονικά οι κυβερνήσεις αρνούνται να συζητήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο καθορισμένο τα προγράμματα και τα αιτήματα των εργαζομένων στις φυλακές. Ενδεχομένως θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία και με την ΑΔΕΔΥ να υπάρξει άμεσα τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο ώστε να γίνει πράξη η δυνατότητα ουσιαστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης και απογραφής η συλλογικών συμβάσεων εργασίας και για τους εργαζόμενους τις φυλακές. Με βάση κάθε φορά και τη νέα πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Στα θεσμικά ζητήματα. Η προσπάθειά μας για την ανάδειξη και την διεκδίκηση σειράς θεμάτων που αφορούσαν τον κλάδο ήταν σχεδόν καθημερινή. Καταφέραμε μέσα από τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις μας να λυθούν χρόνια αιτήματα του κλάδου. Αναλυτικά θα σας τα αναφέρω. Ενισχύθηκε σε ανθρώπινο δυναμικό τη διετία που διανύσαμε περίπου με 300 άτομα η σωφρονιστική υπηρεσία μέσα από δύο προκηρύξεις, ασφαλώς όμως ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ μικρότερος φαρμάκων και πολύ - πολύ μικρότερος των απαιτήσεων που έχει ομοσπονδία από τις πολιτικές ηγεσίες. Δεύτερον, υπήρξε πρόνοια γιατί για τις οικογένειές των συναδέλφων που χάνουν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους εξαιτίας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν.3772. Στο οποίο προβλέπεται ότι ο/η σύζυγος ή τέκνα υπαλλήλου θα προσλαμβάνεται σε υπηρεσίες του υπουργείου δικαιοσύνης. Τρίτον, προβλέφθηκε νομοθετικά με τα άρθρα 11ν. 37/1972 η λειτουργία δύο κέντρων αποτοξίνωσης των κρατών των κρατουμένων στις φυλακές Χαλκιδικής και στην Κρήτη. Τέταρτον, για την αποσυμφόρηση των φυλακών έγιναν δύο νομοθετικές παρεμβάσεις με τον Ν. 3719 και τον Ν. 3772, ενώ αυτές τις μέρες ψηφίζεται όπως μας ανακοίνωσε και ο κύριος υπουργός και τρίτη νομοθετική παρέμβαση που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει λίγο περισσότερο στο θέμα της αποσυμφόρησης. Πέμπτον, υιοθετήθηκαν από την προηγούμενη ηγεσία οι προτάσεις μας για την ένταξη ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων στη σωφρονιστική υπηρεσία και πιστεύουμε ότι δε θα μείνει ως σχέδιο. Ελπίζουμε ότι θα το προωθήσει και η νέα πολιτική ηγεσία σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουμε υποβληθεί από την ομοσπονδία. Έκτον, υιοθετήθηκαν επίσης από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία οι προτάσεις μας για την εκπαίδευση, με χαρά ακούσαμε τον κύριο Καστανίδη να αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι πλημμελής η εκπαίδευσή μας αυτή όπως την έχει διαπιστώσει και ο ίδιος και θα κάνει την παρέμβαση του έτσι ώστε να είναι μέσα στα πλαίσια τουλάχιστον αυτά μου που ζητήσαμε. Δηλαδή η λειτουργία Σχολής

προσωπικού με ετήσιο πρόγραμμα σπουδών για την εισαγωγική εκπαίδευση, μετεκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών για όσους επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης και την αρμοδιότητα για τη διά βίου επιμόρφωση όλου του προσωπικού. Έβδομον, εντάχθηκαν στο ΕΣΥ τα θεραπευτικά σε καταστήματα όπως ήταν και στο πλαίσιο δράσης τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες όπως το έχω αντιληφθεί μέσα από το αρχείο της ομοσπονδίας το νοσοκομείο, το ψυχιατρείο, τα κέντρα τοξικομανών κρατουμένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3772. Όγδοο, με τις πιέσεις της ομοσπονδίας ολοκληρώνονται με ταχείς ρυθμούς τα υπό ανέγερση καταστήματα κράτησης, εντός των προσεχών μηνών το προσεχώς μηνών πιστεύω και με τις διαιρέσεις του επόμενου διοικητικού συμβουλίου και φυσικά εφόσον θα επαρκεί το προσωπικό και θα γίνουν καινούργιες προσλήψεις να στελεχωθούν και να τεθούν και σε δοκιμαστική λειτουργία. Ένατο, με την παρέμβασή μας και την κατάθεση των πρώτων σαν των προτάσεων της ομοσπονδίας ξεκίνησε η κατάρτιση κανονισμού ασφαλείας των φυλακών, οι εκλογές μας πρόλαβαν, έχει μείνει λίγο πίσω το θέμα και ευελπιστούμε ότι η νέα πολιτική ηγεσία θα θέλει να δώσει ένα τέλος στο κοινό αυτό που υπάρχει στις ελληνικές φυλακές συγκροτώντας άμεσα κάποια επιτροπή που θα εξετάσει το ζήτημα. Δέκατο, καθιερώθηκε μια επιπλέον αργά για τους εργαζόμενους στις φυλακές με την καθιέρωση της 16^{ης} Οκτωβρίου ως ημέρα του προσωπικού. Αντίθετα δεν έγιναν δεκτές κατά τη διετία που μας πέρασε οι προτάσεις μας που αφορούσαν τα παρακάτω: να μην υπάρχει συνέντευξη στην επιλογή προσωπικού, αν και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ρυθμίσεις που προωθεί στο δημόσιο τομέα η νέα κυβέρνηση για την κατάργηση της νευρικής ώσης κάνει την διαδικασία πρόσληψης γενικά στο δημόσιο. Δεύτερον, να δημιουργηθεί κατάσταση κράτησης τύπου Γ σε ένα από τα υπό ανέγερση καταστήματα ή σε κάποιο από τα υπάρχοντα τα οποία είχαμε προτείνει σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Αντ αυτού με το Ν.3772 δημιουργήθηκε μια πτέρυγα τύπου Γ μόνο στο κατάστημα Γρεβενών που πιστεύουμε ότι, άποψη του διοικητικού συμβουλίου, είναι ότι αν τεθεί σε εφαρμογή θα φέρει πληθώρα προβλημάτων. Τρίτον, η συμμετοχή του εκπροσώπου μας στην επιτροπή που σχεδιάζει το νέο υπουργείο δικαιοσύνης και που μας αφορά άμεσα πιστεύω. Γιατί ασχολείται με τη διάρθρωση και τη λειτουργία της νέας σωφρονιστικής υπηρεσίας, δεν έγινε δεκτή κατά τη διετία που μας πέρασε και πιστεύω ότι θα γίνει η κατάλληλη παρέμβαση από τη νέα πολιτική ηγεσία και στο θέμα αυτό. Στα οικονομικά θέματα. Στα οικονομικά αιτήματα συναδέλφοι τη διετία που μας πέρασε είχαμε τη μεγάλη επιτυχία της καταβολής των αναδρομικών του πόρου για τα έτη 1977 – 2002 όπου μεγάλη μερίδα των συναδέλφων μας έλαβαν ένα ουδόλως ευκαταφρόνητο το ποσό ως αποζημίωση. Αν και υπάρχει κριτική ότι το ποσό του αποθεματικού του ειδικού λογαριασμού θα έπρεπε να διατεθεί με άλλο τρόπο ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει περισσότερο κόσμο, παρεμπιπτόντως να σας πω ότι εγώ δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς οι οποίοι είχαν πάρει αναδρομικά είμαι νέος συναδέλφος. Παραμένει όμως παρ όλα αυτά μια τεράστια επιτυχία αυτού του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης θα πληρωθούν όπως μας ανακοίνωσε και ο κύριος υπουργός οι δεδουλευμένες ώρες του 2008 με τη ρύθμιση που θα ψηφιστεί εντός των προσεχών ημερών. Κατά τα λοιπά αιτήματα που υποβάλαμε στα οικονομικά δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε καμιά από τις αυξήσεις στα επιδόματα που ζητούσαμε.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή πάντως οφείλω να σας πω και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το διοικητικό συμβούλιο πάλεψε για την αύξηση του μερίσματος από το ειδικό λογαριασμό, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε μένει στα επόμενα διοικητικό συμβούλιο να διεκδικήσει δυναμικά για την αύξηση αυτή. Με την ευκαιρία που συζητάμε κυρίες και κύριοι τα οικονομικά θέματα θα πρέπει όλοι να γνωρίζετε τις δύσκολες μέρες του 2010 που έρχονται. Στον προϋπολογισμό του 2010 για όσους δε γνωρίζουν σε αντίθεση με την αύξηση 2,2% που προβλέπεται για την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου δικαιοσύνης για τις σωφρονιστικές υπηρεσίες τα καταστήματα κράτησης δηλαδή, προβλέπεται μείωση 3,8%. Λιγότερο από το 2009 και για να γίνω πιο λεπτομερής θα σας αναφέρω αναλυτικά μόνο τους κωδικούς η οποία αφορούν το προσωπικό καθαρά. Ο κωδικός 511 στον οποίο προβλέπεται για τις φυλακές μείωση 18,5% σε σχέση το 2009, και στον κωδικό που είναι για τα νυχτερινά τις Κυριακές και τις αργίες αυτό υπάρχει μείωση κατά 23,2% σε σχέση με το 2009. Σκεφτείτε ότι για το 2009 τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για να πληροφορούμε τις νυχτερινές ώρες που εργαζόμαστε, σκεφτείτε με τη μείωση 23,2% τι προβλήματα θα δημιουργηθούν στις φυλακές και τέλος στον κωδικό 513 που είναι αποζημίωση των Σαββάτων προβλέπεται μια μείωση της τάξης του 24,4%. Όποιος θέλει θα καταθέσω και στο προεδρείο για τα πρακτικά του προϋπολογισμού. Για να δει και τα ολικά ποσά. Συνάδελφοι οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε το επόμενο διοικητικό συμβούλιο σε όποιες αποφάσεις λάβει προκειμένου να υπάρξει διόρθωση και πιστεύει και ο κύριος υπουργός που είναι παρών θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή έτσι ώστε τα ποσά τουλάχιστον να επαρκούν γιατί στις φυλακές πολύ καλά όλοι γνωρίζετε ότι οι ώρες αυτές δεν είναι πλασματικές ότι τις ώρες αυτές τις εργαζόμαστε κύριε υπουργέ.

Σύνεδρος: Να μοιράζονται δίκαια. Πέντε άνθρωποι τα έπαιρναν αυτά.

Αρβανιτίδης: Αυτό είναι θέμα της διοίκησης και δε μπορώ να παρέμβω τώρα. Προχωράμε στα συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά. Να σας πω ότι συνεχίστηκε η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στις φυλακές μαζί με του υπόλοιπου δημόσιου τομέα για τις προσπάθειες της κυβέρνησης στην συνολική αφαίρεση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα θα βρεθούν εντός των ημερών και πάλι στο στόχαστρο των κυβερνητικών επιλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με συνέπειες στο δημοσιονομικό συντηρητισμό της και με πρόσχημα την ισότητα καταργεί κάθε κοινωνικό στοιχείο από την ασφάλιση και την συνταξιοδότηση απειλώντας συνολικά τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εγγυηθεί τα θεμελιωμένα και ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών για να μην οδηγηθούν οι εργαζόμενες σε πρόωρη φυγή. Δεδομένου ότι η αθρόα συνταξιοδότηση πιστεύω ότι θα έχει και ως τραγικό αποτέλεσμα την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων. Βασικός στόχος της κυβέρνησης με το διάλογο που ανοίγει για την ασφάλιση νομίζω ότι είναι μόνο ο περιορισμός των κοινωνικών δαπανών που θα διαθέσουν τα επόμενα χρόνια για την κοινωνική ασφάλιση και που ήδη υπολογίζονται και στον προϋπολογισμό του 2010. Έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί. Στο πλαίσιο αυτών των

εκλογών θα ακολουθήσουν πολιτικές και θα προωθήσουν μέτρα που με βεβαιότητα θα εντείνουν τα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος και της βιωσιμότητας του. Στην υγιεινή και την ασφάλεια. Συνεχίσαμε να αγωνιζόμαστε για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις φυλακές τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Μαζί με την εφαρμογή των βαρέων και ανθυγιεινών αποτέλεσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια από τις βασικές μας προτεραιότητες. Επιχειρώντας την αξιοποίηση της έρευνας που πραγματοποίησε για λογαριασμό μας η Εθνική σχολή Δημόσιας Υγείας παραβήκαμε για την υιοθέτηση ενός θεσμικού πλαισίου για τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Είναι αναγκαία η συνέχιση συνολικά της προσπάθειάς μας για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων και των κρατουμένων στα θέματα υγιεινής καθώς η αδιαφορία και η αδράνεια των υπηρεσιακών παραγόντων στα ζητήματα αυτά είναι πρωτοφανής. Στην ενότητα διαδίκτυο - ενημέρωση. Συνεχίστηκε για δεύτερη διετία και εντάθηκε με μεγαλύτερο βαθμό η άμεση και καθημερινή ενημέρωση όλων των συλλόγων και μελών της ομοσπονδίας και των εργαζομένων στις φυλακές. Σχεδόν καθημερινή και αναβαθμισμένη κατά το δοκούν ήταν και η ενημέρωση της ιστοσελίδας της ομοσπονδίας προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι στις φυλακές και όχι μόνο να έχουν πρόσβαση στα θέματα που προβάλλει. Χαρακτηριστικά μόνο θα σας αναφέρω από τα στατιστικά του τελευταίου ενδεκάμηνο του ιστοσελίδας μας ότι την επισκέφθηκαν 23.156 διαφορετικοί υπολογιστές ή άτομα αν θέλετε να το πάρετε με συνολική επισκεψιμότητα 478.075 φορές σύμφωνα με τα στοιχεία της Google statistics. Ολοκληρώθηκε η φιλοξενία στην ιστοσελίδα όλων των παρατάξεων της ομοσπονδίας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις όπου προβάλλονται ελεύθερα οι θέσεις και οι απόψεις τους. Επιδιώξαμε να ολοκληρώσουμε το στόχο μας που ήταν η έκδοση μιας μηνιαίας εφημερίδας, το οποίο θα αποτελούσε και ένα χρήσιμο εργαλείο στη πλήρη και αναλυτική ενημέρωση όλων μας. Μένει στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο να λάβει να αναλάβει το έργο αυτής της προσπάθειας. Στην ενότητα διεθνείς δημόσιες σχέσεις. Προχώρησαν με συντονισμένα βήματα κυρίες και κύριοι προσπάθειες της ομοσπονδίας για την ανάπτυξη διεθνών δημοσίων σχέσεων. Η παρουσία μας στις συνεδριάσεις μας στις Βρυξέλλες ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσέγγιση καθώς αυτή η συνεχής μεταφορά της εμπειρίας από τις υπόλοιπες χώρες είναι σημαντική για το προσανατολισμό του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στις φυλακές. Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαμε ενεργά στις πανευρωπαϊκές δηλώσεις για την υπερπληθώρα των κρατουμένων στις φυλακές και εκδώσαμε και στα ελληνικά το φυλλάδιο που το περιεχόμενο του αποφασίστηκε να είναι το ίδιο σε όλες τις γλώσσες. Ανταλλάξαμε επισκέψεις με τους συναδέλφους συνδικαλιστές στις κυπριακές φυλακές, οι οποίοι μας τίμησαν και με την παρουσία τους στο προηγούμενο συνέδριο στην Κέρκυρα. Στην ενότητα αθλητισμός - πολιτισμός. Συμμετείχαμε κυρίες και κύριοι με πάνω από εκατό αθλητές στους ευρωπαϊκούς αγώνες που έγιναν στην Αθήνα πετύχαμε πολύ καλά αποτελέσματα με την ομάδα ποδοσφαίρου με παίρνει την πρώτη θέση και την ομάδα βόλεϊ να παίρνει το ασημένιο μετάλλιο , με την πρώτη θέση στα 100 μέτρα και την τέταρτη και έβδομη θέση στα 500 μέτρα. Επειδή παρακολούθησα ορισμένους απ αυτούς αγώνες, πραγματικά τα

παιδιά με έκαναν να αισθανθώ πολύ περήφανος σαν συνάδελφός τους. Λόγω των αδυναμιών και των ελλείψεων στην οργανωτική δομή της ομοσπονδίας δεν υλοποιήθηκε ο στόχος για τη συμμετοχή των εργαζομένων στις εκδηλώσεις του 2009. Γιατί μόνο η συμμετοχή στη χωματερή της ομάδας βόλεϊ στο εργασιακό πρωτάθλημα και τη συμμετοχή συναδέλφου μας στο μαραθώνιο της Αθήνας όπου κατέλαβαν τις κατά τις καλύτερες δυνατές θέσεις ειδικά η ομάδα του βόλεϊ που πήρε το χρυσό μετάλλιο. Η καταστατική θεσμοθέτηση της Γραμματείας Αθλητισμού στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού και πολιτισμού των εργαζομένων στις φυλακές. Χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες και δράσεις για να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα των προβλημάτων μας. Στην ενότητα με τα οργανωτικά. Δραστηριοποιήθηκαν αυτή τη διετία συνάδελφοι δύο νέα σωματεία του Δομοκού και των Γρεβενών και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στους κόλπους της ομοσπονδίας μας και θα είναι και η πρώτη της φορά που θα συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες. Με λύπη μου σας λέω ότι σε αδράνεια έπεσε και πάλι ο Σύλλογος την Κω που ιδρύθηκε αλλά ποτέ δεν λειτούργησαν. Είναι αναγκαίο όσο ποτέ η συλλογικότητα εκφράζεται μέσα σε όλα τα επίπεδα, η αδιαφορία στα προβλήματα δεν είναι λύση κυρίες και κύριοι. Κυρίαρχο όμως ζήτημα αποτελεί η πολύ- διάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος με βασικό στοιχείο την παράλληλη λειτουργία δύο σωματείων σε κάθε κατάσταση και δύο ομοσπονδιών σε πανελλαδική οργανωτική δομή για τον ίδιο εργασιακό χώρο κάτι το οποίο και είναι και παράνομο βασικά αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι θέμα του συνεδρίου αυτού να το λύσει. Αποτέλεσμα ενός τέτοιου γεγονότος είναι και η αποδυνάμωση της ενεργείας, της δύναμης και της ενότητας της κοινής αγωνιστικής κινηματικής μας πορείας. Για τη μετανόηση τέτοιων φαινομένων θα πρέπει να αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου. Οφείλουμε στο σύνολο των εργαζομένων να προσπαθήσουμε για μια ομοσπονδία κοινή στο χώρο των φυλακών. Συνάδελφοι, τη πορεία μας, την τακτική μας, τη στρατηγική μας, όλα όσα ακολουθήσαμε αυτή τη διετία οφείλουμε να τη σταθεροποιήσουμε και να την αναπτύξουμε περισσότερο γιατί οι πολιτικές κυβερνητικές δυνάμεις με πρόσχημα την οικονομική κρίση θα εντείνουν όπως είπα και πριν τις προσπάθειές τους για αποδυνάμωση και αμφισβήτηση των δικαιωμάτων μας συνολικά. Το επόμενο χρονικό διάστημα το συνδικαλιστικό κίνημα θα κριθεί από την ικανότητά του να αφυπνίζει, να ενώνει τους εργαζόμενους, να συσπειρώνει και να μαζικοποιεί τους αγώνες και την αντίδρασή τους. Σε αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξετε όλοι εσείς εδώ μέσα. Εσείς είστε οι αντιπρόσωποι που με τη δράση σας και τις πρωτοβουλίες σας για τον καταγγελτικό αλλά και τον εναλλακτικό λόγο σας θα δώσετε πνοή και πολυδύναμη λειτουργία το νέο διοικητικό συμβούλιο. Είναι αναγκαίο αφού αξιολογήσουμε τον απολογισμό της δράσης της διετίας να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση στέρεα και σταθερά με στρατηγική, με αποφάσεις και παρεμβάσεις, με διάθεση για αγωνιστική του, με συλλογική και κοινωνική δράση. Μια δράση που και αυτή τη διετία κινήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης των ειδικών και ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε σαν κλάδος. Ο προγραμματισμός του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου κινήθηκε στη βάση υλοποίησης των αποφάσεων των τακτικών και

εκτάκτων συνεδρίων. Στο σύνολο σχεδόν των ζητημάτων κυριάρχησε η προσπάθεια σύγκλισης των αποκαλύψεων παρά τη διαφορετική πολιτική διαφορετική σύγκληση που υπήρχε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η προσπάθειά μας τα δύο προηγούμενα χρόνια για την επίλυση τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου ήταν συνεχείς και με αίσθημα ειλικρίνειας και ευθύνης σας παρουσιάζουμε τον απολογισμό δράσης της ομοσπονδίας μας. Ευελπιστούμε στο διάλογο, στην άσκηση καλοπροαίρετης κριτικής ώστε με καλύτερες προϋποθέσεις τη δύσκολη χρονική περίοδο που έρχεται να αντιμετωπίσει και το νέο διοικητικό συμβούλιο τα προβλήματα των εργαζομένων. Η υπερψήφιση του απολογισμού δράσης απ όλους μας είναι το λιγότερο συντονισμένη προσπάθεια και των δύο παρατάξεων που συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο, την προσπάθεια που έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα παρά τις αδυναμίες, τις ελλείψεις αλλά και τα λάθη που έγιναν με δική μου προσωπικά φθίνει. Στο χέρι σας είναι μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες του συνεδρίου να βελτιώσετε την παρουσία του επόμενου διοικητικού συμβουλίου. Για τη μη ξεχνάτε ότι ο στόχος μας είναι η την επίλυση των προβλημάτων όλων των εργαζομένων. Κλείνοντας θα ήθελα επειδή από παράλειψη μου δεν έγινε στην αρχή του συνεδρίου να καταδικαστώ εκ μέρους όλων των εργαζομένων την τρομοκρατική θα τη χαρακτηρίζα ενέργεια κατά του υφυπουργού δικαιοσύνης του κυρίου Κατσιφάρα στο γραφείο του με τη βομβιστική ενέργεια που έγινε χτες το απόγευμα. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον υπουργό για την παρουσία του και για την τοποθέτηση του, πιστεύω ότι όλοι νιώθουμε περισσότερο σίγουρη για το αύριο. Σας ευχαριστώ όλους σας για όλα όσα μου προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Λόγω των υποχρεώσεων του υπουργού που θέλει να αποχωρήσει.

Καστανίδης: Επειδή μαζί μας είναι και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Πειραιά ο Στέλιος ο Μανουσάκης και επειδή θέλουμε με το δήμαρχο δύο λεπτά να και μετά να ακολουθήσουμε ένα άλλο πρόγραμμα με το πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου θα μου επιτρέψετε φεύγοντας και ταυτόχρονα αποχαιρετώντας σας σήμερα στη διάρκεια για τις εργασίες ως μόνη μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες. Κατάλαβα πρόεδρε ότι στο τέλος είχατε μια συγκίνηση και αυτό σας τιμά καθώς απευθύνω σε σας τους σε συναδέλφους τους. Και θέλω οι άνθρωποι οι οποίοι, το θέλω όχι με την έννοια της επιβολής αλλά με την έννοια ότι θέλουμε να αισθανόμαστε όλοι να βλέπουν ανθρώπους που κάνοντας μια συγκεκριμένη δουλειά να την κάνουν και με αίσθημα και με συναισθημα και όχι με τη λογική. Πριν σας αφήσω θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Παρά το γεγονός ότι ο απολογισμός είναι ένας απολογισμός της παρελθούσης διετίας και μέσα σε αυτή τη διετία αυτό που αφορά εμάς είναι δύο μήνες. Ωστόσο πρέπει να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Θα προσέξατε ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου δικαιοσύνης από τα πρώτα της βήματα ξεκίνησε με θέματα που αφορούν το σωφρονιστικό μας σύστημα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι προφανές ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό αφορά όχι τις επισκέψεις στον εργασιακό σας χώρο αλλά τα μέτρα

αποσυμφόρησης που ανακοινώσαμε όπως επίσης και οι κινήσεις συμβολικές μεν που έχουν γίνει και σε σχέση με τη με τα καθυστερούμενα τα οποία έπρεπε να έχουν καταβληθεί σε εσάς. Θα σας παρακαλέσω όμως να μην κρίνετε, συνήθως κρίνουμε τα γεγονότα. Ασφαλώς μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για τα μελλούμενα. Αλλά το σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να μιλούμε είναι γι αυτό που έχει συμβεί. Και θα ήταν μάλλον λίγο βιαστικό να κρίνουμε γι αυτό που έρχεται εάν δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάθε χρόνο ρο εγγράφεται στον προϋπολογισμό ένα κονδύλι για τις πληρωμές των νερών. Όχι μόνο της ΕΥΔΑΠ που αφορούν το κεντρικό κτίριο του υπουργείου δικαιοσύνης αλλά τα νερά που καταναλώνονται στα τριάντα πέντε καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα. Για να μπορείτε να κάνετε και ορισμένες ερμηνείες. Θα ήθελα να σας πω ότι με έκπληξη διαπίστωσα ότι υπάρχει ανεξόφλητο χρέος από το υπουργείο δικαιοσύνης προς τις διάφορες υπηρεσίες, εννοώ ο υπηρεσίες νερού, από το 2003 μέχρι σήμερα, την ώρα που μιλάμε. Και επίσης για να γνωρίζετε το ποσό αυτό που εξασφάλισα για το πληρώσω τώρα ώστε να μεταφερθεί τίποτα το 2010. Ενδεχομένως μερικά από αυτά δεν τα ξέρετε. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός του υπουργείου δικαιοσύνης είναι αυξημένος περίπου κατά 4,5%. Σε αντίθεση με άλλες προϋπολογισμούς που έχουν υποστεί μέσα σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, έχουν υποστεί μειώσεις. Και επίσης εκείνα τα οποία πρέπει να συνυπολογίζονται, είμαι σίγουρος ότι εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αυτά που πάντοτε πρέπει να συνυπολογίζονται είναι τι δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Ας δούμε εάν σας ζητήσω όχι ποιο είναι το μέσο κόστος του φυλακισμένου, θα ήθελα να έχω μια απάντηση όχι από εσάς. Ποιο είναι το εξατομικευμένο κόστος φυλακισμένου σε κάθε φυλακή ξεχωριστά. Έχει γίνει ποτέ έλεγχος στις διαδικασίες προμηθειών από τις τροφές μέχρι το ιατροφαρμακευτικό υλικό; Αυτό δεν αφορά εσάς επαναλαμβάνω. Ενδεχομένως να προκύψουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία επειδή έχουν αρχίσει να το ψάχνουμε. Ενδεχομένως να προκύψουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπως πολύ συχνά συμβαίνει στο δημόσιο με το σύστημα των προμηθειών. Ποια είναι η κατανάλωση και ποιο είναι το πραγματικό κόστος. Άρα λοιπόν είμαστε όλοι υπεύθυνοι να πάμε σε ένα εξορθολογισμό του οικονομικού συστήματος πολύ περισσότερο όταν εξορθολογισμός αυτός φαίνεται να ξεκινά από το πολιτικό προσωπικό. Εννοώ τους πολιτικούς αξιωματούχους. Όταν πρέπει να ζητήσουμε όταν πρέπει να ζητήσουμε μέσα συνθήκες απίστευτης δημοσιονομικής δυσκολίας αποτελέσματα από τον οικονομικό εξορθολογισμό θα πρέπει να συζητά να ξεκινάμε πρώτα από εμάς. Έτσι ενώ πει ότι τέσσερις γενικοί διευθυντές μπορεί να έχουν κινητά τηλέφωνα δεν υπάρχει ένα μέλος της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών τους και των γραφείων τους που να έχουν ένα κινητό τηλέφωνο υπηρεσιακό. Αλλά δεν θέλω να σας πω πόσα υπηρεσιακά κινητά τηλέφωνα που είχαν προηγουμένως στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του. Ούτε θέλω να σας πω τον αριθμό των αστυνομικών που είχαν αποσπαστεί ή των δικαστικών υπαλλήλων την ίδια ώρα που τα πρωτοδικεία φωνάζουν, ενώ εμείς κόβουμε ανθρώπους και τους στέλνουμε πίσω. Θα κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια και δεν δίνω εγώ και εσάς. Εννοώ όλο το σύστημα του υπουργείου δικαιοσύνης και το υπουργείο δικαιοσύνης όλο το κυβερνητικό και πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια για να δώσουμε απαντήσεις. Διότι η υποχρέωση δικοί μας δεν είναι

να κλαυθυρίζουν επί να λέμε πια συνέβη σχολές των προβλημάτων που παραλάβαμε. Διότι θα προσέξατε ότι αυτή η κυβέρνηση για να κάνω το μοναδικό πολιτικό σχόλιο που θέλω να κάνω θα προσέξατε ότι δεν απευθύνθηκε σε κανέναν, ούτε σε σας κλαυθυρίζοντας τι παραλάβαμε από τους προηγούμενους και τι δυσκολίες αιχμών και τι θα πρέπει να κάνουμε. Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαμε Δικαιοσύνη Πτολεμαίων. Υποχρέωση η δική μας δεν είναι λοιπόν να διαπιστώνουμε κατάσταση αλλά να λύνουμε προβλήματα. Και να τα λύνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ευπρέπεια σε ένα πλαίσιο πολιτισμένου πολιτικού διαλόγου και κυρίως να τα λέμε με κριτήριο τις ανάγκες της χώρας, των Ελλήνων πολιτών και με πρώτο κριτήριο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Τελευταία φράση. Εύχομαι να έχετε πρώτα απ όλα εσείς και οι οικογένειές σας και το τονίζω ευτυχία. Να είσαστε αποφασιστικά συνδικαλισμένοι και πρωτοπόροι σε αγώνες στους οποίους αγώνες πρώτο κριτήριο είναι επίσης το δημόσιο συμφέρον. Να αισθάνεστε σας παρακαλώ ασφαλής μαζί μας θα σας πω να μείνετε κοντά μας αυτό κρατήστε το. Μείνετε κοντά μας. Να θεωρήσετε δεδομένο ότι εμείς στεκόμαστε κοντά σας και σας παρακαλώ για άλλη μια φορά να γνωρίζετε ότι το μόνο που οφείλει να μας δεσμεύει είναι αυτό που λέμε ευόρκως υπηρετούμε τα καθήκοντά μας. Δε σας δεσμεύει τίποτα άλλο ούτε έναντι εμού ούτε έναντι οποιουδήποτε άλλου. Σας δεσμεύουν μόνο ο όρκος σας. Και επειδή αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και να ξέρετε ότι θα είναι το μοναδικό κριτήριο βάσει του οποίου και εγώ θα κρίνω. Σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία με πολλές δυνάμεις καλές συνεργασίες και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πρόεδρος: Να συνεχίσουμε. Ο νομικός σύμβουλος της ομοσπονδίας κύριος Καλαματιανός να μας ενημερώσει για τα τεκταινόμενα στην ομοσπονδία.

Καλαματιανός: Αγαπητέ σκηνή και κύριοι σύνεδροι καλή σας μέρα. Εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία στις εργασίες του 35^{ου} συνεδρίου σας και να πάνε όλα καλά. Ξεκινώντας την εισήγησή μου θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των αλλαγών, την κοινωνική ασφάλιση είναι ένα ζήτημα παρατηρούμε όλο και περισσότερο κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχει ξεκινήσει έντονη συζήτηση και δικαιολογημένα προκαλείται ανησυχία σε όλους τους εργαζόμενους και ασφαλιζόμενους σχετικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Στις προθέσεις των φορέων που θα αποφασίζουν επί του ζητήματος αυτού φαίνεται να είναι η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο δημόσιο τομέα. Μετά κυρίως και την απόφαση του δικαστηρίου ευρωπαϊκών κοινοτήτων που καταδίκασε τη χώρα μας γιατί στη χώρα μας υπάρχει διάκριση μεταξύ της συνταξιοδότησης γυναικών και ανδρών που κατά την άποψή μας κατά την άποψή μου και φαντάζομαι και τη δική σας δικαίως υπάρχει λόγω της στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών στην ελληνική οικογένεια και πόσο χρειάζονται στήριξη αυτές για να επιτελούν το έργο τους. Βάση της δικαιολογημένης και εύλογης διάκρισης που υπάρχει στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων όσο αφορά τα όρια ηλικίας που τίθενται για τη συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών με τον περιορισμό της πιο σύντομη συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων ώστε να εξισωθεί με τη μεταγενέστερη ηλικιακά συνταξιοδότηση των ανδρών. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο δεν είπε εξισώστε τα όρια προς τα πάνω. Δηλαδή οι γυναίκες να φτάσουν στα όρια των ανδρών αλλά

δυστυχώς η τάση είναι πάντα τα όρια να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Ποτέ δεν πέφτουν προς τα κάτω. Το πιο σωστό θα ήταν να βρεθεί μια φόρμουλα να κατεβεί των ανδρών και να ανεβούν των γυναικών για να εξισωθούν εκεί αλλά δυστυχώς μάλλον προτιμάται από τι φαίνεται και από ότι γνωρίζουμε παρακολουθώντας τις εξελίξεις, προτιμάτε να ανέβουν τα όρια των γυναικών στα όρια των ανδρών. Επίσης δείτε έντονα και αφήνετε να διαφανεί η πρόθεση αύξησης των ορίων ηλικίας της ηλικίας συνταξιοδότησης των υπηρετούντων στο στρατό και τα σώματα ασφαλείας Αστυνομία και Πυροσβεστική. Δηλαδή αναμένεται αλλαγή της προνομιακής συνταξιοδότησης εργαζομένων στις κατηγορίες αυτές τις οποίες ο νομοθέτης επέλεξε να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα λόγω των ειδικών συνθηκών που προσφέρουν αυτοί τις υπηρεσίες τους. Κι όπως γνωρίζετε μια από τις κατηγορίες που προνομιακά συνταξιοδοτούνται είναι και οι εργαζόμενοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στη φύλαξη των καταστημάτων κράτησης. Για τους εργαζομένους αυτούς προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης με εικοσιπενταετή πραγματική υπηρεσία στη φύλαξη εύλογα και δίκαια καθώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπό εξαιρετικά δύσκολες και επιβαρυντικές συνθήκες για την υγεία τους. Εξ όσων γνωρίζουμε προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη αλλαγή του καθεστώτος. Όμως εν όψει των ευρύτερων προθέσεων και των πιέσεων που ασκούνται από τη διεθνή και εγχώρια τεχνοδομή για την αλλαγή των εύλογων προνομιακών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τις γυναίκες και για τις κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα όπως ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας είναι πιθανόν να επιχειρηθεί η αλλαγή και των ευεργετικών διατάξεων που ισχύουν για το φυλακτικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης. Θα πρέπει λοιπόν ως συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του κλάδου σας να είστε γρήγοροι, ενήμεροι και σε επιφυλακή ώστε να παρέμβετε καιρία και άμεσα σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα αλλαγής των με αγώνες και προσπάθειες κεκτημένων δικαιωμάτων και να εκθέσετε τις απόψεις σας έγκαιρα και εμπειριστατωμένα. Το ιδιαίτερο καθεστώς που ισχύει για τη συνταξιοδότηση σας είναι δίκαιο. Αναμένουμε αποφάσεις της Ολομέλειας των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας όπου θα εισαχθούν όλες αυτές οι οποίες οι περιπτώσεις για να διαπιστώσουμε πως το ζήτημα της καταβολής των 176,00€ θα λυθεί από τα δικαστήρια εφόσον πριν από αυτό δεν λυθεί νομοθετικά όπως εμείς προτείνουμε. Όπως είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν με απόφασή του το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, δυστυχώς έκρινε ότι η παραγραφή των αξιώσεων των δικουμένων έναντι του κράτους είναι διετής. Και μάλιστα από τη γέννηση της αξίωσης δηλαδή σήμερα 27/11/2009 σύμφωνα με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου οποιαδήποτε αξίωση του υπαλλήλου πριν από την 27/11/2009 έχει παραγραφεί. Έτσι εκτιμά το δικαστήριο. Ευτυχώς όμως ύστερη εξέλιξη με μια υπόθεση που ασχολήθηκε και το γραφείο μας το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκρινε ότι η εφαρμογή από τα δικαστήρια των ανωτέρων διατάξεων που παρέχουν προνόμια στο Δημόσιο έβλαψε το δικαίωμα του προσφεύγοντα δικουμένου στο σεβασμό της περιουσίας του και διατάραξε τη δίκη ισορροπία που πρέπει να τηρείται μεταξύ της προστασίας της περιουσίας και τις απαιτήσεις του δημοσίου συμφέροντος, κατά συνέπεια έκρινε το δικαστήριο υπήρξε παραβίαση του άρθρου του πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Δηλαδή καταδίκασε το ευρωπαϊκό δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την Ελλάδα γιατί ενώ το κράτος ζητά από τον δικούμενο πενταετία πίσω στο δικούμενο αναγνωρίζει μόνο διετία και είπε ότι αυτή η διάκριση είναι παράνομη. Τώρα, αναμένουμε την αντίδραση των ελληνικών δικαστηρίων στην εξέλιξη αυτή. Δηλαδή περιμένουμε να διαπιστώσουμε εάν τα ελληνικά δικαστήρια θα εφαρμόσουν την απόφαση αυτή του ευρωπαϊκού δικαστηρίου ή θα μείνουν στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της Ελλάδας που δυστυχώς πολλές φορές οι Έλληνες δικαστές θεωρούν ότι αυτό είναι το ανώτατο δικαστήριο, τις αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου εφαρμόζουμε και δεν εφαρμόσει

την απόφαση του δικαστηρίου της Ευρώπης. Θα αναγκαστούν δηλαδή πολλοί δικούμενοι αφού εξαντλήσουν την ελληνική πορεία των πραγμάτων στα δικαστήρια να προσφύγουν και στα ευρωπαϊκά για να κερδίσουν την πενταετία. Αναμένουμε την εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα. Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι η ομοσπονδία σας με υπευθυνότητα ως σήμερα έχει αντεπεξέλθει στα συνδικαλιστικά της καθήκοντα και εύχομαι καλή επιτυχία και στις μελλοντικές τις προσπάθειες και διεκδίκησης για διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που το ασφαλισμένων του κλάδου. Η προσπάθεια είναι δύσκολη και επίπονη εν όψει των αρνητικών εξελίξεων στον οικονομικό τομέα που δυστυχώς χρησιμοποιείται ως δικαιολογητική βάση του περιορισμού των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής που είναι απαραίτητες για την επίτευξη και της οικονομικής προόδου. Αγαπητή φίλες και φίλοι θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στην προσπάθειά σας αυτή. Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καλαματιανό για την ενημέρωση. Να πω σε όλους ότι ο κύριος Καλαματιανός μου κατέθεσε εδώ μια εφημερίδα «το Ποντίκι», χθεσινή της Πέμπτης στη σελίδα 44 και 45 απαντά ο κύριος Μητρόπουλος και η ομάδα σε κάποια ερωτήματα σχετικά με το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό. Η ομοσπονδία μπορεί να την πάρει και να βγάλει και κάποιες φωτοτυπίες.

Καλαματιανός: Εσείς βέβαια έχετε τα τηλέφωνα μου και με παίρνουν αρκετοί από εσάς σε διάφορα καταστήματα. Ό,τι χρειάζεστε στο θέμα των εργασιακών θεμάτων με καλείτε όποτε θέλετε και είμαι στη διάθεση σας για να απαντώ στα ερωτήματα σας. Για το συσσίτιο είχα πει στο προηγούμενο συνέδριο το Μάιο ότι έχει βγει μια απόφαση Πρωτοδικείου από το Ναύπλιο και είπε ότι είχε σταματήσει η καταβολή του το 2003 και έπαψε πλέον να δίνετε επειδή δεν υπήρχαν οι εγκριτικές αποφάσεις. Την απόφαση αυτή την έχουμε ήδη προσβάλει στα δικαστήρια και αναμένουμε την απόφαση του διοικητικού Εφετείου του Ναυπλίου για να δούμε πως θα κρίνει επί του ζητήματος αυτού. Όποιος προσδιορισμός γίνεται από τα κατά τόπου δικαστήρια ενημερώνουμε, παριστάμεθα και στην Κομοτηνή δεν έκρινε το δικαστήριο διότι το δημόσιο δεν έστειλε φάκελο. Ανέβαλε την απόφαση το δικαστήριο και θα οριστεί νέα δικάσιμος.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε. Τώρα η τοποθέτηση του κυρίου Αραβαντινού.

Αραβαντινός: Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι σας καλωσορίζω κι εγώ στο 35^ο εκλογό-απολογιστικό συνέδριο της ομοσπονδίας μας. Ένα συνέδριο που όπως προκύπτει από τον τίτλο του μας υποχρεώνει να αναφερθούμε στα πεπραγμένα της διοικήσεως με κριτική απολογητική ή όποια άλλη διάθεση. Μιας και μιλάω για διάθεση εντόπισα και εγώ σήμερα εδώ την εμφανέστατη συναισθηματική φόρτιση και αυτοκριτική διάθεση του Αλεξάνδρου. Επειδή συνδικαλιστικό είναι το ανθρώπινο κατά το όπως λέμε εθνικό είναι το αληθές η ΠΑΣΚ τροποποιεί εξ αυτού του λόγου την τοποθέτηση της στο διοικητικό συμβούλιο, όπου είχαμε αποφασίσει και ανακοινώσει ότι θα καταψηφίζαμε σήμερα εδώ τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. Πλέον θα δώσουμε λευκή ψήφο. Αυτό που είδα εδώ σήμερα στα μάτια του Αλέξανδρου, δεν το είδα στο διοικητικό συμβούλιο. Αντίθετα εκεί, πριν τον

οικονομικό έλεγχο και τα όποια προβλήματα προέκυψαν, είδα στα μάτια του μία έπαρση, μία κακία και μία αλαζονεία που ούτε χρειαζόταν, ούτε ταίριαζε στην χρονική συγκυρία. Μην ενοχλήσε Αλέξανδρε γιατί αυτά που πιστεύουμε, αυτά που νιώθουμε πρέπει να τα λέμε. Η λευκή ψήφος δεν είναι ψήφος έγκρισης ή ανοχής. Είναι κριτική ψήφος που για κάποιους ειδικούς συγκεκριμένους ωστόσο λόγους αποφεύγει να γίνει και καταδικαστική. Είναι κριτική ψήφος και για ένα επιπρόσθετο λόγο, γιατί δεν καταφέρατε σαν διοίκηση να υποστηρίξετε ούτε την αξιοπρέπειά σας, με όλα όσα έγιναν με τον Χατζηγάκη και την αύξηση φάντασμα κατά 200 ευρώ του διανεμητικού λογαριασμού. Αν και δεν ήταν τόσο δύσκολες τότε οι καταστάσεις και οφείλατε ως πλειοψηφία να τις διασειστείτε κάπως καλύτερα. Θα έλεγα ότι πολύ πιο δύσκολες θα είναι οι επερχόμενες καταστάσεις και θα δυσκολέψουν για αυτό το λόγο πολύ περισσότερο τα περιθώρια της συνδικαλιστικής δράσης. Θα έλεγα ότι τα προηγούμενα σε σχέση με τα επερχόμενα θα φαντάζουν μόλις και μετά βίας πταισμάτα. Αν μπορούμε στη λογική πόσο δύσκολος είναι ο αντίπαλος για να δικαιολογήσουμε μια δική μας συμπεριφορά είναι σαν έμμεσα να αποδεχόμαστε ότι εμείς είμαστε αδύναμοι. Και δεν είμαστε. Αυτό δεν το συνδέω ντε και καλά με αγωνιστική γυμναστική ή υπερακοντισμό στην αγωνιστική δράση. Το συνδέω με το ισχυρό των επιχειρημάτων μας. Η ομοσπονδία μας στα ζητήματα που είχαμε ανοίξει είχε υπεροχή στη θέση, στην πρόταση και στο επιχείρημα. Δεν ξέρω αν αυτό της διασφάλιζε την επίλυση των προβλημάτων των προβλημάτων αλλά τη υπεροχή της έπρεπε να την αποδείξει. Και δεν την αποδείξαμε. Υπό αυτή την έννοια λέω ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Συνηθίζεται να λέγεται κάτι. Ότι η σχέση αυτών που λέγονται με αυτά που κάνουμε είναι να αντιστρόφως ανάλογη. Αυτό προφανώς λειτούργησε και στην ομιλία του Αλέξανδρου γι αυτό χρειάστηκε να μιλήσει τόσο πολύ για τόσο λίγα πράγματα που έκανε σαν διοίκηση. Γιατί όντως είναι αντιστρόφως ανάλογη η σχέση αυτών που λες με αυτά που κάνατε Αλέξανδρε σαν πλειοψηφία.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ο διοικητικός απολογισμός συνάδελφοι κρίνεται από τρεις παραμέτρους. Πρώτη παράμετρος είναι η διεκδικητική πρόταση που η ίδια η διοίκηση κατέθεσε. Δεύτερη το μέρος αυτής της διεκδικητικής πρότασης που καλύφθηκε και τα όποια ζητήματα επιλύθηκαν. Η τρίτη παράμετρος είναι η κρατούσα κυβερνητική οικονομική πολιτική, το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και η αντίληψη για αυτό κατά τη διάρκεια που λειτούργησε μια διοικητική συνδικαλιστική πλειοψηφία. Στην τρίτη παράμετρο αξιολογείται η πίστη, η αγωνιστική διάθεση, η αφοσίωση, που επιδεικνύει η όποια διοίκηση για την υλοποίηση του διεκδικητικού πλαισίου που η ίδια όπως σας είπα έχει καταθέσει. Δεν απολογείται καμία διοίκηση για να ένα διεκδικητικό πλαίσιο που έφτιαξαν κάποιοι άλλοι. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θα έλεγα ότι υπολείπεται ο διοικητικός απολογισμός. Υπολείπεται κυρίως και μην εκπλαγείτε που θα το ακούσετε από εμένα αυτό, στον τομέα που αφορά ζητήματα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, θεσμικά. Ότι οι φυλακές δοκιμάζονται, κάποιοι θα πουν «Και θα συνεχίζουν να δοκιμάζονται.». Το ξέραμε. Τους λόγους για τους οποίους δοκιμάζονται και αυτούς τους ξέραμε. Και εγώ δεν πιστεύω κανένας να λέει ότι οι λόγοι για τους οποίους δοκιμάζονταν οι φύλακες έχουν να κάνουν με το πόσο παίρνουμε εμείς ως μισθό. Προφανώς έχει να κάνει με το οργανωτικό και το διοικητικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνουν και καμιά φορά ερήμην μας οι πολιτικές

ηγεσίες. Σε αυτή λοιπόν τη και από εμάς χαρακτηριζόμενη περίοδο ως απόλυτη δοκιμασία δεν προσφέραμε. Και θα αρχίσω από κάτι που είναι κατανοητό απ όλους. Δεν προσφέραμε ούτε καν στο κομμάτι που αφορά τις κρίσεις, τις επιλογές προϊσταμένων και διευθυντών. Γιατί όταν μιλάμε για λειτουργία, είναι προφανώς άμεσα συνδεδεμένη με το στελεχιακό δυναμικό. Θα πει κανείς «Μα άνοιξε αυτό το θέμα;». Προφανώς άνοιξε. Και αναφέρομαι στην παρέμβαση Χατζηγάκη για το πως θα γίνουν οι αρχιφύλακες στις φυλακές. Συνεκτιμάται, ούτε καν σαν προϋπόθεση δεν ορίζεται, το τι πρέπει να είναι πρωτίστως αυτός που αύριο ενδεχομένως κριθεί αρχιφύλακας. Δηλαδή, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να κριθεί κάποιος από φύλακας απευθείας σε Αρχιφύλακα. Βέβαια για τη δική σας δεξιά αντίληψη, και δεν έχει τίποτα μειωτικό ο χαρακτηρισμός δεξιά, για τη δεξιά αντίληψη με την οποία εκφραστήκατε και τον τρόπο διακυβέρνησης στο παρελθόν ίσως να είναι και μία βελτιωτική πρόταση. Γιατί είχαμε ζήσει και άλλες χειρότερες διαδικασίες στις τελευταίες κρίσεις. Να μη λαμβάνεται δηλαδή καθόλου υπόψη τι ήσουν, αν ήσουν ή δεν ήσουν υπαρχιφύλακας παραδείγματος χάριν. Το ζήσαμε και ενώ είχε ανοίξει το θέμα για μια καλύτερη πρόταση για τις επιλογές και με τον τρόπο που αναγκαστήκαμε να επιλέξουμε διευθυντές για τα καταστήματα. Δε ξέρω πόσο βολικά νιώθουν οι υπάλληλοι στον Ελαιώνα με το εκεί διευθυντή. Δε ξέρω πόσο βολικά νιώθουν οι υπάλληλοι της Κασσαβέτειας με την εκεί διευθύντρια. Δεν λέω ότι αυτά τα θέματα θα έπρεπε ντε και καλά να τα είχαμε λύσει μόνο με δική του ευθύνη το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούσαμε να μην συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία και να μην την νομιμοποιούσαμε με την παρουσία μας. Αν όχι συνολικά, τουλάχιστον σε επιμέρους περιπτώσεις. Η ομοσπονδία κράτησε ουδέτερη θέση για να μην καεί όπως στο γάλα, φουσήξαμε και το χυλό. Όταν πάλι μπήκαν ζητήματα αποσυμφόρησης των φυλακών δε δείξαμε την πραγματική διάσταση του προβλήματος και περιοριστήκατε σαν πλειοψηφία σε προτάσεις που όπως άφησε να εννοηθεί και ο κύριος Σκυλάκος στην ομιλία του λειτουργούν με τη μορφή των πάλλε ποτέ αναγκαστικών νόμων. Έπρεπε να υποδείξουμε ή και να επιβάλλουμε ακόμα στους κυρίους Υπουργούς Χατζηγάκη και Δένδια να τολμήσουν και να βγάλουν περισσότερους κρατούμενους και αυτή την ανάσα που θα παίρναμε να την εκμεταλλευόμαστε για την ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος και την αποπεράτωση των υπό κατασκευή φυλακών. Η πίσσή μας για την αποπεράτωση της φυλακής των Χανίων και των άλλων φυλακών δεν υπήρξε ή ήταν πολύ ανίσχυρη. Τα Χανιά θα λειτουργήσουν, όπως είδα εγώ τουλάχιστον μετά από ένα ή δύο χρόνια. Το ίδιο γίνεται πάνω κάτω και για τις υπόλοιπες φυλακές. Βέβαια έχει μια δικαιολογία εδώ η ομοσπονδία. Τι διάολο να παλέψουμε να τις ανοίξουμε, αφού δεν είχαμε προσωπικό να στείλουμε. Τι να κάναμε; Όμως και αυτή είναι μία άλλη, θεσμική μας παράλειψη, ως προς τη διεκδίκηση εννοώ νέων διορισμών. Αναφέρθηκε ως επιτυχία στον απολογισμό η πρόληψη 200. Μα όταν χρειάζονται 500 για ποια επιτυχία μιλάμε; Ούτε και αυτό μπορέσαμε να το αναδείξαμε πρόεδρε στο πραγματικό του μέγεθος. Θεσμικά επαναλαμβάνω και πάλι αφήσαμε ανολοκλήρωτη και αυτή ακόμα τη διαδικασία της επιτροπής η οποία θα ασχολούταν με τη σύνταξη ενός οδηγού για τη διαχείριση κρίσεων. Δεν θυμάμαι πως ακριβώς το είχαμε πει. Και όταν λέω ότι το αφήσαμε, εννοώ ότι ούτε συμμετείχαμε και αποδεχτήκαμε να λειτουργήσει μια

Επιτροπή με μία σύνθεση που οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήξεραν την τύφλα τους για τις φυλακές. Ούτε καν πήραμε χαμπάρι ότι συνεδρίαζε η Επιτροπή αυτή. Και το πήραμε χαμπάρι όταν το πόρισμα αυτής της επιτροπής πήγε στο Δένδια και ο Δένδιας το γύρισε πίσω. Αξιολόγησε ο υπουργός δηλαδή, ένα πολιτικό πρόσωπο, καλύτερα από αυτούς τους ειδικούς και πεφωτισμένους υποτίθεται που πήγαν να φτιάξουν έναν κανονισμό ασφάλειας. Αν θα δείτε τι γελοία πράγματα εμπεριείχε αυτό θα καταλάβετε γιατί ακριβώς στέκομαι ιδιαίτερα. Και ξέρετε ότι ο κανονισμός ασφαλείας είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ικανού και ευόρκου υπαλλήλου όπως τόνισε ο Υπουργός και στην πρωτολογία του και στην δευτερολογία του. Καλά έκανε και έβαλε αυτό το ζήτημα. Μήπως νομίζετε όμως ότι το έκανε έτσι απλά για να μας θυμίσει ότι έχουμε ορκιστεί? Από τη στιγμή που αυτό συνοδευόταν και με αυτοκριτική για το τι πίστευε ο ίδιος πριν γίνει Υπουργός Δικαιοσύνης δημιουργεί προϋποθέσεις το κομμάτι αυτό να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για μία κοινή δράση. Λέω λοιπόν ότι ο κανονισμός ασφαλείας για τον εύορκο και ικανό υπάλληλο είναι η απόλυτη διασφάλιση του για να μην έχουμε φαινόμενα όπως του Νικολόπουλου του Γεωργίου, του Λεωνίδα του Καραμπέκιου που εάν δεν ήταν στα διοικητικά συμβούλια της ομοσπονδίας θα τους είχαν πάει εκεί που πήγαν και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν είναι λοιπόν ένα απλό ζήτημα η ύπαρξη του κανονισμού ασφαλείας. Ειδικότερα όταν αυτός ο κανονισμός ασφαλείας θα αναδεικνύει και τις υποχρεώσεις της πολιτείας. Γιατί φτάσαμε στο σημείο να απολογηθούμε ακόμα και γιατί πετάν ελικόπτερο πάνω από τον Κορυδαλλό. Σαν να μη ξέρουμε ότι όταν πετάνε δεν έρχονται για καλό. Και σε αυτή λοιπόν την παράμετρο της παρέμβασης υπολείπομεθα. Και επειδή κάποιες λειτουργίες προφανώς έχουν αναφορά και στα οικονομικά, πάλι από αυτή εδώ την αίθουσα είχα πει μιλώντας για τα περίφημα ΠΙΚΕΤΑ ότι έχουν καταντήσει ένα Διευθυντικό – Αρχιφυλακίστικο επίδομα από κοινού για τους ευνοούμενους. Το ίδιο αν κατάλαβα καλά από τη φωνή του και μπράβο του που το είπε, διακόπτοντας και τον Υπουργό, το ίδιο επαναλαμβάνω είπε και ο συνάδελφος Τσερμπές. Είχα πει και άλλες προηγούμενες φορές σε αυτή την αίθουσα ότι έχει καταντήσει αρχιφυλακίστικο – διευθυντικό επίδομα. Είχα πει ότι το μοιράζουμε στη λογική το πολύ να παίρνουν οι πολλοί, το άλλο το παίρνουν μερικοί και οι νηστικοί φωνάζουν. Αυτό δεν ήταν και καμία τεράστια θεσμική παρέμβαση. Αρκούσε μια απλή αναφορά ή μια ανάδειξη του θέματος από το διοικητικούς από το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας για να πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Και επειδή είπα ότι όλα θα λέγονται, το είχα συνδυάσει τότε, την αδυναμία δηλαδή την αδυναμία να αναδείξει η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου αυτό το θέμα, με τις πρόσφατες εκλογές που είχαμε κάνει για τα υπηρεσιακά συμβούλια. Στα οποία από τους είκοσι υποψηφίους της ΔΑΚΕ οι δεκαεννέα ήταν αρχιφύλακες και ο ένας ήταν διευθυντής. Γι αυτό και δεν αναδείχθηκε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν όταν δεν έχουμε κανονισμό ασφαλείας, όταν τα ΠΙΚΕΤΑ τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται ακριβώς για να καλύπτουν άλλες λειτουργικές ανάγκες έχουν αυτή την πορεία δεν είναι μια πλημμύρα; Δεν είναι μια μέγιστη παράλειψη; Στα θεσμικά ζητήματα πάλι και θα το επαναλάβω για τέταρτο συνέδριο κατά σειρά δεν μπορέσαμε να αναδείξουμε στο βαθμό που έπρεπε την ανάγκη της μεταρρύθμισης και της ανασυγκρότησης των αγροτικών φυλακών.

Έλεγα να μη το πω σήμερα στην κουβέντα μου αλλά μου έκανε εντύπωση που μας το είπε ο Σκυλάκος. Είναι αλήθεια ότι όσο στηρίζουμε το σύστημα με τσιμεντουπόλεις όπως ο Δομοκός, τα Γρεβενά, το Μαλανδρίνο κλπ. κάνουμε λάθος. Έχω πάει και τις έχω δει αυτές τις φυλακές, στον Δομοκό δούλεψα μάλιστα για λίγο. Ε λοιπόν λυπάμαι τους συναδέλφους που υπηρετούν σε τέτοιες φυλακές. Είναι πολύ πιεστικές και καταθλιπτικές. Εμείς ως εργαζόμενοι έχουμε ενδεχομένως ως περιθώριο να αντιμετωπίσουμε ή να διασκεδάσουμε αυτή την κατάσταση, αυτό το περιβάλλον. Οι κρατούμενοι μπορούν ή θα ανταποδώσουν σε εμάς αυτή την πίεση και αυτή την κατάθλιψη? Κατά την γνώμη μου αυτό θα γίνει και να είστε σίγουροι. Δεν το ανταποδίδει με την ένταση αυτή στους κρατούμενους και θα μας την ανταποδώσουν, να είστε σίγουροι.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να μην έρχεται κανένας έξω από εμάς ή υπουργός που να μιλάει για εξωραϊσμό του σωφ/κού συστήματος, για κοινωφελή εργασία και λοιπά και να καπηλεύεται δικές μας προτάσεις που ναι μεν έχουν ακουστεί αλλά δεν μπορέσαμε να τις αναδείξουμε στο βαθμό που έπρεπε. Εδώ είναι η προοπτική στη σωστή μετεξέλιξη των πραγμάτων στον εκσυγχρονισμό και τον εξωραϊσμό του συστήματος κράτησης και όχι το σωφρονιστικό σύστημα που εξοπλίζεται με τσιμεντουπόλεις. Από πολύ παλιά σαν συνδικαλιστικό κίνημα των φυλακών έχουμε δείξει ότι το μέλλον είναι στις αγροτικές φυλακές και στην διαβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος με διαφορετικούς τύπους καταστημάτων που θα ξεκάνουμε με τα κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης και θα ολοκληρώνεται σε πειθαρχικά και μείζονος ασφάλειας καταστήματα. Για αυτό θα ήθελα να διέκοπτε κάποιος τον Υπουργό όπως έκανε ο Τσερμπές για τα ΠΙΚΕΤΑ και να του έλεγε για ποιο σωφρονιστικό σύστημα μιλάς κύριε Υπουργέ? Εδώ έχουμε μόλις και μετά βίας ένα στοιχειώδες σύστημα κράτησης, ένα ανασφαλές σύστημα κράτησης. Λευκή ψήφο λοιπόν για όλα αυτά τα θεσμικά που είπα και για κάποια άλλα που δεν θα τα αναφέρω και πάλι γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω. Λευκή ψήφο και για τα οικονομικά. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόεδρε ή μάλλον πρόεδροι γιατί πρέπει να υπάρξουν κατά τη γνώμη μου δύο απολογισμοί. Ένας για την προεδρεία Λεωνίδα Καραμπέκιου και Γραμματέα τον Αλέξανδρο και έναν για μετά τις ακατανόητες αλλαγές που έγιναν εσωτερικά στην ΔΑΚΕ, δεν ενδιαφέρουν το συνέδριο, όμως η συνείδησή μου επιβάλλει να αναφερθώ και είναι η προεδρεία σου Αλέξανδρε με γραμματέα εσένα Τάκη Πανόπουλε. Λίαν επιεικώς λευκή ψήφο λοιπόν για όλα και για τα οικονομικά κυρίως και για τις δύο περιόδους.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί επαναλαμβάνω επιτυχία ότι κάποιοι πήραν 2.200,00€ αναδρομικά από το διανεμητικό λογαριασμό. Η παράταξή μου έχει διαφωνήσει κάθετα τότε με αυτό τον τρόπο διανομής. Είχαμε βγάλει και δελτία τύπου και είχαμε στείλει και τις θέσεις μας και στον κύριο υπουργό, στο Χατζηγάκη. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Και πολύ δυστυχέστερα δεν μπορούμε να το αποδώσουμε αυτό αρνητικά στον υπουργό, Αλέξανδρε, ο οποίος έδωσε 40.000.000 αλλά στις υστερόβουλες πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είπες τριάντα έξι. Σαράντα ήταν. Αλλά και τριάντα έξι να ήταν, όταν ένας υπουργός σου δίνει τριάντα έξι εκατομμύρια ευρώ και εσύ επιλέγεις να τα διανείμεις με αυτό τον τρόπο, αν δεν είναι έγκλημα είναι κατάχρηση. Το

σημαντικότερο εμπόδιο στο να δουν το αληθές και το σωστό του τρόπου διανομής ήταν ότι ένα μήνα μετά είχαμε εκλογή για τα υπηρεσιακά συμβούλια και κάποιοι θέλανε να τις επηρεάσουν με αυτό το τυχοδιωκτικό τρόπο. Εγώ το βλέπω ανθρώπινο, κατανοητό ίσως, κάποια διοίκηση όταν μπορεί να επιλύσει ένα θέμα να το πηγαίνει όσο πιο κοντά σε μία εκλογική διαδικασία για να πάρει το πάει το bonus της ευφορίας που υπάρχει στους συνάδελφους ότι «Να πήραμε και πέντε φραγκάκια.».

Το καταλαβαίνω αυτό ως ενός ορισμένου σημείου. Όχι όμως να καθοδηγεί τη σκέψη μας γιατί μόνο αν δεκτώ ότι αυτό οδήγησε τις σκέψεις σας θα μπορέσω να εξηγήσω το λάθος, την κατάντια να παίρνουν δηλαδή αναδρομικά από τον πόρο υπάλληλοι οι οποίοι απολύθηκαν για βαρύτατα πειθαρχικά αδικήματα, για εισαγωγή ναρκωτικών όπως πήρε ένας ή να παίρνουν οι πεθαμένοι, οι συνταξιούχοι και να μην παίρνουν οι υπηρετούντες και εννοώ οι υπηρετούντες από το 2002 και μετά που εξ ορισμού - διορισμού είναι συνδικαιούχοι του λογαριασμού. Ήσουν δικαιούχους Αλέξανδρε, δεν νιώθεις άβολα που δεν πήρες; Άρα λοιπόν κι αν η κίνηση που έκανες είναι μία καταφατική απάντηση πως μπορείς για κάτι που νιώθεις άβολα να το φέρνεις εδώ ως θετικό πεπραγμένο για το οποίο πρέπει να υπερηφανεύεσαι? Μα θα μου πεις κι εκεί κανείς κριτική; Λεφτά πήραμε και κάνεις κριτική και εκεί; Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία τι παίρνεις αλλά τί προοπτική διαμορφώνεις στις περισσότερες περιπτώσεις. Με τα σαράντα εκατομμύρια που έδωσε εφάπαξ ο Χατζηγάκης θα μπορούσαμε να παίρναμε 200,00€ με 300,00€ παραπάνω στο πλαφόν του διανεμητικού λογαριασμού που παίρνουμε όλοι και για όλα τα χρόνια που θα παρέμενε ο καθένας μας στην υπηρεσία. Και σήμερα να μιλάμε για 1.000 ευρώ το δίμηνο. Δεν είναι 400,00€ τώρα το μήνα; Συν 200 τουλάχιστον το μήνα δεν θα έκαναν 1.000 και θα τα κουβαλάγαμε όπως είπα για όσα χρόνια θα είμαστε στην υπηρεσία? Αυτά τα 2.000 που πήραμε με τα 200 ή 300 που θα μπορούσαμε να πάρουμε ως αύξηση στο πλαφόν που είχαμε προτείνει αντιστοιχούν σε μόλις 1,5 χρόνο καταβολής αυτής της αύξησης. Επαναλαμβάνω αντί να παίρνουμε κάποια χρήματα ως αύξηση όλοι και για όσο είμαστε στην υπηρεσία τα πήραν μερικοί και για μια περίοδο σε περίπου δύο χρόνια και θεωρούμε ότι κάναμε το σωστό. Μάλιστα ήταν μια περίοδος που η ΠΑΣΚ έλεγε ότι οι διανεμητικοί λογαριασμοί οσονούπω τελειώνουν, το έλεγα εδώ σε αυτή την αίθουσα, και πολλοί συνάδελφοι με έπιασαν μέσα ή έξω από την αίθουσα και μου έλεγαν κινδυνολογώ, άλλοι γεμάτοι αγωνία με ρώταγαν για να μάθουν περισσότερα και κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι από το αντιπολιτευτικό μου μένος, τα έχω βάλει με το διανεμητικό λογαριασμό ο οποίος έχει αυξησει και τα έξοδά του. Σαν να μην ήμουν εγώ, η παράταξη μου που πρωτοστατήσαμε για τη δημιουργία αυτού του λογαριασμού ή για τις κατά καιρούς διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδά του. Ήταν φως φανάρι όμως ότι τους πόρους αργά ή γρήγορα θα τους έπαιρναν. Μάλιστα είχα μιλήσει και για τρεις πιθανούς λόγους για τους οποίους θα τους έκανα. Ο ένας γιατί με ευρωπαϊκή οδηγία θα καταργούνταν οι εισφορές υπέρ τρίτων, ο άλλος ότι λόγω της επικείμενης ψήφισης του Κτηματολογίου οι αρμοδιότητες των Υποθηκοφυλακείων θα πέρναγαν στο ΥΠΕΧΩΔΕ και θα έφευγαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο τρίτος λόγος ότι ο οποιοσδήποτε Υπουργός και αν ήταν μέσα σε τόσες μαύρες τρύπες αν έβλεπε μία λευκή θα έσπευδε να την πάρει. Λεφτά έβλεπε ο Αλογοσκούφης δεν θα τα έπαιρνε; Τα πήρε.

Βοήθησες Αλέξανδρε να θυμηθώ ότι η μεγαλύτερη ανησυχία μου τότε ήταν ότι και θεσμικά η Α.Δ.Ε.Δ.Υ ήταν απέναντι σε όλους εμάς τους προνομιούχους της δημόσιας διοίκησης όπως μας έλεγε που πέρνουμε διανεμητικούς λογαριασμούς και ζηταγε να καταργηθούν άμεσα. Να σταματήσει όπως έλεγε αυτή η αδικία και άνιση μεταχείριση. Άρα λοιπόν ήταν συνειδητή επιλογή η αντιμετώπιση των ζητημάτων του διανεμητικού λογαριασμού έτσι όπως αποφασίσατε και το κάνατε μόνο και μόνο για να μιλήσετε περιστασιακά για δήθεν κατάκτηση της πλειοψηφίας με την καταβολή της εφάπαξ εισφοράς. Δεν μπορώ επίσης να μην αναφερθώ την ανακολουθία και δεν ξέρω πως αλλιώς να την χαρακτηρίσω και να την εξηγήσω την αναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης Χατζηγάκη στο συνέδριο της Καλαμπάκας για αύξηση του πόρου κατά 120 ευρώ τον μήνα. Θυμάμαι που δύο ομιλητές της ΔΑΚΕ μέσα στην τρελή χαρά ευχαριστούσαν τον Υπουργό για την αύξηση που πήραμε, που τους είπα απευθυνόμενος στον Υπουργό «κύριε Υπουργέ πως εννοείτε εσε΄ιες εδώ στα Τρίκαλα την αύξηση, αλλά εμείς κάτω στην Πελοπόννησο αύξηση λέμε ότι βάλουμε στην τσέπη. Άλλο θα πάρουμε και άλλο πήραμε.». Τελικά όλοι είδαμε τι πήραμε... Πήραμε την απόλυτη κοροϊδία και ξευτίλα. Θα θυμάστε φαντάζομαι και εσύ Λεωνίδα και εσύ Αλέξανδρε τι λέγατε και οι δυο σας. «Μας κοροϊδεύει; Από Παρασκευή σε Παρασκευή μας πάει.» Κάποια στιγμή και επειδή εναρμονιστήκατε με την πρότασή μας για κινητοποιήσεις με κάλεσε πάνω στο Υπουργείο και μου λέει. «Πρόεδρε σε κοιτάω στα μάτια και παρότι στους δικούς μου δε το υποσχέθηκα σε εσένα σου λέω ότι θα το πάρουμε. Δεν θέλω να με εκθέσεις αλλά θέλω να τους πεις να διαπραγματευτούν το ποσό.». Ήταν τότε που η ΠΑΣΚ ζήτησε διαπραγμάτευση ως προς το ποσό. Πιστέψαμε ότι για πρώτη φορά είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε την αύξηση και βγάλαμε και σχετική ανακοίνωση. Θα μου πείτε γιατί στέκομαι τώρα ότι κοροϊδεψα την πλειοψηφία αφού κοροϊδεψε και εσένα ή γιατί το αναδεικνύω τώρα αυτό το θέμα. Γιατί ακούστε να δείτε και αυτό που θα πω τώρα το λέω για να μπορέστε να το χρησιμοποιήσετε αύριο και εσείς εναντίον μου. Πρώτον, γιατί δεν διαπραγματευτήκατε όπως σας είπαμε και δεύτερον γιατί οι πλειοψηφίες απολογούνται. Οι πλειοψηφίες έχουν την ευθύνη. Εγώ μια επαφή είχα με τον Χατζηγάκη. Θα μπορούσε σε αυτή τη μία εποχή να με πιάσει ή όχι κοροϊδο. Εσείς είστε αυτοί που μπαίνατε στο γραφείο του χωρίς να χτυπήσετε καν την πόρτα. Εσείς είσατε οι ομοτράπεζοί του, εσείς αναστείλατε τις κινητοποιήσεις, εσάς έπρεπε να ανησυχήσει κυρίως η συνεχής κοροϊδία όπως λέγατε. Το αναδεικνύω αυτό και για έναν ακόμη λόγο όμως που όμως προέκυψε εκ των υστέρων. Αλέξανδρε, Λεωνίδα ο Χατζηγάκης όταν πήγε στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης έδωσε αύξηση από τον ειδικό λογαριασμό στους εκεί υπαλλήλους του υπουργείου. Θυμάστε, ήταν τότε που ο Γιώργος κούναγε το χαρτί της αύξησης και έλεγε ότι η δεξιά μοιράζει προεκλογικά λεφτά. Τι διάολο έκαναν παραπάνω πρόεδρε οι υπάλληλοι του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και το πήραν και εμείς όχι; Μάλιστα σε αυτούς ούτε καν τους το είχε υποσχεθεί. Άρα λοιπόν και εκεί υπήρχε τουλάχιστον πλημμέλεια, είναι βαρύς ο όρος και δεν αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε το ζήτημα. Θα επανέλθω για το διανεμητικό λογαριασμό και θα πω ότι για το πως θα μοιραστούν τα λεφτά φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε και διασιντονιστικό όργανο όλες οι ομοσπονδίες ή τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα του υπουργείου δικαιοσύνης. Εξωτερική φρουρά, δικαστικοί

υπάλληλοι και η κεντρική υπηρεσία. Και έχουν γραφτεί πρακτικά δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε απόλυτα. Εκείνο που δεν κατάλαβα ποτέ είναι γιατί η εξωτερική φρουρά που το 90% από αυτούς είχαν διοριστεί από το 2000 και δώθε υπερψήφισαν την πρόταση των υπολοίπων; Εκεί στήριζα και εγώ κάποιες ελπίδες ότι μπορεί να αλλάζαμε τους συσχετισμούς. Αλλά όταν είδα ότι ψήφισαν και αυτοί από εκεί κατάλαβα ότι κάτι άλλο παιζόταν και προφανώς προσπαθούσαν να δημιουργήσουν άλλες καταστάσεις που θα τους διευκόλυνε και τελικά ήταν αυτό που είπα για τις επερχόμενες τότε εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια.

Θέλαμε να καταψηφίσουμε το διοικητικό απολογισμό και για έναν άλλο λόγο. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί ο Λεωνίδας ο Καραμπέκιος παραιτήθηκε από πρόεδρος της ομοσπονδίας. Δε με συνδέει τίποτα παραπάνω από τα είκοσι χρόνια συνυπηρέτησης. Ούτε κοινωνικές σχέσεις είχαμε, ούτε τίποτα. Διέβλεπα όμως γιατί έχω και εγώ την ευθύνη μιας παράταξης, ότι αυτές οι αποχωρήσεις ως συνήθως θα δημιουργήσουν εσωτερικά μέτωπα. Και όπου υπάρχουν εσωτερικά μέτωπα είναι ενάντια στην ενιαία συνδικαλιστική δράση και παρέμβαση. Δυστυχώς έγινε και αυτό. Και το αποδίδω ως κατηγορία αυτό, ως μια αιτία που με οδήγησε κατ' αρχήν σε καταψηφιστική και μετά σε λευκή ψήφο γιατί αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε κάποιοι ενδοπαραταξιακά πως θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε διαπαραταξιακά και ακόμη περισσότερο πως θα συνεννοηθούμε σε επίπεδο του ενδεκαμελούς Δ.Σ; Θεωρώ, γιατί εμένα μου αρέσει να βάζω το δάχτυλο επάνω στην πληγή ότι αυτή η σχέση, αυτό το μέτωπο που διαμορφώθηκε θα εκφραστεί και στα αποτελέσματα των εκλογών. Θα δείτε τι διοικητικό συμβούλιο θα προκύψει. Και το λέω τώρα, προκαταβολικά, όχι για να σας το παίξω δάσκαλος στις εσωτερικές διαδικασίες, και εσύ Λεωνίδα και εσύ Νικολόπουλε τις ξέρετε, αλλά δεν έχετε την παλικαριά να τις πείτε δημόσια. Για αυτό και όχι γιατί ανησυχώ γιατί το κατά όπως λένε όταν βλέπεις τη φωτιά στην πόρτα του γείτονα να την περιμένεις και στη δική σου. Στην ΠΑΣΚ αυτά τα ζητήματα τα έχουμε λύσει. Και για να σου πω ότι κι εμείς χθες το βράδυ σε μια επώδυνη παραταξιακή διαδικασία ειδικά με έναν, πήγαμε να αγκαλιαστούμε. Επώδυνα ή όχι, αυτά τα πράγματα όμως πρέπει να λύνονται με καθαρές λύσεις. Αυτό μπορεί να μην έχει να κάνει με αυτό καθεαυτό το διοικητικό απολογισμό αλλά έχει να κάνει με τη λειτουργία των παρατάξεων, με ξεκάθαρους συνδικαλιστικές συμπεριφορές και με την τήρηση των πολιτικών συμφωνιών σε όλες τις παρατάξεις που με την σειρά τους σαφώς και επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων. Και αφού είμαστε υπέρ του παραταξιακού συνδικαλισμού και εμείς σύντροφοι της ΠΑΣΚ και εσείς συνάδελφοι της ΔΑΚΕ θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ξεκάθαρα και με συμφωνία, αλλιώς θα δίνουμε την ευκαιρία σε διάφορους να μην μπω τι να μιλάνε για δήθεν αντίΑραβαντινικούς, Καραμπεκικούς, Νικολοπολικούς και οτιδήποτε άλλο. Ας τα λύνουμε νωρίτερα αυτά τα ζητήματα γιατί μας οδηγούν σε λάθη. Ο διοικητικός απολογισμός στο σκέλος των αθλητικών δραστηριοτήτων επαρκής. Είχαμε μια συμμετοχή που μας έφερε σε επικοινωνία και με άλλους ανθρώπους. Και ξεχωρίσαμε κιόλας. Και εννοώ για το ασημένιο μετάλλιο της ομάδας του βόλεϊ, για το κύπελλο που πήρε η ομάδα του ποδοσφαίρου και για τις ικανοποιητικές, αξιοπρεπείς θέσεις που έφεραν οι δρομείς. Αυτό γιατί ό,τι καλό κάνει κανείς πρέπει να του αποδίδεται, αλλά και για να δεσμευτώ και εγώ γιατί είναι

εμφανές σε όλους ότι η επερχόμενη πλειοψηφικά διοίκηση θα είναι η ΠΑΣΚ και τη δραστηριότητα αυτή θα την ακολουθήσουμε. Θα την ακολουθήσουμε όμως και αυτή και οποιαδήποτε άλλη με σαφώς πιο λελογισμένη χρήση σε ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά ζητήματα. Και καλύτερα να μην συνεχίσω για το κεφάλαιο οικονομικά ζητήματα. Θα κλείσω εδώ τον διοικητικό απολογισμό για να τοποθετηθώ πιο ήρεμα στην συζήτηση για τον οικονομικό απολογισμό. Εσκεμμένα παρέλειψα κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον διοικητικό απολογισμό γιατί αλλιώς θα μείωνα την αγνή και άδολη κατά τη γνώμη μου θέση που πήρα για τα διάφορα εσωτερικά ζητήματα. Αν αναδείκνυα επίσης κάποιες άλλες συμπεριφορές και αντιμετώπισεις των οικονομικών θεμάτων θα κουβάλαγα νερό στο διαλυτικό μήλο των μεν και των δε. Για αυτό είπα θα τα πούμε αργότερα που θα είμαστε πιο χαλαροί τα των οικονομικών, του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ζητήματα αισθητικής του, γιατί 700 τόσες χιλιάδες ευρώ, έστω και στην τετραετία, είναι πάρα πολλά λεφτά. Να είστε καλά.

Πρόεδρος: Θα μιλήσει ο κύριος Καραμπέκιος.

Καραμπέκιος: Αγαπητοί συνάδελφοι για σας. Καλωσορίζω τους καινούργιους συνάδελφος που ήρθαν για πρώτη φορά στο συνέδριο και τους εύχομαι καλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πρόεδρε έχει κλείσει ένας κύκλος, ο κύκλος έκλεισε πρόεδρε και ξεκινάει ένας καινούργιος κύκλος. Η ΔΑΚΕ πρόεδρε θα είναι κοντά στο καινούργιο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας και θέλω στην αρχή της ομιλίας μου να ευχαριστήσω τη ΠΑΣΚ για τη στάση που κράτησε τα δύο χρόνια στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο. Πρώτη φορά στα χρονικά όλες οι αποφάσεις παίρνονται ομόφωνα. Η στάση που κράτησε στο συνέδριο που κάναμε εδώ στον Κορυδαλλό που κάνουμε όσο αφορά τα οικονομικά θέματα που ήταν σε εκκρεμότητα, την υπόσχεση του Χατζηγάκη και τα λεφτά του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου. Θα μπορούσε να κρατήσει μια διαφορετική στάση και να μας έχει απέναντι και να πυροβολεί. Κράτησε στάση υπεύθυνη και θέλω για ακόμα μια φορά να την ευχαριστήσω και αυτό θα κάνουμε εμείς και στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Θα σταθούμε κοντά στα προβλήματα που αφορούν το χώρο γιατί αγαπητοί συνάδελφοι τα προβλήματα που αφορούν το χώρο μας δεν έχουν χρώμα. Δεν είναι ούτε κόκκινα, ούτε πράσινα, ούτε μπλε. Τα προβλήματα τα βιώνουμε όλοι μαζί και θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθούμε να τα επιλύουμε. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου. Άκουσα τον κύριο Αραβαντινό να μιλάει για πολλή ώρα όσο αφορά τα αναδρομικά του πόρου. Θέλω να αναφέρω στο σώμα και να καταγραφεί στα πρακτικά και έχει ειπωθεί πολλές φορές και στα διοικητικά συμβούλια ότι υπήρχε μια διαφωνία με τη ΠΑΣΚ. Ότι τα αναδρομικά αυτά που καταβλήθηκαν στους συγκεκριμένους υπαλλήλους αφορά τη δικαστική απόφαση και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν μπορούσε και εμείς θα θέλαμε να μοιραστούν λεφτά. Λεφτά μέσα από το διανεμητικό λογαριασμό δεν μπορούν να βγουν εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένη ειδική αιτιολογία. Και να πούμε και την αλήθεια για το πως έγινε. Τον Χατζηγάκη τον πιάσουμε στον ύπνο. Η ομοσπονδία μας πήγε και του ανέφερε δύο - τρία θέματα και μάλιστα του ανέφερε και για δύο - τρεις φύλακες που έχουν προβλήματα και του μετέφερε τι ακριβώς γίνεται στις

φυλακές και του είπαμε για τα αναδρομικά του πόρου και του είπαμε ότι είναι μια αδικία. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί. Πρέπει να τελειώνει. Και έδωσε εντολή στους παράγοντες του υπουργείου εάν είναι έτσι να προχωρήσει και έτσι καταβλήθηκαν. Πάλι θα το πω για τα πρακτικά. Αφορά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για συγκεκριμένους υπαλλήλους. Αύξηση του διανεμητικού λογαριασμού. Καταφέραμε και πείσαμε την τότε διοίκηση να δώσει αύξηση. Το εξήγγειλε όχι στην συνομοσπονδία αλλά στο συνέδριο στην Καλαμπάκα. Θα μου πείτε τι πιστεύατε; Σαν εκπρόσωπος από το χώρο των φυλακών μαζί με τον καιρό Αραβαντινό στο διανεμητικό λογαριασμό βλέπαμε και δεν μας έλεγε ξεκάθαρα ότι δεν θα το πάρετε. Μας δούλευε, σήμερα - αύριο θα το πάρετε. Εκεί τοποθετήθηκαν πάλι και πάλι θέλω να ευχαριστήσω για τη ΠΑΣΚ τόσο για τη στάση που κράτησαν μαζί με τη ΔΑΚΕ όσο αφορά τις θέσεις που είχαμε μέσα από αυτή την επιτροπή. Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί από την προηγούμενη, χωρίς να έχουμε πει το παραμικρό συμφωνούσαμε και όλες οι άλλες ομοσπονδίες, δικαστικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι του υπουργείου, εξωτερική φρουρά ακολουθούσανε μας Δεν έκαναν το παραμικρό χωρίς να πάμε εμείς είμαστε στην επιτροπή. Τι έγινε; Ο Χατζηγάκης έφυγε. Θα θυμάστε το Δένδια στην Κέρκυρα. «Δεν μπορώ να υποσχεθώ αλλά είμαστε πολύ κοντά» μας είπε. Το διοικητικό συμβούλιο που ήταν επί υπουργίας του κυρίου Δένδια πιστεύω ότι είχε πάρει το ΟΚ και ήταν θέμα ημερών να εξαγγείλει. Το γνώριζα και εγώ είχε φτάσει στο παρά πέντε και θέλω να πιστεύω ότι αν δεν μεσολαβούσαν οι εκλογές θα έχει χορηγηθεί. Και να πούμε και μια κουβέντα για τον πόρο. Ο πόρος καταργήθηκε. Μέσα στην ατυχία μας σταθήκαμε τυχεροί και γιατί το λέω αυτό. Γιατί τα έσοδά του διανεμητικού λογαριασμού του υπουργείου δικαιοσύνης έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Εάν δεν είχαν μεταφερθεί οι διανεμητικοί λογαριασμοί στο υπουργείο οικονομικών αυτή τη στιγμή μην πω και δεν θέλω να κινδυνολογείς ότι δεν θα παίρναμε καθόλου διανεμητικό λογαριασμό. Αυτή τη στιγμή το κράτος μπαίνει μέσα όσο αφορά το διανεμητικό λογαριασμό στο υπουργείο δικαιοσύνης. Θεσμικά. Δεν άκουσα τίποτα και από εδώ από τους προλαλήσαντες όσο φορά για τα θεσμικά και τη στάση που κράτησε το διοικητικό συμβούλιο στην αποχή του συσσιτίου που είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό. Ήταν μια στάση υπεύθυνη και θέλω να συγχαρώ τον Αντώνη τον Αραβαντινό. Θα μου πείτε «Γιατί αναφέρεις τόσο πολύ;». Γιατί είπε ο Αραβαντινός και εγώ πιστεύω ότι είμαι υπέρ του παραταξιακού συνδικαλισμού και θα πρέπει επικεφαλείς να συνεννοούνται. Κάναμε κάτι το οποίο θα το πω για πρώτη φορά. Πήραμε μια πρωτοβουλία γιατί έπιασα μια κουβέντα του Αραβαντινού που είπε ότι σε αυτή την αίθουσα για πράσινα παπούτσια και για ζαρντινιέρα, ένα περιστατικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και είχε πει ο Αντώνης ο Αραβαντινός τότε ότι κινδυνεύουμε και σαν υπάλληλοι αν έρθουμε σε εμπλοκή όσο φορά με τους κρατούμενους που είναι σε αυτή την κατηγορία, αναρχικούς. Τι κάναμε συνάδελφοι; Του λέω «Πρόεδρε θα πρέπει να προσεγγίσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Πως θα το κάνουμε; Θα πρέπει να μπούμε σε διάλογο. Με την πρωτοβουλία και τα δικαιώματα των κρατουμένων.». Του φάνηκε πάρα πολύ ωραίο και το βάζουμε σα θέμα στο διοικητικό συμβούλιο και μερικοί λέει «Τι κάνεις εδώ; Είσαι τρελός; Αυτή είναι μια αηδία που πάει στην αριστερά.». Εγώ τους είπα ότι είμαι ένας δεξιός με αριστερές ιδέες. Πρέπει να τους προσεγγίσουμε. Μου λένε «Πάρε την

πρωτοβουλία εσύ.» Πράγματι παίρνω τηλέφωνο τους δικηγόρους και θέλουμε αυτό και αυτό. Μόλις το είπα αυτοί τρελάθηκαν και μας λένε «Είστε τρελοί; Που θα πάτε; Θα έρθουμε όπου θέλετε.» Λέει «Δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συζήτηση και θα σας απαντήσω.» Πράγματι έγινε συζήτηση και μας πήραν τηλέφωνο ότι ξαφνιαστήκαμε με αυτή την πρότασή σας, δε γίνεται δεκτή αλλά σας ευχαριστούμε και ξέρουμε ότι είστε κοντά στα προβλήματα των κρατουμένων. Και θέλω να πω ότι σταθήκαμε πολύ κοντά στα προβλήματα των κρατουμένων. Για να μην το ξεχάσω είχαμε βγάλει κοινή ανακοίνωση η επιτροπή για την πρωτοβουλία των κρατουμένων που ευχαριστεί το διοικητικό συμβούλιο που είναι κοντά στα προβλήματα των κρατουμένων. Τι προβλήματα είχαν οι κρατούμενοι εκείνο το διάστημα; Τα 3/5 ξεκάθαρα με τα 4/5. Και ήθελα να πω εδώ συνάδελφοι ότι οι μέρες και οι νύχτες είναι για όλους τους κρατούμενους ίδιες. Δεν διαφέρει γιατί ο υπουργός τότε που ήρθς στον Κορυδαλλό είπε «Και οι υπόδικοι και κατάδικοι είναι ίδιοι», και βέβαια είναι οι ίδιοι οι κρατούμενοι. Αγαπητοί συνάδελφοι οι προηγούμενοι υπουργοί δεν κοροΐδεψαν μόνο εμάς αλλά κοροΐδεψαν και τους κρατουμένους. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ο Χατζηγάκης τους υποσχέθηκε και έβγαζε ψεύτικα δελτία τύπου. Είχαν βάλει στόχο και μετά λέγαν δώστε μας στοιχεία. Για να φανεί ότι είναι αξιόπιστοι και προσπαθούσαν να βάζουν το νούμερο και έβγαζαν τα δελτία τύπου για να μην ξεσηκωθούν πάλι οι κρατούμενοι. Πάμε στην υπουργία του κυρίου Δένδια. Και εκεί οι κρατούμενοι κοροΐδεύτηκαν. Και υπαναχώρησε ο υπουργός στη Βουλή ότι δεν είναι έτοιμη η κοινωνία να αποδεχθεί αυτό το πράγμα. Και οι κρατούμενοι γι αυτό κρατούσαν διάσταση υπομονής. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος υπουργός έπιασε το μήνυμα και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα όσο αφορά τους κρατούμενους που κατηγορούνται για ναρκωτικά. Είναι δυνατόν να υπάρχουν 5000 έμποροι ναρκωτικών στις φυλακές; Είναι δυνατόν; Αυτός που είναι ο χρήστης δεν θα κάνει εμπόριο για να βρει τη δόση του; Στην υπουργεία του κυρίου Δένδια θα σταθώ ιδιαίτερα και θα πω από τα εξής και θέλω να πω και στον πρόεδρο της ομοσπονδίας για εμάς το θέμα του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν έληξε. Έχει αφήσει εκκρεμότητες. Μπορεί να έγινε 7-5 αλλά για εμάς είναι προσβολή από τριάντα φυλακές να μη μπορούμε να βρούμε τρεις υπαλλήλους να επανδρώσουμε το υπηρεσιακό συμβούλιο. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία. Και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι και αν θα πρέπει να βγει και ένα ψήφισμα σήμερα από εδώ ότι θα αποκατασταθεί η αδικία και γι αυτό και για τους συμβούλους χορήγησης αδειών στις φυλακές. Τι γίνεται; Πρώτη φορά στα χρονικά σε χώρο της δουλειάς μας η εκπροσώπηση να γίνει μετά από ένα χώρο που δεν γνωρίζουν. Συμμετέχουν στο υπηρεσιακό συμβούλιο και έλεγαν «Δε ξέρουμε τι γίνεται ρε παιδιά. Αραβαντινέ, Καραμπέκιε τι λέτε εσείς;». Αφού δεν ξέρουν το χώρο πως θα πάρουν μια συγκεκριμένη απόφαση; Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Καταρχάς μας μειώνει σα συνάδελφους. Τι στο διάολο μας έβγαλε; Διεφθαρμένοι είμαστε; Και δεν είμαστε διεφθαρμένοι πως να το κάνουμε δηλαδή; Συμβούλιο της φυλακής. Θα πρέπει κι αυτό να καταργηθεί. Εάν θα καταργηθεί, να υπάρχει γνωμοδοτική ρύθμιση. Είναι δυνατόν να συμμετέχει ένα όργανο και αν πει όχι να κάνει προσφυγή ο εισαγγελέας. Είχα άδικο που χορηγήσαμε άδεια στον Κορυδαλλό; Δεν έκανε καλό στο χώρο μας; Ότι εμείς δεν είμαστε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουμε ένα πρόσωπο στην κοινωνία γιατί

όταν χορηγήθηκαν οι άδειες ήμασταν αγαπητοί στον Κορυδαλλό; Και δικαιωθήκαμε ότι εμείς με τους κρατούμενους δεν έχουμε τίποτα. Και δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Ο κύριος Δένδιας έσπειρε και ένα πανικό στις φυλακές. Κάνει σύσκεψη διευθυντών. Και τους λέει «Είστε διεφθαρμένοι». Εγώ συνάδελφοι δεν είμαι διεφθαρμένος. Σας το λέω. Και σε μια συνάντηση που είχαμε στο γραφείο του γενικού εγώ, ο Αραβαντινός και ο κύριος Ανδρεουλάκος του λέω ότι δεν είμαι διεφθαρμένος και να πας να πεις στον υπουργό, και αν θέλει να με διαφεύσει ο Αραβαντινός, αν θέλει να βγει ξανά απο το Μέγαρο Μαξίμου να μην το ξαναπεί. Γιατί έχουμε όλοι οικογένειες. Αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε «Από που πήρε στο αυτοκίνητο;». Τι είναι αυτά; Τη τρομοκρατία είναι αυτή; Θα μου πεις «Κατηγορείς τον υπουργό σου;». Κύριοι εγώ είμαι εργαζόμενος στο χώρο των φυλακών ανήκω σε μια συγκεκριμένη παράταξη, στηρίζω την παράταξη αλλά δεν μπορώ να με κάνουν και κριτική. Δεχτήκαμε φοβερές πιέσεις. Κατηγορηθήκαμε. Λασπολογήθηκαμε. Εγώ δεν θα πω περισσότερα. Θέλω να πω για το διοικητικό πλαίσιο ότι εμείς θα το ψηφίσουμε. Δεν θα το χωρίσω σε περιόδους γιατί η ΔΑΚΕ είχε την ευθύνη. Σας είπα για τα αναδρομικά την αύξηση του λογαριασμού μαζί Με τη ΠΑΣΚ το παλέψαμε και δε τα καταφέραμε. Όλα τα θέματα ήταν ανοιχτά και πιστεύω ότι αν δεν έρθει στην κυβέρνηση και η αύξηση του διανεμητικό λογαριασμό και τη ρύθμιση που έκανε ο υπουργός σε ότι αφορά την αύξηση τα νυχτερινά και εξαιρέσιμα του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου θα είχαν τελειώσει. Θα είχαν λυθεί. Τώρα τι γίνεται για την επόμενη μέρα. Εγώ δεν θα κινδυνολογήσω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα, το παραμικρό. Ούτε την κατάκτηση και εκεί θα πρέπει να σταθούμε που έχει ο χώρος μας της όσο αφορά το φυλακτικό προσωπικό. Εικοσιπενταετία. Είναι κατάκτηση. Εκείνο που έχει βάλει στόχο κυβέρνηση είναι όσο αφορά τα σώματα ασφαλείας και το θέμα των γυναικών να έρθουν μαζί με τους άνδρες και αυτό θα γίνει σταδιακά δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα. Μπορεί να βάλει πλαφόν πέντε με δέκα χρόνια για να έρθουν στα ίσα μαζί. Για να μην παρασύρομαι και στους συνάδελφους γιατί δεχόμαστε πολλές πιέσεις και πολλά τηλεφωνήματα για να φύγουν ή να μείνουν. Εγώ νομίζω ότι δεν κινδυνεύει κανενός. Και μετά θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό περιθώριο για να κατεβάσει το νομοσχέδιο και θα δούμε τι θα γίνει. Έρχονται δύσκολες μέρες. Το πιστεύω. Γι αυτό έχει εκλεγεί το διοικητικό συμβούλιο. Εμείς θα τους στηρίξουμε. Ότι είναι σωστό θα είμαστε κοντά του. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους που μας ψήφισαν, που μας τίμησαν. Το ίδιο έκανε και η αντίθετη παράταξη όταν ήμασταν εμείς διοικητικό συμβούλιο και δεχτήκαμε κριτική. Φυσιολογικά. Είχαμε την πλειοψηφία. Λέγονται και ορισμένα πράγματα που ο καθένας τα έλεγε την παράταξή του, να συσπειρώσει το χώρο του, να αυξήσει τη δύναμή του. Δικαιολογημένα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Όσο φορά για τα υπηρεσιακά συμβόλαια θέλω να απαντήσω στον Αντώνη τον Αραβαντινό πράγματι ότι πράγματι έγιναν κρίσεις. Και ανέφερε για δύο διευθυντές. Δεν μπορούσα να μην έρθουν αυτοί οι δύο διευθυντές. Αφού έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Εδώ προσπαθήσαμε και βγάλαμε με το ζόρι δώδεκα διευθυντές. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε διευθυντές στα καταστήματα. Συνάδελφοι φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες. Να πούμε και την αλήθεια. Με αυτά που έγιναν. Ότι και να γίνεται σε μια φυλακή τα χρεώνεται ο διευθυντής ή ο αρχιφύλακας. Θα πείτε «Και ποιος φταίει;» Εγώ ξέρω ποιος φταίει.

Δεν υπάρχει από πάνω προς τα κάτω. Αυτό που είπε ο κύριος Σκυλάκος και συμφωνώ και εγώ. Δεν υπάρχει. Οι φυλακές το τελευταίο διάστημα έκανε ό,τι θέλει ο καθένας. Για αυτό θα πρέπει το επόμενο διοικητικό συμβούλιο να επισημάνει ορισμένα πράγματα, θα πρέπει να στεναχωρήσουν και μερικούς, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Θέλω να σταθώ σε τρία γεγονότα που μεσολάβησαν ως την προηγούμενη διετία που πέρασε. Είναι τα γεγονότα του Δομοκού, του Κορυδαλλού και οι καταγγελίες που έγιναν όσο αφορά τον πρόεδρο του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για το Δομοκό είχαμε πάρει θέση ξεκάθαρα και είχαμε πει ορισμένα πράγματα και είχαμε πει ότι δεν πάμε καλά στην πολιτική ηγεσία, να αναλάβει τις ευθύνες της και δεν πήρε κανένα μέτρο. Και βγήκαμε απ αυτά που βγήκαν που δεν ήταν ότι το καλύτερο για το χώρο μας. Για τα γεγονότα του Κορυδαλλού, επειδή εγώ δεν μίλησα στο συνέδριο της Κέρκυρας σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω ότι όλοι ήξεραν τα πάντα. Όλοι τους. 16 Δεκεμβρίου ήρθε ο υπουργός το γκολ δώρο επίσης επίσκεψη. Στο γραφείο μου παρουσία των εισαγγελέων, όλου του κόσμου. Του αναφέρθηκαν τα πάντα. Και έδωσε εντολή στον γενικό γραμματέα να πάει να δει που είναι κρατούμενοι και του εξήγησα. Και που να τους πάω. Και μου είπε καλά τους έχεις. Του ανέφεραν οι αρχιφύλακες το πρόβλημα. Όλοι το γνώριζαν. Δεν θα πω περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Όσο αφορά για τα γεγονότα, που πήρε και μεγάλη έκταση, όσο αφορά το συνδικάτο των εγκλημάτων στο κόμμα στην μπάλα και εμάς. Ήταν κάποιο που το περιμέναμε; Τι λέμε εδώ πέρα; Το περιμέναμε ναι ή όχι; Το περιμέναμε. Αφού φωνάζαμε και όλοι φωνάζαμε. Και δεν θέλω να πω περισσότερα. Και μάλιστα είχαμε γίνει και γραφικοί. Αλλά όταν παίρνεται μια απόφαση αυτούς που την παίρνει έχει και την ευθύνη. Τελειώνοντας θα ήθελα για να μην καταχραστώ και το χρόνο σας και να μιλήσετε και οι υπόλοιποι, εμείς σα παράταξη ψηφίζουμε και το διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό και μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα και όπως σας είπα εμείς θα σταθούμε κοντά στα προβλήματα και στα επόμενα διοικητικό συμβούλιο κοντά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ο κύριος Κούρκουλας από το ψυχιατρείο του Κορυδαλλού.

Κούρκουλας: Συνάδερφοι χαιρετίζω και εγώ το συνέδριο μας. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω. Αλλά παρεμπιπτόντως επειδή βρίσκομαι στη δύση της καριέρας να πω δύο πράγματα που πρέπει από εδώ και πέρα οι καινούργιοι να τα έχουν εργαλείο τους. Το ένα για εμένα είναι το κατά πόσο αυτό το κομμάτι που λέγονται εισαγγελείς και μπαίνουν μέσα και μας κρίνουν με τον κατ'ομολογίαν των κρατουμένων, φεύγουν από τη μέση και αφήνουν σημάδια στους υπόλοιπους που μένουν από πίσω. Θέλω να πω και δε ξέρω εάν η ομοσπονδία το γνωρίζει για δέκα μέρες ταλανίζεται το ψυχιατρείο με κάτι καταγγελίες κρατουμένων. Φτάσαμε και σε πρωτοφανή, στα είκοσι οχτώ χρόνια δεν το έχω δει εγώ, να γίνεται έρευνα από την ασφάλεια, έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα να ξεβρακώνουν το συνάδερφο, να κάνουν φύλλο και φτερό το αυτοκίνητο του και μετά να πάει να κάνει νύχτα αυτός ο συνάδερφος. Αφού δεν βρήκαν τίποτα. Ποιοι μας καλύπτουν εμάς; Μας καλύπτει η διοίκηση; Μας καλύπτουν οι εισαγγελείς, οι φορείς; Δεν ξέρω καν αν έχει ενημερωθεί. Τώρα έχουμε άλλο σενάριο. Ότι οι κρατούμενοι έτσι εύκολα πάνε στον κύριο εισαγγελέα και λένε

ότι «Τα μπαλάκια τα έβγαλα εγώ και τα πήρε ο κρατούμενος, οι δύο κρατούμενοι και εξαφανίστηκαν, των ναρκωτικών ουσιών.». Φοβερά πράγματα. Η διοίκηση τα νόμιμα. Μα και εμείς θέλουμε τα νόμιμα. Η ηθική αποκατάσταση όλων μας γιατί σήμερα το ψυχιατρείο αύριο θα πάει και σε άλλες φυλακές. Δεν πρέπει να είναι το άλφα και το ωμέγα που θα ξεκινήσουμε; Συμφωνώ στα θεσμικά προβλήματα της υλικοτεχνικής υποδομής χρόνια ακούω. Βέβαια βήματα έγιναν. Και προς τα μπροστά και οπισθοδρομικά κατ'εμέ. Το να είμαστε σήμερα ήρεμα, ο ένας να παραδέχεται τα λάθη του άλλου και να λέει ότι και εγώ συμφωνώ γιατί έχω κάνει και τα δικά μου, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Κάποτε όταν θυμάμαι έχω μου και ας μου το επιβεβαιώσουν οι παλαιότεροι δεν ξέραμε και να μιλήσουμε καλά – καλά, πόσο μάλιστα να αποδεχθούμε ότι έχουμε και βαριά κληρονομιά. Τώρα λέμε αυτό που μας συμφέρει. Κάτι άκουσα από τον κύριο υπουργό. Τον όρκο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο; Τι ήθελε να πει εκεί; Να μη λησμονούμε το όρκο. Εν πάσει περίπτωση να πω και αυτό το οποίο πιστεύω ότι υπάρχει και σε άλλες φυλακές. Είναι το θέμα του ιατρικού προσωπικού. Που δεν διανοείται ένα ψυχιατρείο επειδή επί καθημερινής βάσεως δουλεύει είκοσι τέσσερις ώρες να μην έχει ψυχίατρο το βράδυ. Να μην υπάρχουν ψυχίατροι το βράδυ. Είναι λυπηρό να είναι γυναικολόγος και να κάνει αυτή τη δουλειά. Τι να προσφέρει; Βέβαια και τα άλλα καταστήματα που είναι από δίπλα έχουν τα περιστατικά τους και πρέπει να περάσουν από εκεί. Αλλά το ψυχιατρείο δεν είναι αποθήκη ψυχών. Ούτε εγώ θα κάνω το ψυχίατρο., ούτε ο νοσοκόμος θα δώσει φάρμακα. Πρέπει να μεριμνήσουν πολύ. Και αυτός ο γυναικολόγος έρχεται στο ψυχιατρείο θέλει να κάνει μια ένεση να μην έχει οινόπνευμα και βαμβάκι. Υπάρχει καταγγελία ότι έγινε ένεση βαμβάκι. Καλά όλα τα λόγια, καλά τα ευχολόγια, καλό είναι τα οικονομικά αιτήματα τα οποία κατ'εμέ έχουν να κάνουν και με τη σωστή διαβίωση μας και να μην υπάρχουν και επιλήσμονες γιατί μας λένε επιλήσμονες βρίσκοντας μερικοί συνάδελφοι οι οποίοι πέφτουν σε αυτή ... εξ ανάγκης λένε. Δεν ξέρω. Πρέπει να χτυπηθούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Αλλά δώστε μας και κανένα φράγκο. Μη μας λέτε ότι εν πάση περιπτώσει όλα θα γίνουν από εδώ και πέρα. Και θα παίρνουμε και θα δίνουμε και θα πρέπει να ξαναδώσουμε. Γιατί να ξαναδώσουμε; Και που θα ξαναδώσουμε; Και από που να ξαναδώσουμε αφού δεν παίρνουμε; Πάμε στην εφορία και έχουμε δώσει στην εφορία και μας λένε αλλά τόσο δώστε. Συνέχεια δεν μπορούμε και εμείς. Να μη σας ταλαιπωρήσω άλλο. Δεν πιστεύω ότι παρεμπιπτόντως βρίσκομαι εδώ. Άλλου τη θέση πήρα. Εύχομαι και σε εσάς σας και τις οικογένειές σας κάθε χαρά και κάθε ευτυχία.

Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα τους ομιλητές να είναι σύντομοι. Κύριε Τσιγαρίδα έχετε το λόγο.

Τσιγαρίδας: Κύριε πρόεδρε του συνεδρίου, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, επιτρέψτε μου να σας λέω και συνάδερφοι, να χαιρετίσω και εγώ τις εργασίες του συνεδρίου μας. Για τα πρακτικά να ευχαριστήσω και τους καλεσμένους θεσμικούς και μη. Και από αυτό το συνέδριο να βγούμε πιο σοφοί. Σε όλες τις ομιλίες μου πάντα άλλαξα το πρωτόκολλο δυστυχώς. Όταν μιλάνε οι πρόεδροι και ειδικά ο Αραβαντινός που κάνει μια ομιλία σαν το Κάστρο και καλύπτει τα πάντα, κάλυψε και ο Καραμπέκιος και ο πρόεδρος που αλλάζει πάντα όλο το σκεπτικό γιατί όλοι που θέλουμε να μιλήσουμε

σκεφτόμαστε από το βράδυ τι θα πούμε. Οφείλω μια απάντηση στον υπουργό μας τον καινούργιο. Και θα απευθυνθώ σε αυτόν γιατί αυτός είναι εν ενεργεία. Πιάνει και τους άλλους υπουργούς. Συνάδελφοι έχω παρατηρήσει το εξής. Σε κάθε συνέδριο ή σε επίσκεψη υπουργού στις φυλακές είμαστε οι καλύτεροι. Μας ζητάν όλοι να αποδώσουμε τα μέγιστα και καλά κάνουν. Δεν έχω ακούσει ποτέ όμως κάποιος από αυτούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας στηρίξει έστω και στο ελάχιστο. Για την προσφορά μας γι αυτό το λειτούργημα που κάνουμε. Ξέχασα να πω ότι είμαι οδοντίατρος στις γυναικείες φυλακές. Εκπροσωπώ τις γυναικείες φυλακής και το κέντρο απεξάρτησης. Είμαι ευτυχημένος που μου έδωσαν δύο φυλακές εμένα και δεν σας κρύβω ότι όταν διορίστηκα μετά από λίγο ήθελα να φύγω. Κάποια προβλήματα με κράτησαν. Τώρα σκέφτομαι ότι δεν θέλω να φύγω γιατί είναι ένα επάγγελμα που να εξιτάρει. Σας μιλάω ειλικρινά. Αυτό που με στενοχωρεί και εγώ μπορεί να έχω το επάγγελμα του γιατρού και μπορώ και με ελεύθερο επάγγελμα να το εξασκήσω έξω και ίσως να βλέπουν διαφορετικά. Σας πληροφορώ ότι τους φύλακες η κοινωνία έξω τους βλέπει κάπως σαν νόμιμους πωλητές και πάρα πολύ παραβατικούς. Ζητάω από το καινούργιο υπουργό μας αφού λέει ότι θα αλλάξει όλα και αφού είναι εντολή του πρωθυπουργού μας μέσα στο όλο πλαίσιο της σε όλο αυτό το πακέτο θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ και το λέω με τα πλήρη γνώσεως αυτό, να περιέχει και το έμπυχο υλικό που υπηρετεί στις φυλακές. Του λέω δεν τούτο ότι και αυτός θα αποτύχει όπως οι προηγούμενοι εάν οποιαδήποτε θέση θέλει να περάσει μέσα από το σωφρονιστικό εάν δε στηριχθεί στον παράγοντα άνθρωπο. Εξάλλου και με αυτό ψηφίστηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός. Του βέβαια υπάρχει το εξής πρόβλημα. Έχει απαξιωθεί ο συνδικαλισμός. Και εμείς κάνουμε και το άλλο λάθος. Με το που αλλάζει υπουργός, ποιος τον ξέρει και ποιός δεν το γνωρίζει, λες και θα καταντήσουμε επαίτες για πράγματα που δικαιούμαστε. Και τι εννοώ πάνω σε αυτό. Έχω δει ένα διαφορετικό τρόπο συνδικαλισμού μας στις φυλακές από τις δύο παρατάξεις κι αυτό μας τιμά. Έχουμε έρθει πολύ πιο μπροστά. Πριν από είκοσι χρόνια μπορεί να φαινόταν ότι τα έκαναν πλακάκια αλλά μάλλον η φύση της δουλειάς μας κάνει να κάνουμε ένωση σε πολλά, πέρα από τις διαφορετικές αντιλήψεις που έχουμε για το σωφρονιστικό σύστημα. Άρα συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι αυτή που βρίσκονται στην εκτελεστική εξουσία να έρθει να μιλήσουν μαζί μας και όταν λέω μαζί μας εννοώ με την ομοσπονδία. Αρκετά τα ωραία λόγια, αρκετές κουβέντες έχουμε ακούσει, αφού έχουμε ένα σωφρονιστικό σύστημα το οποίο έχει γεράσει όπως όλοι οι άλλοι μηχανισμοί και θεσμοί, πιστεύω ότι έχουν υποχρέωση τουλάχιστον να μας ακούσουν. Κλείνω την παρένθεση αυτή και θα επανέλθουμε αν εκλεγώ και είμαι στην ομοσπονδία θα το βάλω και μπροστά στον υπουργό. Κυρίες και κύριοι στην τελευταία μου ομιλία σας σύνεδρος και σαν γραμματέας της ΠΑΣΚ είχαμε ένα χρόνο χάσει τις εκλογές πολλοί σύντροφοί μου έλεγαν ότι μετά από ένα χρόνο η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καλή πολιτική και πρέπει να ασκήσουμε κριτική και να πολεμήσουμε. Βερμπαλισμοί. Τους είχα πει ότι η κάθε κυβέρνηση δικαιούται να έχει κάποιο χρόνο να εφαρμόσει την πολιτική της. Δεν θα σας κρύψω ότι γνώριζα όχι ότι εγώ ήμουν σοφός ή μάντης, ότι η κυβέρνηση αυτή θα αποτύχει στο σωφρονιστικό σύστημα. Γιατί; Γιατί δεν είχε στόχο και όραμα. Και είδαμε το εξής παράδοξο και μπράβο του στον κύριο Καραμπέκιο και μπράβο του γιατί έχει

κομματική συνείδηση όχι μπράβο γιατί ανήκει στο χώρο αυτό. Απολογήθηκε για τους υπουργούς του. Οι οποίοι χωρίς να κοκκινίζουν την κάθε φορά, βέβαια άλλαξαν και οι τρεις υπουργοί, έταζαν ότι θα τα άλλαζα και δεν άλλαξε τίποτα. Πρόεδρε σε καταλαβαίνω ότι είχες σοβαρό πρόβλημα και εδώ δεν είναι απολογισμός της θητείας σου ήταν απολογισμός για τους υπουργούς σου. Και να τους τα πεις και δεν πειράζει αν είναι στην αντιπολίτευση. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που μου δίνεται το βήμα γιατί τα είχα μαζεμένα και ήθελα να τα πω. Και θα χρησιμοποιήσω και κάτι που του είχε πει ο φίλος μου ο Τυροδήμος, «Μην ανοίγετε καινούργιες φυλακές». Το είχε τονίσει. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία. Παναγιώτη το θυμάσαι. Μην ανοίγετε καινούργιες φυλακές θα έχουμε πρόβλημα με τους υπαλλήλους. Συνάδελφοι η αστυνομία έχει μοριοδότησης στις μεταθέσεις. Εμείς δεν έχουμε. Δεν ξέρεις που κοιμάσαι το βράδυ, σε ποια πόλη και σε ποια φυλακή και σε ποια θα βρεθείς μετά την άλλη μέρα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Ανοίγουμε σωφρονιστικά τα καταστήματα, αυξήθηκε η παραβατικότητα, ποιός θα πάει ο ελεύθερος. Ποιός θα πάει; Ο ανύπαντρος. Αυτό είναι ρατσιστικό. Πρέπει να παντρευτούμε όλοι; Έγιναν εδώ χαρμόсуна εκδηλώσεις - κανάλια για να μεταφερθούν οι φύλακες στον Ελαιώνα. Βέβαια πούλαγε αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έφεραν τις γυναίκες στον Ελαιώνα και δεν θα πω τι σπαταλήθηκε οικονομικά από τον Έλληνα φορολογούμενο και βρέθηκαν 450 κρατούμενες σε μια φυλακή χωρίς υποδομή. Θα δε θα το πω για να κάνω πολιτική εδώ μέσα γιατί λίγοι ψηφίζουν στη Βοιωτία. Και ο υπουργός η Νομαρχία να λύσει προβλήματα τα οποία αν δεν λυνόταν κινδύνευαν και οι κρατούμενοι και οι υπάλληλοι. Θα σας πω το εξής. Αφού είπε ο υπουργός για το νερό, θα το πω και εγώ. Ότι έχουμε γεώτρηση η οποία όταν χαλάει δεν έχει νερό η πομόνα δεν έχει φυλακή. Δεν με έχουν φροντίσει να πάρουμε από το δίκτυο του Δήμου νερό εναλλακτικά. Αν πιάσει φωτιά θα καούμε και δεν υπάρχει θέρμανση. Και ακούστε συνάδελφοί και το βάζω και ανθρώπινα και πρέπει να τα έχουν βάλει όλες οι μητέρες και όλες οι γυναίκες υπάλληλοι. Μωρά παιδιά τους που δεν είχαν ζεστό νερό να κάνουν μπάνιο. Σας μιλάω ειλικρινά ότι ντρέπομαι και για την ανθρωπιά μου. Πήγαινα το βράδυ στο σπίτι και δε θέλω το κρύνει το ακροατήριο να πει τι καλός είναι αυτός. Σας μιλάω ειλικρινά ότι έβλεπα το παιδί το δικό μου είναι μέσα στο καλοριφέρ και κάποια παιδιά που έχουν μαμά παραβατική να μην έχουμε νερό να πλυθούν και μιλάω για ηλικίες μηνών, ενός χρόνου, δύο και τριών. Και το έχω αναφέρει και στον ειδικό γραμματέα. Του είχα πει ότι «Εγώ ανήκω σε άλλο χώρο και αν θα συμβεί κάτι θα βγω στα τοπικά κανάλια και θα μιλήσω σκληρά κι ανελέητα». Το κατάλαβε αλλά δεν δόθηκε λύση. Άργησε μήνες. Τι να πούμε τώρα; Ότι δεν υπάρχει επιστημονικό προσωπικό; Ότι ό,τι ήταν μέχρι το 2004 αυτό περίπου έμεινε; Μη μου πει κανένας ότι πήρε κάποιους φύλακες και κάτι έγινε. Γυναικείες φυλακές χωρίς γυναικολόγο. Ακούστε. Χωρίς παιδίατρο. Σοβαρότατες ευθύνες. Κέντρο απεξάρτησης. Πενήντα κρατούμενοί τους πήραν και τριάντα πέντε τους παραδίδουν. Τι θα γίνει με αυτά τα ναρκωτικά στις φυλακές; Θα βάλουμε μεθαδόνη για να λύσουμε το πρόβλημα; Το κέντρο απεξάρτησης είτε το θέλουμε; Φωνάζει το σωματείο εκεί και τι έκαναν; Μας έφεραν και ένα διευθυντή δεν τον ήθελαν στα Γιάννενα και μας τον έστειλαν εμάς; Μου μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι και οι εκπρόσωποι από το κέντρο απεξάρτησης. Κομματική ταυτότητα αλλά εντάξει να την

έχουμε και αυτή , αλλά ας μπου οι άξιοι ρε παιδιά. Είχα πει τότε στην ομιλία μου ότι το μόνο στόχο για να έρθω λίγο και στην ομοσπονδία μας και στους εκπροσώπους και στη διοίκηση που άσκησε η ΔΑΚΕ. Το μόνο στόχο έβαλε και τον κράτησε ήταν που αύξησε τους αρχιφύλακες και δεν παρεξηγήθηκε κανένας. Αν και δεν είναι μόνο ότι τους αύξησε είχε και συνέχεια. Τους έδωσε και πολλά χρήματα και εδώ βλέπουμε το φλερτ διευθυντή και αρχιφύλακα, πλακάκι. Εγώ είχα μάθει άλλο δρόμο όταν διορίστηκα. Ότι ο αρχιφύλακας κρατάει τους άντρες τους μάχιμους σε εγρήγορση και πρόσεχε τα παιδιά του και τα υπόλοιπα και πάντα ήταν όχι σε ρήξη καθορισμένη αλλά σε συνεννόηση με τη διεύθυνση. Εδώ συνέβη το εξής. Διευθυντής και αρχιφύλακας απορροφά τους κραδασμούς του υπουργείου προς τους εργαζομένους, τα βρήκαν με παχυλούς μισθούς. Δε ξέρω συνάδελφοι αν είναι αλήθεια αυτά κάτι 3.000 και 3.500. Και αυτός που κάθεται στην δικλείδα, εγώ δε δικαιούμαι βέβαια να το πάρω και ούτε θα ζητούσα ποτέ να πάρω από αυτά τα χρήματα γιατί δεν το δικαιούμαι. Προς Θεού και δεν μιλάω γι αυτό. Ούτε ποτέ πήρα. Και αυτοί που κάθονται Σάββατο και νύχτες και όλα τα υπόλοιπα παίρνουν ψίχουλα. Και λέω βέβαια γιατί να μη σκοτωθούν όλοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι να γίνουν αρχιφύλακες και υπαρχιφύλακες; Γιατί να με σκοτωθεί ο άλλος να γίνει διευθυντής; Έστειλαν τις γυναίκες επάνω και δεν είχαν να πληρωθούν και αυτές οι ώρες του. Άλλο πρόβλημα αυτό. Εδώ ακούγαμε για τα παχυλά χρήματα, όγκο ολόκληρο και εκεί δεν είχα να πάρουν τα ελάχιστα. Ακούστε κύριοι. Αυτό που είναι να γίνει αρχιφύλακας και διευθυντής Υπάρχει θέμα του χρόνου; Ας φροντίζατε να κάνουμε ένα συνέδριο να τα πούμε όλα. Εγώ θα σεβαστώ όλους τους συναδέλφους και το χρόνο. Αλλά ακούστε κύριοι. Αν είναι να συνεχίσουμε έτσι να μην κάνουμε ούτε συνέδρια, να μη βγάζουμε ούτε ομοσπονδίες, ούτε διοικήσεις, ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή αυτοί που είναι αρχιφύλακες και διευθυντές να μην πάρουν τα λεφτά και να τα δώσουν στους φυλακές που κάθονται στην δικλείδα. Και αν τους αρέσει. Ευχαριστώ που με ακούσατε.

Πρόεδρος: Ο κύριος Πανόπουλος. Αν είναι δυνατόν τρία λεπτά το ανώτερο.

Πανόπουλος: Εγώ πραγματικά δύο λεπτά θα σας απασχολήσω. Ήμουν και εγώ τα δύο αυτά χρόνια στην ομοσπονδία. Ειπώθηκαν πολλά. Πράγματι έγιναν πολλά πράγματα. Πράγματι σε πολλά πράγματα δε μπορέσαμε να φέρουμε το τελικό θετικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή εσείς κρίνετε και εσείς λέτε και εμείς που είμαστε το επερχόμενο διοικητικό συμβούλιο πρέπει να απολογηθούμε. Αλλά οφείλουμε σε κάθε βαθμό στην κρίση που θα έχουμε και στην κριτική που θα κάνουμε να συνυπολογίζουμε στη περίοδο που ο καθένας χειρίζεται κάποια θέματα καταρχήν τις αγνές και φιλότιμες προσπάθειες των μελών του εκάστοτε Δ.Σ και πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο Δ.Σ υπήρχε αυτή η αγνότητα. Προσπάθεια για να επιλυθούν κάποια προβλήματα χωρίς να υπάρχει κανένας ιδιοτελής σκοπός, στόχος ήταν καθαρά γιατί κι εγώ φύλακας είμαι και σε ένα πολύπαθο κατάσταση του Κορυδαλλού και ήθελα με την προσπάθειά μου να συμβάλω στην επίλυση χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων των καταστημάτων και δει και του Κορυδαλλού. Πέρα απ αυτό πιστεύω ότι έγιναν όλες οι φιλότιμες προσπάθειες του. Υπήρχαν φοβερές επιτυχίες, υπήρχαν και κάποιοι που δεν τελεσφόρησαν. Εγώ δε θα ξεχωρίσω καμία χρόνια. Ήταν διέτι της

ΔΑΚΕ. Στην οποία συνέπεσαν ιδιαίτερα στο δεύτερο έτος να γίνουν τα τρία σοβαρά προβλήματα με το ελικόπτερο, με τα cd και όλα αυτά τα οποία πειραματικά επέβαλαν και λίγο τη σχέση μας απέναντι με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία διότι δεν μπορούσαν, δεν ήταν τόσο εύκολο να πιστέψουν το αυτονόητο που τώρα εκ του αποτελέσματος και με τις δικαστικές αποφάσεις και με τις αποφάσεις των εισαγγελέων έρχονται και δικαιώνουν όλες από τις θέσεις που είχαμε για τους συναδέλφους που τότε φέρεται να είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή. Πράγματι όμως χάθηκε πολύς χρόνος στο να καταλάβουμε αυτοί οι άνθρωποι ότι οι συνάδελφοι στα καταστήματα κράτησης δίνουν την ψυχή τους κάθε μέρα στη βάρδια τους για να αποφέρουν αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε κάθε μέρα και με ποιούς τρόπους και με ποια ποιότητα κρατουμένων και με ποια ποσότητα κρατουμένων. Είμαι σχετικά πολύ νέος συνδικαλιστικά για να δώσω συμβουλές και δε θα το κάνω φυσικά, απλά επειδή είχα δύο χρόνια και ήμουν στα συλλογικά όργανα θα σας πω το εξής. Από δω και πέρα και δεν κινδυνολογώ με την έννοια ότι υπάρχουν βέβαια θα έρθουν δύσκολες μέρες. Το άκουσα. Αυτά τα ξέρουμε και θα βολέψει το ενδεκαμελές πάνω σε αυτό και θα είναι έτοιμο και θα αγωνιστεί. Είμαι σίγουρος γι αυτό. Εύχομαι να μην υπάρξουν άλλα τέτοια προβλήματα που υπήρξαν αυτή τη τελευταία διετία με γεγονότα που μπορεί να εμπλέκονται ή να μην εμπλέκονται συνάδελφοι και εδώ θα πω το εξής και κλείνω αμέσως. Το ενδεκαμελές θα εκλεγεί. Αυτή τη στιγμή και συγχαίρω τη ΠΑΣΚ που είχε με επιτυχία, μια αγωνιστική επιτυχία και θα έχει το προεδρείο του Δ.Σ της ομοσπονδίας όμως πέραν τούτου θα πρέπει και εμείς όλοι οι υπόλοιποι και τα πρωτοβάθμια να συμβάλουμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με διπλό στόχο. Πρώτος στόχος είναι οι προτάσεις μας που δεν θα πρέπει να είναι μόνο από ένδεκα ανθρώπους γιατί και αυτοί έντεκα μυαλά είναι αλλά είναι άλλο να είμαστε χίλιες σκέψεις και να είμαστε έντεκα. Και δεύτερον έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην κατάθεσή του διοικητικού πλαισίου, προφανώς το Μάρτιο θα θέσουμε υπόψη μας, και δεύτερον θα πρέπει να συμβάλουμε κι όχι είπε ο υπουργός να τιμούμε τον όρκο μας. Δεν το λέω ως συμβουλή. Προς Θεού όλοι το ίδιο είμαστε. Θα πρέπει να αποδίδουμε καθημερινά και να μην τους επιβαρύνουμε τις στις διαπραγματευτικές της εργασίας που θα έχουμε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για όποιο πολιτικό θέμα θα ασχολούνται. Να μη τους επιβαρύνουμε με δικές μας παραλείψεις ή λάθη ή οτιδήποτε και να τους φέρουμε να απολογούνται για τις δικές μας πράξεις. Θέλω πραγματικά να ευχηθώ να έχουν καλή διετία, καλά αποτελέσματα. Ότι δεν κάναμε εμείς ή αν δεν κάνουμε κάτι, που έπρεπε να το υλοποιήσουμε και εύχομαι να μη να είμαστε όλοι δίπλα του σαν μέλι και με καλοπροαίρετη σκέψη και δράση, όταν θα έρθει κι η ώρα του διεκδικεί διεκδικητικού πλαισίου και όταν θα κάνουμε και την κριτική και αργότερα που θα έχουν τα όποια θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασίου.

Αναστασίου: Χαιρετίζω τους συναδέλφους που βρίσκονται μέσα στη αίθουσα. Έχοντας στο μυαλό μας όλοι το τι θέλαμε να πούμε και δε μπορούμε να στο συμπυκνώσουμε σε ένα δίλεπτο μέσα για να προλάβουμε το χρόνο. Πιστεύω ότι αυτή τη διετία το διοικητικό συμβούλιο ασχολήθηκε μόνο με μικρά πράγματα. Όπου

χρειάστηκε να πάρει θέση σε γενεά πράγματα και να πει την άποψή της, κρύφτηκε. Προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση και όχι να την επιλύσει. Και διαχειρίζονται μια κατάσταση καμιά φορά διαχειρίζεσαι και την κατάντια σου. Τα οικονομικά και οι ώρες επειδή λίγο πολύ και ο Λεωνίδας ο Καραμπέκιος ήταν τρία χρόνια πρόεδρος και ένα ο Αλέξανδρος είχαμε γυρίσει σε αρκετές φυλακές. Το πρόβλημα μόνο των φυλακών ήταν ότι δεν πληρωνόταν.

Σύνεδρος: Συνάδελφοι να χαιρετήσω και εγώ τις εργασίες του 35^{ου} εκλογό -0 απολογιστικού συνεδρίου. Θα επιστήσω την προσοχή σας σε τρία θέματα τα οποία κατά την προσωπική μου εκτίμηση και το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο δεν έδωσε την προσοχή που έπρεπε να δώσει και αφετέρου το νέο διοικητικό συμβούλιο ότι θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα. Το πρώτο θέμα είναι τα 176,00€ που με κάλυψε πλήρως ο συνάδελφος Αραβαντινός άλλο να πω το εξής. Ότι θα έπρεπε η ομοσπονδία πέρα από την προσφυγή να κάνει και κάτι άλλο. Να μπει πιο δυναμικά με αγωνιστικές κινητοποιήσεις απέναντι στο υπουργείο. Βέβαια ένα θέμα το οποίο είναι σε επίπεδο ΑΔΕΥ. Έτσι εγώ νομίζω ότι απαξιώνεται ο συνδικαλισμός. Βέβαια να λάβω σοβαρά υπόψη ότι κατάφεραν τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια τρεις φορές να αυξήσουν το διανεμητικό. Αυτό είναι κάτι το θετικό και πρέπει να το πω. Και ένα άλλο θέμα και τελειώνω είναι ότι εμείς έχουμε προχωρήσει σχετικά με την κατασκευή της νέας φυλακή στη Χαλκίδα. Έχει βρεθεί οικόπεδο. Έχει παραχωρηθεί από την Εκκλησία και περιμένουμε ότι την ομοσπονδία θα τον έχουμε δίπλα μας και για να μπορέσει κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια να κατασκευασθεί είναι φυλακή. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι.

Σύνεδρος: Σας καλωσορίζω και εγώ και θα πω πολύ συντομία πέντε πράγματα. Κάποια παραδείγματα για τη συμπεριφορά της ομοσπονδίας στο πρωτοβάθμια της Αλικαρνασσοῦ. Καταγγελία της κακοδιοίκησης, απών η ομοσπονδία. Πάνω από τρεις μήνες απεργία για τον υπερπληθυσμό, απών η ομοσπονδία του. Τεμπέληδες, βουλευόμενοι πάλι στις φύλακες Ηρακλείου απών η ομοσπονδία. Πολύ πριν το συνδικάτο του εγκλήματος προτείναμε μηχανήματα εντοπισμού των κινητών τηλεφώνων, απών η ομοσπονδία. Είμαι πρώτα Αντώνη προοδευτικός άνθρωπος και ύστερα είμαι ΠΑΣΚ. Και εγώ αυτή την ομοσπονδία δεν την υπερψηφίζω. Δεν δίνω λευκό. Ψηφίζω όχι. Σύντροφε Δημήτρη είμαστε στρατιώτες, στηρίζουμε το καινούργιο Δ.Σ και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Σύνεδρος: Επειδή έχω ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό στους συναδέλφους που αγωνίζονται περισσότερο από εμένα και εννοώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και θέλω να ευχαριστήσω το επερχόμενο διοικητικό συμβούλιο για τη προσφορά του στη επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει και να του ευχηθώ κουράγιο και δύναμη.

