

34 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΑΙΟΣ 2009

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστούμε. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί σαν σύνεδρος; Εκτός από σένα Αντώνη. Λοιπόν, ο κύριος Αραβαντινός και μετά θα κλείσει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και αν είναι δυνατόν κύριε Αραβαντινέ, κύριε πρόεδρε, είναι δύο παρά δέκα η ώρα, μέχρι τις δύο και τέταρτο να έχουμε τελειώσει.

Κος ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ:

Γι' αυτό διάλεξα να τοποθετηθώ σαν σύνεδρος γιατί θα ήταν άκομπο να μιλήσω δύο φορές μετά τον πρόεδρο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Πολύ ωραία.

Κος ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ:

Ξέρετε, αυτά τα πράγματα εγώ τα προσέχω. Μια και μείναμε και μεταξύ μας τώρα, ας πούμε και καμιά δύο τρεις περισσότερες αλήθειες. Σε συνέχεια δηλαδή αυτού του ξαφνιασματος ή του διλήμματος αν είμαστε ή δεν είμαστε όλοι δόλιοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας σήμερα που να εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος έστω και ο υπουργός, ότι είμαστε όλοι δόλιοι.

Ως προς διερεύνηση όμως είμαστε όλοι. Ουδείς είναι υπεράνω. Και για να σας πω την προσωπική μου άποψη συνάδελφοι, κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανέναν να έχει κακή άποψη για τον ίδιο, μπορεί όμως να του απαγορέψει να έχει δίκιο. Αυτό θα παλέψουμε εμείς. Θα παλέψουμε να τους απαγορεύσουμε να έχουν δίκαιο. Όχι θα παλέψουμε να τους απαγορεύσουμε να έχουν άποψη για μας. Εγώ σ' αυτή τη διαδικασία δεν συμμετέχω και δεν συμμετέχω και το έχω αποδείξει με όλους τους τρόπους. Ακόμη κι αν χρειαστεί να ανοίξω προσωπική κόντρα με συναδέλφους στέλνοντάς τους επιστολές. Για σκεφτείτε λοιπόν πόσες φορές έχουμε πει μεταξύ μας, τι διάβολο γίνεται στην Αλικαρνασσό; Κέντρο εξαγωγής ναρκωτικών είναι; Εγώ ξέρω αν είναι ή δεν είναι και θα σας πω την άποψή μου. Δεν είναι γι' αυτό ζητάω από τους συναδέλφους της Αλικαρνασσού να υποστηρίξουν τη δεδομένη εύορκη παρουσία τους, την ανθρώπινη και την υπαλληλική τους ηθική.

Συνάδελφοι, όσοι έρχονται σε οποιοδήποτε φυλακές από την Αλικαρνασσό είναι τίγκα στο ναρκωτικό, για να κάνει και ρίμα. Κι όταν λέω υποστηρίξτε την ηθική σας την υπαλληλική, αναδείξτε πού είναι το

πρόβλημα, μην λέτε ότι δεν είναι πρόβλημα. Μπορεί να τα παίρνουν στο καράβι, μπορεί να τα παίρνουν οπουδήποτε, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, αλλά αυτό το μπορεί όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, εσείς οφείτε να το αποδείξετε είτε ως εργαζόμενοι είτε ως στελέχη διοικητικά είτε ως στελέχη συνδικαλιστικά.

Για δείτε τι γίνεται στην Άμφισσα. Ντελκαρέ η πρόταση της ΠΑΣΚ θα είναι να κλείσει η Άμφισσα, ντεκλαρέ. Να κλείσει και να φτιαχτεί λίγο πιο πέρα. Μέχρι να γίνει αυτό, θα το προτείνουμε επίσημα να αλλαχτούν όλοι, όλοι οι κρατούμενοι της Άμφισσας.

Εκεί να δείτε τι γίνεται με τους κρατούμενους που έρχονται από την Άμφισσα. Εμένα αγαπητέ φίλε, άξιε υπάλληλε και με διαρκή παρουσία εδώ πέρα συνδικαλιστική και ενδιαφέρον, Γιάννη Τζαμτζή, με παίρνουν πάνω από 15-20 κρατούμενοι τηλέφωνο από την Άμφισσα με κινητά. Έχει βρωμήσει και επειδή είχα πει κάποτε κάτι για το Δομοκό και εν πάση περιπτώσει ως προς τις φήμες δικαιώθηκα, δεν ξέρω επί της ουσίας, μακάρι οι άνθρωποι να αποδείξουν άλλα πράγματα, τρεις υπάλληλοι της Άμφισσας είναι για φυλακή. Έχουν αργήσει να μπουνε. Ο ένας έχει καταλάβει τι τον περιμένει και πάει σε άλλη φυλακή να συνεχίσει τη δράση του. Μήπως δεν τα λέμε μεταξύ μας αυτά; Γιατί να μην τα πούμε από το βήμα;

Για δείτε τι γίνεται στα Γιάννενα που με τα τηλέφωνα φωτογραφίζουν και βγάζουν στη δημοσιότητα άλλοι υπάλληλοι έγγραφα της φυλακής και να στείλουν κατηγορούμενο τον Βασίλη τον Κοτζιά, τον ηθικότερο θα έλεγα εγώ, γιατί και η ηθική έχει διακύμανση, των υπαλλήλων. Τον στριφνότερο θα λέγατε εσείς. Τον στριφνότερο θα έλεγα κι εγώ μετά τον Κωνσταντόπουλο, διευθυντή των ελληνικών φυλακών, ο οποίος σε τι αντέδρασε στο τέλος τέλος ; Σε κάτι ποταπές καταγγελίες της ΔΑΚΕ Ιωαννίνων για το ποια συντρόφισσα της ΔΑΚΕ την αδίκησε και έβαλε Πασκίτισσα εκεί και πόσα παιδιά έχει ο ένας και τι είναι ο ένας, μια χωροφυλακίστικη, ένα χαφιεδίστικο λεβηδογράφημα το οποίο όχι νομίμως, υπό την έννοια ότι δεν ήμουν αποδέκτης, έπεσε στα χέρια μου και από κάτω φαρδιές υπογραφές, μέλη της ΔΑΚΕ τάδε. Οι αξωνισμένοι είναι αυτοί που το έκαναν ή παραπληροφορημένοι ή παρασυρόμενοι ή βάλτε εσείς τα υπόλοιπα γιατί εγώ δεν μπορώ να βάλω άλλα. Ο Δένδιας τα έβγαλε στον αφρό αυτά; Ο Δένδιας μας τα καταλόγισε εν πρώτης;

Για το διεκδικητικό πλαίσιο. Πρέπει να συγχωνευτεί και στα πλαίσια κιάλας πρόεδρε τώρα της και από του βήματος εξαγγελίας ή την πρόβλεψη στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο περί ένταξης των σωφρονιστικών καταστημάτων, των θεραπευτικών σωφρονιστικών καταστημάτων στο ΕΣΥ, να προτείνουμε τη συγχώνευση ψυχιατρείου και νοσοκομείου και προσωπικό θα εξοικονομήσουμε πάρα πολύ και θα ενοποιήσουμε τον τομέα υγείας.

Θα έλεγα επειδή όλοι βλέπουμε τις τάσεις των φυλακών, που δεν είναι αναντίστοιχες με τις τάσεις της κοινωνίας, να φτιάξουμε και άλλο νοσοκομείο και κυρίως και άλλο ψυχιατρείο. Οι αρρώστιες που κυριαρχούν σήμερα εκτός από τις θανατηφόρες, αυτές που έχουν πρόβλημα στη βιολογική υγεία, είναι και η ψυχική υγεία. Βλέπουμε παιδάκια 17 χρονών με ψυχολογικά προβλήματα. Φανταστείτε πόσο θα επιβαρυνθεί η ψυχική υγεία των εγκλειστών.

Και θέλω να προτείνω την ενοποίηση ψυχιατρείου νοσοκομείου για να αποφύγουμε αυτό το εγκληματικό της συγκατοίκησης συμβίωσης τοξικομανών και ψυχασθενών. Να πάνε όλα τα γραφεία εκεί που είναι τα γραφεία του νοσοκομείου κρατουμένων και το ισόγειο, το ψυχιατρείο να είναι αμιγώς χώρος για τους τοξικομανείς.

Τα νυχτερινά και εξαιρέσιμα. Ναι, να αυξηθούν, ποιος λέει όχι; Αλλά ταυτόχρονα να σταματήσει και το πλιάτσικο. Δεν μπορεί το αρχιφυλακείο μιας φυλακής, ο διευθυντής και οι τμηματάρχες να παίρνουν το 85% των νυχτερινών εξαιρέσιμων και να ερχόμαστε εδώ και να λέμε, δεν μας πληρώσανε τα λεφτά. Και τι έκανες εσύ ρε αρχιφύλακα της φυλακής για να πληρωθούν τα λεφτά; Έβαλες στην τσέπη σου τα πέραν του κανονικού για να υπολείπονται στους άλλους συναδέλφους τα προς συμπλήρωση;

Θυμάστε πότε είχα πρωτοβάλει αυτό το θέμα; Από το έκτακτο συνέδριο στον Κορυδαλλό. Και σήμερα έρχονται εδώ και αρχιφύλακες και μιλάμε γι' αυτό. Γιατί, λέει, δεν μας πληρώσατε τα λεφτά; Αντί να πούνε γιατί πήραν αυτοί τα λεφτά; Και μια και όπως λέω είμαστε μεταξύ μας, παράνομα. Και κάνουν και τον καμπόσο μερικοί. Και κάνουν αναφορές στους υπαλλήλους γιατί καθυστέρησαν 10 λεπτά. Και παίρνουν για 10 λεπτά παρουσία στη φυλακή τρίωρο πικέτο. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω από αυτή τη λογική γιατί σαν αρχιφύλακας έχω μπει κι εγώ σ' αυτόν τον πειρασμό. Δεν είμαι όμως ανακόλουθος. Ό,τι κάνω παίρνω και δεν παίρνω όσα μπορώ να πάρω. Θα έλεγα λοιπόν σε κάποιους συναδέλφους αρχιφύλακες ότι δεν χρειάζεται να παίρνουν όσα μπορούν να πάρουν, ας πάρουν όσα μπορεί να αντέξει η φυλακή τους.

Για την εισοδηματική πολιτική. Μην περιμένει κανένας από σας να πάρει τα 300 ή τα 500 €. Είχα βάλει ένα στοίχημα με τον Δημήτρη τον Σταμάτη τον πρόεδρο της κεντρικής υπηρεσίας ότι στο σύνολο των αποδοχών προκειμένου να βγει ποιοι δικαιούνται το ένα ή το άλλο ποσό, θα συμπεριληφθεί και ο διανεμητικός λογαριασμός και το έχασε. Κυκλοφόρησε μόλις προχθές η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών που λέει ότι συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των αποδοχών όλες ανεξαιρέτως οι αποδοχές πλην οικονομικών και ονοματίζει, ως δε και οι διανεμητικοί λογαριασμοί. Ούτε 300 θα πάρετε ούτε τα 500 θα πάρετε. Ενδεχομένως να πάρουμε τα 300 χωρίς τα δύο μηδενικά.

Ο συνδικαλισμός στις φυλακές με συνευθύνη της ΠΑΣΚ και καλά κάνουν, είναι παραταξιακός. Αυτό όμως δεν μας επιτρέπει να γίνει απαξιωτικός. Κι αυτό το λέω, πιστέψτε με, με πόνο καρδιάς, γιατί μου θυμίζει λίγο τον Αραβαντινό σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μην εξαντλείτε τόσο εύκολα τα στελέχη που έχετε στην παράταξή σας ή στην παράταξή μας. Και στελέχη και των δύο παρατάξεων μην μας πιάνει το βαρύ παράπονο, ας κινητοποιούμαστε, ας αλέθει το μυαλό μας λίγο πιο γρήγορα την αδικία.

Λεωνίδα λείπεις από το διοικητικό συμβούλιο, Λεωνίδα λείπεις από το προσκήνιο και δεν λείπεις ως φυσική παρουσία, λείπεις ως παρέμβαση και μην βιαστείτε ποτέ να πείτε ότι ο Αραβαντινός, όπως παλιά με τον Μπράτση, έχει αδερφοποιήσει τώρα τον Καραμπέκιο. Επιτρέψτε μας σε μας που έχουμε μια μεγάλη παρουσία και χρονική εδώ πέρα, να επικοινωνούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Σ' αυτό το επίπεδο που σου είχα πει Λεωνίδα στο συνέδριο του Κορυδαλλού, έστω και κρυφά Λεωνίδα, πρέπει να επικοινωνούμε.

Λείπεις Λεωνίδα ως παρέμβαση. Και φίλοι συνάδελφοι και σύντροφοι του διοικητικού συμβουλίου, πιστεύω ότι πολλά από τα προβλήματα τα επικοινωνιακά που αντιμετώπισε και η ΔΑΚΕ αλλά και η ΠΑΣΚ, τα βιώσαμε κοινά, θα είχαν αντιμετωπιστεί είτε λόγω αν θέλετε της ικανότητάς του είτε λόγω των διαπροσωπικών σχέσεων που έχει. Γιατί άκουσα κάποιους εδώ, έστω και καθυστερημένα, να εξαπολύουν μήδους εναντίον της κεντρικής υπηρεσίας ως Δούρειοι Ίπποι που θα καταλάβουν τις φυλακές.

Μέχρι να τις καταλάβουν και επιτρέψτε μου, όσο καιρό η ταπεινότητά μου υπηρετεί τις φυλακές, αυτό δεν θα γίνει, μέχρι να τις καταλάβουν, θα πρέπει αυτοί που είναι οιωνοί καταληψίες, δηλαδή που έρχονται να καταλάβουν, να τους έχουμε κοντά, να ξέρουμε πώς σκέφτονται.

Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι είσαι απαραίτητος. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι φίλοι σου ή περισσότεροι από αυτούς είναι πιο φίλοι από εμάς που είμαστε στο διοικητικό συμβούλιο τη ομοσπονδίας. Τους περισσότερους από αυτούς μπορείς να τους αποκωδικοποιήσεις πιο εύκολα. Βρες έναν ρόλο και ας βρούμε κι εμείς έναν τρόπο στη λογική ότι κανένας δεν λείπει και κανένας δεν περισσεύει, να πούμε αυτό που λέμε όλοι ενωμένοι δυνατοί αν και μου θυμίζει λίγο ανακοινώσεις του συλλόγου εφοπλιστών, κίνημα δυνατό, λέει, ποντοπόρο μαζικό. Αλλά το οφείλουμε αν θέλουμε να πείθουμε ότι όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα, είναι γύρω-γύρω αλήθειες.

Και έκανα αυτή την αναφορά στον Λεωνίδα τον Καραμπέκιο, δεν το είχα προσχεδιάσει, εκμεταλλευόμενος πιο πολύ τον πλουραλισμό που είχε πάντοτε αυτή η παράταξη, η ΠΑΣΚ δηλαδή, του να λέει ο καθένας την άποψή του. Θα είδατε ότι μεταξύ της τοποθέτησης της δικής μου και του Παναγιώτη του Τυροδήμου ήταν μέρα με τη νύχτα, σχετικά με

τη δράση της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου και του προέδρου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αντίληψης, καταθέτω κι εγώ αφού μπήκε μέλος της παράταξής μου σ' αυτή τη λογική, συνολικά την πρόταση. Όλοι εδώ, όλοι παρών, όλοι μάχιμοι.

Θα ήθελα να πω ακόμη και κάτι για τον υπουργό ο οποίος εμένα με εξέπληξε θετικά έως θετικότερα και προχθές και αντιπροχθές αλλά κυρίως σήμερα. Θα πω δύο κουβέντες γι' αυτόν τον άνθρωπο, ότι η συγκυρία τον έφερε να είναι ο φτωχότερος κομιστής, ο χαρακτήρας του όμως τον έκανε να είναι ο ειλικρινέστερος συνομιλητής. Ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής, τόσο που δεν μπορούμε να του πούμε τίποτε άυριο για οποιαδήποτε αποτυχία του χώρου. Είτε έμμεσα είτε περιγραφικά, είπε την απόλυτη αλήθεια.

Τελειώνω με μια προτροπή. Ανεξάρτητα από όποια κριτική κάνουμε εδώ, στο διάδρομο, από εκεί, ο καθένας μας, όταν θα την τελειώνουμε, να θυμόμαστε ότι μην κοιτάς τι κάνει η πατρίδα σου για σένα, κοίτα τι κάνεις εσύ για την πατρίδα σου. Εάν έτσι δομήσουμε τη σκέψη μας, όλα θα είναι πιο ευκολότερα. Ακόμη και να παρουσιάζουμε, γιατί σε 3, 5 μήνες, θα χρειαστεί να παρουσιάσετε διοικητικό απολογισμό, και οικονομικό αλλά και διοικητικό απολογισμό.

Διοικητικούς οικονομικούς απολογισμούς που θα έχουν έστω και μια δραχμή συνάδελφοι, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είστε και είμαστε 5 χρόνια διοίκηση. Πείτε μου μια δραχμή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολοι περίοδοι να πάρουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό και επειδή έχει έναν συμβολισμό η μια δραχμή από τον κρατικό προϋπολογισμό, πιστεύω και με αυτή την πρόταση κλείνω, ότι ο μόνος τρόπος να πάρουμε λεφτά είναι η αύξηση της ... αποζημίωσης του Σαββάτου. Όχι ότι θα λύσει πρόβλημα, αν και αν γίνεται η χρήση των Σαββάτων όπως γίνεται μέχρι τώρα, λίγοι πονηρίδηδες θα τα πάρουν πάλι, θα έχει όμως έναν συμβολισμό, ότι και αυτή η διοίκηση πήρε μια δραχμή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να είστε καλά.